

Nieuwsbrief De Pioniers Mei 2007

Inhoud	Pagina
Eveliëns gedachten	1
Buurvrouw weet alles	2
Verslag ledenvergadering	3
Plannen voor de speeltuin	3
Tips van de buurman	4
Interview met Nel en Henk Prijs	5
Zelf-meeneem-barbecue	
Tentoonstelling	
Recept	7
Colofon	8

DATA:

28 mei koffie met taart
30 juni/ 1 juli tentoonstelling
7 juli Plein kook feest

Eveliëns gedachten

Ik had me voorgenomen met Pasen wat te schrijven voor de lentenieuwsbrief. En ik zou natuurlijk in mijn tuin gaan werken, want er is een heleboel te doen. Maar wat gebeurt er. Ik word hartstikke ziek met Pasen en lig te rillen van de koorts. Er komt helemaal niets terecht van de pioniersniewsbrief. Mijn tuin blijft ook een puinhoop.

Omdat het prachtig weer is maak ik voor mezelf een bed op het 'plaatsje' achter mijn huis. Ik dommel me door de dag heen. Op dat plaatsje staat een pioenroos waarvan de stengels en bladeren zich aan het ontvouwen zijn. Ik verbaas me er over hoe snel de pioenroos groeit. Iedere dag zijn de stengels alweer een paar centimeter hoger en draagt ze weer meer bladeren dan de dag er voor. Als ik lang genoeg blijf kijken zou ik dat groeien toch met het blote oog moeten kunnen zien. Ik probeer het uit. 15 minuten lang staar ik naar mijn pioenroos. Nog nooit heb ik zo lang naar een plant gekeken. Zoveel rust en geduld heb je alleen maar als je ziek bent.

De volgende dag lig ik in de hangmat in mijn tuin bij de Pioniers. 10 minuten werken, 30 minuten liggen, heb ik mezelf voorgenomen. Nu bestudeer ik het gras. Onmogelijk om het te zien groeien. Wel zie ik ineens allerlei kleine beestjes over de grassprietten kruipen. Als ze bij het topje van een spriet zijn laten ze zichzelf vallen en klimmen via een andere spriet verder. Wat een gedoe. Er is zo'n insect bij waarvan je niet weet of het er één of twee zijn. Kent u die? Ik kijk beter. Het is er één. Het is een soort wat ik nog nooit gezien heb. Dat heb ik wel vaker met insecten. Ik zie heel vaak een totaal nieuw en vreemd exemplaar. Terwijl ik toch regelmatig naar insecten kijk. Veel plezier in uw tuin, Evelien, Tuin 109



Buurvrouw weet alles

Beste buurvrouw,
Ik wil heel graag een klein rotstuintje aanleggen maar heb geen idee hoe ik dit aan zal pakken, dus een advies is welkom! Groetjes, Hetty (een nieuwe Pionier, tuin 15)

*Beste Hetty,
Je kunt met oude trottoirtegels een ondergrond voor de rotstuintje te maken. Daaroverheen stort je zand en daarop drapeer je de gekozen rotstenen of dakpannen.. Daar waar je de plantjes wilt planten kun je dan het zand mengen met wat aarde, niet teveel want de meeste rotsplantjes houden van schrale grond. Belangrijk is dat het overvloedige water snel weggevoerd kan worden, rotsplanten houden niet van natte voeten. Zonneroosjes zijn mooi in het vroege voorjaar en Steenbreeksoorten zijn ook zeer geschikt voor de rotstuintje. Verder kun je kiezen uit klokjesbloemen, thijmsoorten, vetkruid, sleutelbloemen, gentiaan, huislook. Maak de rotstuinten in de winter aantrekkelijk door er een aantal wintergroene planten in te zetten: de arabis, bijvoorbeeld.
Succes, de buurvrouw*



Beste buurvrouw,

Bij sommige planten in mijn tuin worden de bladeren bruin. Ik heb gezien dat er aan de wortels kleine aaltjes knagen. Wat kan ik daar tegen doen?

Aaltje Groen, Tuin X

Beste Aaltje

Als je een oude en natuurlijke manier wilt toepassen om aaltjes weg te jagen kun je het beste Afrikaantjes planten. Deze vrolijke gele bloemen worden soms rond fruitbomen of rozen geplant om het ongedierte te verdrijven. De Afrikaantjes zijn niet alleen effectief maar hebben ook een prachtige kleur.

*Succes,
Buurvrouw*



mei

De algemene ledenvergadering (zaterdag 21 april 2007)

Voor wie er niet bij kon zijn geeft Peter Voortman een korte samenvatting van de afgelopen ledenvergadering. Het uitgebreide verslag is na te lezen op de website.

De sloten en paden

De klachten over slootkanten en paden zullen nog met de gemeente worden doorgenomen. Het gemeentewerk is nog niet opgeleverd. Het is nog niet bekend wanneer de gemeente het groot onderhoud aan de bomen aan de buitenring gaat beginnen.

Meer informatie naar de leden

Lees de nieuwsbrieven en kijk in de vitrine bij de kantine! We streven naar 6 nieuwsbrieven per jaar. Vul ook de vragenlijst in die binnenkort toegestuurd wordt zodat we de juiste gegevens van u hebben (e-mailadres bijvoorbeeld).

Groengroep en speeltuincommissie

Doel van de groengroep is het aanzicht van het terrein verbeteren. Er komen veel bloemen op het voorterrein.

De plannen van de speeltuingroep zijn in een ver stadium. De gemeente heeft geld toegezegd, maar dat geld is nog niet beschikbaar. Bovendien is het niet genoeg. Daarom organiseert de speeltuincommissie een speciale dag. Informatie volgt!

[Lees meer op de website](#)

Mooie plannen voor de speeltuin

Zoals iedereen wel weet: onze speeltuin wordt vernieuwd. Wat de speeltuingroep betreft mag de speeltuin er zo snel mogelijk komen. Maar de subsidie van de gemeente kan pas worden vastgesteld als de nieuwe veiligheidsnormen zijn bepaald. Er komt vrijwel zeker subsidie van de gemeente en geld uit fondsen, maar dat duurt waarschijnlijk tot 2008. Bovendien zijn er nog wel wat eigen middelen nodig. Vandaar deze actie uit de eigen gelederen waarvoor ieders medewerking wordt gevraagd

Stap 1 Feestdag in juni om de speeltuinpot te vullen! Alle kinderen + ouders en opa's en oma's worden ingezet.

Wat wordt er ter voorbereiding van de leden gevraagd ?

Bedenk met de (klein-)kind(eren) een plan om geld te verdienen; wat kunnen ze goed (muziek maken, acrobatiek, schilderij maken, oude spullen verkopen, lekkere hapjes maken om te verkopen, enz.) Wat vinden ze leuk, oftewel: waar wordt je samen enthousiast van?

Het is handig om je activiteit van te voren door te geven aan Conny Coppen: c.coppen@planet.nl (tuin 127)

Heb je hulp nodig of wil je even overleggen dan kun je ook bij haar terecht. Zoek naar speelgoed waar je op uit gekeken bent en neem dat mee voor de rommelmarkt of als prijs tijdens de feestdag !

We denken ook aan een sponsortocht over het complex: bijvoorbeeld met hardlopen, skeeleren, skaten of met een zeepkist zo veel mogelijk rondjes maken: elk rondje telt weer mee voor de speeltuinpot!

Laat de kinderen zo veel mogelijk vriendjes, buurkinderen en familie uitnodigen om 's middags te komen kijken en ze te komen sponsoren.

Maak een taart voor bij de koffie op zaterdagochtend.

Stap 2: een marktplaats en loterij op zaterdag ... september

[Lees meer op de website](#)

Tips van de buurman

In deze tijd van grote aanpak in de tuin, wil het materiaal nog wel eens rammelen. Zit uw schop, riek, hark of bezem niet meer strak aan de steel: hang hem even 5 minuten in de sloot et voila: weer vast om een dag hard te kunnen werken. Het is ook beter voor het deel van de bevestiging van zowel steel als gereedschap.

Met dit mooie weer ook al weer aan het barbecuen of eindeloos hout aan het verbranden? Gooi de as niet zomaar weg maar gebruik hem als slakkenverschrikker. Maak rond de plek waar groenten of planten staan die gevoelig zijn voor slakken een rand van as. De beestjes houden daar niet van. Andere tip: gebruik mensenhaar: werkt ook anti slak. Overigens is as ook erg goed voor de grond, meng het er rustig doorheen! In as zit namelijk veel kalium, en dat is heel goed voor knollen, bieten, aardappels, uien, sjalotten en natuurlijk ook knoflook. De knol wordt harder en kan langer bewaard worden. Houtas is ook goed als natuurlijke afweer tegen slakken, aardvlo, prei- en koolvlieg. Strooi daarom de as rond de planten. Te veel kalium is er oorzaak van dat planten moeilijk vocht en bepaalde sporenelementen opnemen. Het gevolg zijn minder goed groeiende planten.



Het strooien met as ken ik van de rituelen uit Zuid India. Daar wordt in een ceremonie toestemming gevraagd aan de godin(aarde) voor het bouwen van een nieuw gebouw of het bewerken van de grond. Ze gebruiken daarbij niet alleen as, maar ook kokosnoten, bloemen, vuur, water en kleurstof.
(Evelien)

Roofvogelkastjes

Roofvogels zijn nuttig. Ze eten muizen, ratten en jagen eksters en duiven de stuipen op het lijf. Er zijn roofvogelkastjes opgehangen aan de achterkant van het terrein te zien vanaf de Sartreweg. Willen alle pioniers opletten of een roofvogel er een gezin gaat stichten!
Peter

mei

Portret van Henk en Nel Prijs, tuin 33



Henk en Nel Prijs hebben sinds 1978 een tuin bij De Pioniers. Al bijna 30 jaar gaan ze een paar keer per week naar tuin 33, die grenst aan het terrein van de Scouting. Ze blikken terug op een leven lang met plezier tuinieren.

Nel vertelt: 'We woonden op een bovenhuis in Wijk C, met twee kleine kinderen. Een buurvrouw van ons vertelde dat ze een volkstuin had bij *De Pioniers*. Nou, ik wist niet eens wat dat was, een volkstuin! En dat terwijl ik wel uit een tuinderfamilie kom en veel van tuinieren hield. We waren heel benieuwd en gingen kijken.'

Henk vult aan: 'In die tijd werd je niet zomaar lid, eerst kwam het bestuur bij je langs, om te horen of je wel genoeg wist over tuinieren. Dus kwamen drie mannen een avond praten bij ons, ze vroegen van alles en vertelden ook welke regels er waren. Als je twee keer gewaarschuwd was omdat je tuin niet onderhouden was, dan moest je eraf. De mensen die voor ons op de tuin zaten hadden een keurig huisje, maar hun tuin was een grote puinhoop. Dus werden ze eraf gestuurd. En zo kwamen wij op deze tuin terecht.'

Leven op de tuin

Nel: 'In november van 1978 kregen we de sleutel. Onze Henri was toen vijf jaar oud,

en Hanna was drie. Het vroom hard, en die eerste dag zijn we gelijk gaan kijken naar het ijs op de slootjes. Alles was dichtgevroren, dus ging ik met Hanna op mijn arm het ijs op. En toen zakte ik erdoor! Het was hartstikke koud, en we hadden geen droge kleren bij ons. Later konden we er wel om lachen.'

Henk: 'In de weekenden en tijdens de vakanties waren we altijd op de tuin met de kinderen. In de zomervakantie was dit ook ons vakantieadres, dan sliepen we hier zes weken. Als mijn vakantiedagen op waren ging ik 's ochtends op de fiets naar het werk, en kwam 's avonds hier weer terug. Nel was hier dan overdag met de kinderen. En die verveelden zich geen moment. Waar nu Voordorp is, was vroeger natuur. De jongens hebben altijd hutten gebouwd, waren altijd op pad.'

Vroeger en nu

Nel: 'Een groot verschil met nu is dat wij vrouwen vroeger allemaal thuis waren natuurlijk. Dus iedere woensdagmiddag, in het weekend, en in de vakanties waren hier heel veel moeders en kinderen. Er was een kindercommissie, die allerlei activiteiten organiseerde. De kantine was op woensdagmiddag en in het weekend altijd open, in de speeltuin stond een keet vol met boeken en speelgoed, er waren verkleedfeesten, noem maar op, er werd heel veel georganiseerd. Nu is de situatie anders, en begrijpelijk ook, maar daardoor zie je elkaar veel minder.'

Henk: 'Iedereen kende elkaar vroeger op de tuin. En iedereen groette elkaar ook. Tijdens tuindiensten was je altijd met dezelfde mannen aan het werk, het kwam niet in je hoofd op om een keer niet te komen. Ik zeg niet dat het vroeger beter was, maar ik vind het nu wel jammer dat sommige mensen helemaal niet teruggroeten, en zich helemaal terugtrekken op hun tuin. Je herkent elkaar toch als je elkaar een paar keer bent tegen gekomen, dan kun je elkaar toch begroeten?'

Strakke regels, strakke lijnen

Nel: 'Zoals het vroeger was hoeft het heus niet meer te worden. De regels waren heel streng, al vond ik dat toen heel normaal. Vroeger was het bijvoorbeeld verplicht om

een heg als afscheiding vooraan de tuin te hebben. Die moest zo hoog zijn, zo diep, en zo lang. Eens in de twee weken kwamen ze controleren met de meetlat of de heg er nog wel goed bij stond. Ik heb een keer Oost-Indische kers door de heg heen laten groeien, dat stond hartstikke mooi. Toen de controleurs langs kwamen zei ik dan ook spontaan: 'mooi hè, die kers.' 'Ja, heel mooi, maar hij is er morgen wel uit', kreeg ik als antwoord terug. Ha, ha, en dat deed je dan ook. Gelukkig hoeft het nu allemaal niet meer zo recht te zijn. Als ik vanuit onze tuin het laantje in kijk vind ik het prachtig dat de tuinen nu meer golven, dat de strakke lijnen weg zijn.'

Henk: 'Dat vind ik nou juist helemaal niet mooi! Ik vind het veel te rommelig, die overhangende struiken en planten.'

Nel: 'Dat is nou het verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen houden meer van strakke lijnen, ik hou juist wel van het wilde. Maar dan bedoel ik niet wilde, verwaarloosde tuinen, want daar hebben anderen last van. Je moet je tuin wel onderhouden. Maar iedereen heeft zijn eigen smaak en manier van tuinieren. En daar heb ik niets op tegen, als het maar geen troep wordt.'

Tips voor nieuwe Pioniers?

Henk: 'Als je tuin er goed uit ziet als je hem overneemt, maar hij is niet naar je smaak, kijk het dan eerst een jaar aan. Ga alles eens rustig bekijken, gooi niet direct de hele tuin om. Een tuin onderhouden kost veel tijd, en niet iedereen weet dat van tevoren. Sommige tuinen waren hartstikke mooi, en werden in korte tijd helemaal omgespit, en veranderd. Dan zag je iemand een paar weekenden vol energie allemaal nieuwe planten er in stoppen, en tegels verplaatsen. Om vervolgens een tijd niet te komen. En daarna werd het dan een puinhoop. Dat hoeft niet, als je het eerst wat rustiger aan doet.'

Mooiste momenten op de tuin?

Henk: 'ik vind het altijd fijn op de tuin, ik ben altijd blij als ik er ben.'

Nel: 'Het mooiste seizoen vind ik het voorjaar, als alles jong en fris is.'

Opvallende gebeurtenissen

Nel: 'Wij hadden in de jaren '80 kalebassen op de tuin staan, tegen het hek aan. Maar er kwamen maar geen vruchten aan. Kwamen we op een zondagmiddag op de tuin, hingen er ineens zulke pompoenen aan, ik wist niet wat ik zag! Hadden de burens er aan gehangen, lol dat ze hadden!'

Henk: 'Twintig jaar geleden werden er heel veel groenten gejat uit de tuinen. Dan weer waren er kroppen sla weg, dan weer bonen, iedereen had er last van. We zijn toen om en om gaan posten, en op een avond is een studente betrapt. Zij woonde in een studentenflat, en op bestelling jatte ze groenten voor andere studenten, en kreeg daar geld voor. Maar wat bleek nou: ze was de dochter van een agent, en ook de voorzitter zat bij de politie. De vader van dat meisje probeerde toen te voorkomen dat er aangifte werd gedaan. Alle leden zijn toen in opstand gekomen. Dochter van een agent of niet: aangifte werd er gedaan! En ze is gestraft ook.'

Hoe lang gaan jullie nog door?

Nel: 'Tot we niet meer zelf kunnen tuinieren. We willen niet afhankelijk zijn van anderen, onze gezondheid moet goed zijn. Maar we hopen het nog een tijdje vol te houden hoor, misschien halen we zelfs ons veertig jarig lidmaatschap wel, dat is in 2018.'

Samen: 'En nu gaan we nog even wat doen, het is al bijna etenstijd!'

Daan Westerink (tuin 63)

Wilt u / wil jij ook geïnterviewd worden? Stuur dan een e-mail naar: redactie@depioniers.nl of stop een briefje bij Daan in de bus.

mei

Zoekplaatje

Het vorige zoekplaatje was gemaakt op tuin 39. Weet u waar deze zonnwijzer staat?



Recept

Munt-chutney sausje

Ingrediënten:

2 takjes verse munt
2 eetpels mangochutney
Kwart liter volle vette yoghurt
Mespuntje zout

Meng de mangochutney en de yoghurt door elkaar. Knip de munt in kleine stukjes en meng het door het sausje. Beetje zout er bij. Klaar.

Dit frisse sausje is geïnspireerd op de Indiase keuken. Het smaakt lekker bij pittige gerechten. Ik serveer het vaak bij oosterse maaltijden. Het smaakt heerlijk bij vlees. Bijvoorbeeld bij pittige merquez-worstjes. Maar het is ook lekker als dip voor papadams (Indiase kroepoek). Of voor bij de barbecue.
(Evelien)

Colofon:

Redactie Nieuwsbrief: Evelien Pullens, Peter Voortman, Daan Westerink
Bijdragen en opmerkingen: redactie@depioniers.nl

De nieuwsbrief is een uitgave van:
ATV De Pioniers, Kogllaan 30
3571 PZ Utrecht (geen postadres!)
Kogllaan

bestuur:
Voorzitter: Dhr. F. Buter
Secretaris: Dhr. P. Voortman
Penningmeester: Dhr. Hans Oude-Nijhuis
E-mail De Pioniers: secretaris@depioniers.nl