

Köglaan 30, 3571 PZ Utrecht

NIEUWSBRIEF VOOR LEDEN VAN ATV DE PIONIERS

Redactie: Evelien Pullens
 Layout: Evarien Tuitert
 redactie@depioniers.nl
 www.depioniers.nl

In dit nummer

Van het bestuur	2
Langs het tuinpad	2
Tuinatelier beeldhouwen	3
Tip van de maand	3
Buurman weet alles	4
Nieuwe bestuursleden	4
Vroeger was het beter	5
5 juni Burendag met Scouting en Hostel	6
12 juni Roosreadingen	6
De beleeftuin	6
De Pioniers in de oorlog	7
Zomaar	8



Van de redactie

“Moet dat nou allemaal: jubileumfeest, een beleeftuin, Groen moet je doen dag, mediteren, bruggen bouwen naar de burenen... Kunnen we niet gewoon rustig blijven tuinieren, ieder op ons eigen plekje, zonder verstoord te worden door muziek of onbekenden op het terrein? Net zoals vroeger?”

de pioniers



75 jaar

“Was het vroeger dan anders, was het rustiger?” vraag ik een aantal oudere Pioniers. Nou nee, vroeger werd er ook van alles georganiseerd. Er waren optochten met de fanfare, de haringkar op het voorplein en een jeugdhonk. Het was alleen anders. Tja alles wordt anders. Ook onze tuinen veranderen... niet alleen in herfst, winter, lente en zomer. Ook door de jaren heen. Sommige planten verdwijnen, anderen waaien over van buurtuinen. Je doet nieuwe aankopen, kweekt eens een nieuw gewas. Zo verandert de natuur en veranderen onze levens mee. In deze jubileumnieuwsbrief aandacht voor vroeger en nu. Een stukje

geschiedenis; de Pioniers tijdens de oorlog, verder veel aandacht voor de komende feestelijkheden en activiteiten tijdens de jubileummaand. In juni zal op deze tuin een beeldhouwatelier worden ingericht waar iedereen aan mee kan doen om tuinbeelden te maken. Paul van Kan vertelt in deze nieuwsbrief iets over de verenigings-beleef-tuin. In juni zal op deze tuin een beeldhouwatelier worden ingericht waar iedereen aan mee kan doen om tuinbeelden te maken.

redactie@depioniers.nl,
 Evelien Pullens

Agenda

- Gehele maand juni
Elke woensdagmiddag, zaterdag en zondag 'Tuinatelier beeldhouwen' in tuin 130
- 5 juni
Burendag samen met Scouting en Hostel
- 6 juni
Groen-moet-je-doen dag
- 12 juni
Roos-readingen
- 13 juni
Stekjes/zaailingen/plantjes ruilmiddag 14.00
Borrelen 15.00-18.00
- 19 juni
Viswedstrijd kinderen o.l.v. John Kuyk
- 20 juni
Borrelen 15.00-18.00
- 27 juni
Jubileumkoffie met gebak 10.00-14.00
- 3 juli
Pioniersfeest Eten op het plein
- 14 en 15 augustus
Tentoonstelling
- 7 november
Officiële jubileumreceptie



Overpeinzingen uit het bestuur

Jubileum: 75 jaar Pioniers, een hele maand feest

95 jaar Scouting, 5 jaar Hostel, onze burens, ieder anders, ieder gelijk, bestaan, met elkaar... Feest, samen, een uniek stukje Utrecht met unieke mensen, activiteiten en groen. Voor de één een plekje om te recreëren, voor de ander een plekje om onbepaald te spelen en voor sommigen een laatste woonplek en veilige haven. 5 juni vieren we dat samen op de burendag. Zie voor de andere leuke activiteiten in de maand juni de agenda. Kom, help mee en geniet. 75 jaar is niet niets. Wat is er leuker dan samen dit feest te vieren!

Algemene ledenvergadering

Gelukkig hebben Liesbeth Stienen en Ton Schrantee (tuin 23) zich beschikbaar gesteld als bestuursleden met als optie het penningmeesterschap. Ze zijn met een grote meerderheid van stemmen gekozen. Daar zijn we als bestuur zeer blij mee, echter we zijn nog steeds onderbezet. Twee extra bestuursleden zouden zeer welkom zijn. Schroom niet om eens te komen praten met ons over de mogelijkheden.

In de vergadering is ook besloten dat we een tuin aan het voorterrein (tuin 130) gaan omvormen naar een buurtuin, waarin allerlei verenigingsactiviteiten, maar ook activiteiten gericht op de buurt georganiseerd kunnen worden. Ook zal deze tuin rolstoelvriendelijk en educatief worden ingericht. Paul van Kan en Wiljo Tukker nemen de organisatie hiervan op zich en gaan binnenkort praten met de gemeente en de AVVN over

financieringsmogelijkheden en eventueel andere hulp. Het project zal op de 'Groen-moet-je-doen dag' 6 juni geopend worden door de wethouder.

AVVN/onderhoud complex

Een gebed zonder eind. Ja bijna wel. Lange adem noodzakelijk. Eind mei vindt er een gesprek tussen de AVVN en de gemeente plaats over de problemen die wij nog steeds ervaren door het slechte baggeren, de verkeerde beschoeiingen en de te kleine duikers. Men verwacht dat er een oplossing geboden wordt. We wachten af.

Gaarne geen waterplanten etcetera in de sloten gooien en zelf het stukje sloot achter de tuin schoon houden. Denk ook aan de slootkanten.

Moestuinders

Een aantal moestuinders hebben aangegeven, dat zij het prettig zouden vinden als er onderling meer overleg en mogelijk uitruil van zaailingen etc kan komen. Laat weten of je dit iets vind via secrearis@depioniers.nl.

13 juni 2010 is er een ruilmiddag zaailingen en stekjes en plantjes georganiseerd.

Een ieder een hele mooie en feestelijke jubileum maand toegewenst. Laten we er een mooie maand van maken, waar we met veel plezier op terug kunnen kijken!

Namens het bestuur,

Wiljo Tukker

Langs het tuinpad

Overleden:

Mevr. H. J. Hazevoet ter Welle tuin 72.
Dhr. J.W. Willemse tuin 117
Dhr. J. Visser tuin 43

Nieuwe leden:

1. Tuin 20 H. Werkmeester
2. Tuin 22 M. J. Wintermans
3. Tuin 34 J.F.J Penninx
4. Tuin 36 I. de Graaf (?)
5. Tuin 43 P. Verharen
6. Tuin 47 P. Dijkhorst (Interne verhuizing)
7. Tuin 60 P. Zweerus

• Wist u dat de voormalige voorzitter van de Pioniers Mr. Buitendorp, vorig jaar op 29 april een lintje heeft gekregen voor zijn werk voor De Pioniers en voor de reddingsbrigade.

• Wist u dat RTV Utrecht leuke filmpjes heeft gemaakt van een aantal Pioniers. Kijk op onze website www.depioniers.nl

Tuinatelier beeldhouwen

Bij een jubileum hoort kunst. Kunst in tuinen is vaak een beeld. Tuinkabouters, weelderige fonteinen of abstracte vormen. Bij de Pioniers zal in de maand juni Monique Riphagen aan het werk gaan om een beeld te maken voor ons tuinencomplex, wat voortaan op het voorterrein kan prijken als ons eigen tuinkunstwerk.

“Ik ga bij het maken van dit beeld uit van ‘zaadvormen’. In een zaad zit de geschiedenis van het verleden, de belofte van de toekomst en de kracht van het heden.”

Monique zal aan het werk gaan in tuin 130, de toekomstige beleef-tuin, die grenst aan het voorterrein. Pioniers en andere belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen en het werkproces te volgen.

Speciaal deze maand is er voor Pioniers de gelegenheid om ook een beeld te maken! Je kunt zelf aan de

slag in het ‘tuinatelier’. Elk weekend en op de woensdagmiddagen is het atelier open. Kies een steen uit, de steen betaal je, dat kost tussen de 5 en 15 euro, afhankelijk van het gewicht, en de rest is gratis! Koop een steen en doe mee!

Voor jongeren (of liefhebbers) zijn er ook medaillonstenen. Daarvan kun je zelf een hanger maken. De steen (en veter om de steen mee om je hals te hangen) kosten 1 euro.

Als je ook een beeld wilt maken geef je dan op per mail via monique.riphagen@casema.nl.



Monique Riphagen deelt tuin 109 met Evelien Pullens. Monique is artiest en intuïtief coach. Zij geeft onder andere workshops intuïtief schilderen.

Je kunt ook ter plekke meedoen maar Vol is vol...

Zaterdag en zondag 10.30-17.00

Woensdag 12.30-17.00

Op 3 juli zullen tijdens het Pioniersfeest de beelden onthuld worden. Bij de jaarlijkse tentoonstelling in augustus zal er opnieuw een expositie zijn.

Er zaten zeven kikkertjes...

Ze zijn er weer. Degenen die wel eens 's zomers hebben overnacht op de Pioniers weten er alles van. Ze kwaken hard! Het gaat om de middelste groene kikker die onze sloten bevolkt. Blijkbaar is het water schoon genoeg, hoewel de doorstroming van

onze sloten echter niet goed meer loopt, zeker sinds de bruggen door de gemeente zijn vervangen door duikers. Het laatste jaar zie ik overal liesgras opduiken. In korte tijd groeit het als een dicht plakkaat. Liesgras betekent: watervervuiling in com-

binatie met slechte doorstroming. Liesgras is makkelijk te herkennen: de brede grasspriet loopt uit in een bootvorm. Als je eroverheen wrijft splitst de punt in tweeën. Probeer maar eens.

De kikkers zorgen er voor dat ook andere amfibieën zich in leven kunnen houden. Kikkers zijn bijvoorbeeld het favoriete maal van de ringslang. Op de pioniers kun je ook de gewone pad tegenkomen, die het liefst in een rommelhoekje zit. Of de bruine kikker die in onze tuinvijvers graag een baantje trekt. En dan natuurlijk de kleine watersalamander. Die is écht klein, 4-5 cm soms. Laatst kroop er één uit een kluit van een vaste plant die ik aan het verpoten was. En een andere keer spoelde er één uit mijn gieter. Mijn eerste indruk was: ‘Hey, wat een vreemd insect’. Ik kom ze ook wel tegen in een stapel stenen of hout als ik die opruim.

Paul van Kan

Tip van de maand

Kikkers en zeep gaan niet goed samen. Ook de geelgerande waterkever, libellenlarven, schaatsenrijders en andere waterbeestjes kunnen niet tegen schoonmaakmiddelen. Daarom kun je maar beter afwaswater en schoonmaakop bij de kantine in de buitenbak storten. Of in het WC-hok in de schuur daar tegenover (daar worden ook chemische toiletten geloosd). Beide afvoeren zijn namelijk aangesloten op het riool. En sowieso is het beter om biologisch afbreekbaar afwasmiddel te gebruiken. Ecover bijvoorbeeld.

Gebruik biologisch afbreekbare afwasmiddel en schoonmaakmiddelen!

Buurman weet alles

Beste Buurman

Ik wou laatst het voorplein schoonvegen tijdens mijn tuindienst, maar was ten einde raad. Meer dan andere jaren ligt alles vol met katjes, hele tapijten. Ook het zand van de speeltuin ziet rood. Er is geen beginnen aan. Ik kan het vandaag schoonvegen, maar morgen is het opnieuw een grote troep. 'Waar komt die zoi van vandaan?'

Buurvrouw

Beste Buurvrouw

De boosdoener is de grauwe Abeel, die zware boom op het plein. Ooit stonden er twee naast elkaar. Ze zijn niet ouder dan 50 jaar. Zo'n abeel is een snelle groeier. Familie van de populier en een kruising van witte Abeel en Ratelpopulier. Bekijk maar eens een blad: golvend handvormig zoals veel populieren en aan de onderzijde zilvergrijs. In het vroege voorjaar bloeien ze. Zodra het stuifmeel aan de wind is gegeven, vallen de mannelijke katjes massaal.

De vrouwelijke katjes blijven na de bestuiving tot in mei en juni hangen. Dan springt de doosvrucht open en komt zaad vrij, wat is omgeven door donzig pluus en ver op de wind mee voert. Sommige bomen produceren zoveel pluus dat het lijkt of het sneeuwt. Mensen kunnen voor dit pluus allergisch zijn.

Ook op de speeltuin ziet het rood van de katjes. Daar staan Abelen in de rand. Ze zijn enorm de hoogte in gegaan en ook het wortelstelsel is verbreed. Vorig jaar kon je in de droge zomer precies zien tot waar



de wortels liepen: tot daar was het gras vergeeld. Een andere voor ons lastige eigenschap is dat Abelen veel wortelopslag geven. Daaruit groeien zo weer nieuwe bomen. De Abeel is een boom van de kust. Ze zijn behoorlijk windbestendig en kunnen zich goed handhaven in kalkrijk zand.

Buurman Paul van Kan

Nieuwe bestuursleden **Ton Schrantee** en **Liesbeth Stienen**

Wij zijn Ton en Liesbeth, van tuin 23. Ton is te bekijken als hij met de bosmaaier de walkanten van de sloten van het algemene gedeelte snoeit. En Liesbeth draait op zaterdag regelmatig mee als vrijwilliger in de kantine.



In de algemene ledenvergadering van 24 april 2010 zijn wij gekozen als bestuursleden. We hebben onze diensten aangeboden als penningmeester, in een duobaan. Hoe kan dat, als stel en gezamenlijke beheerders van één tuin?

Eigenlijk is het gewoon nodig. Want het is teveel werk voor één persoon, zeker als het naast een volledige baan moet gebeuren. Een penningmeester regelt niet alleen het financiële gedeelte van de verenigingsadministratie. Ook moet er geld worden gevraagd aan sponsors. En we schrijven in ieder geval jaarlijks een financieel rapport.

Om de nauwkeurigheid en de doorlooptijd te garanderen van deze taken, is het handig als je snel kunt overleggen en overdragen. En dat kan goed als je een stel bent. Als

penningmeester rapporteren we in de eerste instantie aan de andere bestuursleden, die ons controleren.

We komen goed beslagen ten ijs. Liesbeth beheerde van 1997 tot 2006 de financiële administratie van diverse pensioenfondsen en werkt nu als communicatieadviseur. Ton heeft twintig jaar ervaring met het efficiënt maken van (administratieve) computersystemen.

Heb je een goed idee voor onze vereniging? Weet je een sponsor? Of wil je meedoen met organiseren van activiteiten? Geef het dan (ook) bij ons aan. Als bestuurslid vinden we het belangrijk om te weten wat er bij onze medetuinders leeft!

Liesbeth Stienen



“Vroeger was het beter” Of niet?

Vaak hoor je mensen die al langer lid van de Pioniers zijn zeggen: vroeger was het beter. Veranderen is soms nodig, veranderingen passen soms beter in de huidige tijd. Maar het kan ook jammer zijn om bestaande tradities te zien verdwijnen.

Tijdens de algemene leden vergadering gaf Joop van Ree bijvoorbeeld in de rondvraag aan dat er vroeger altijd een minuut stilte werd gehouden voor overleden tuinleden. “Waarom doen we dat niet meer?” Wiljo antwoordde hem dat het bestuur er nu voor gekozen heeft om iets te vertellen over de tuinleden die ons ontvallen zijn. Veranderen is soms nodig, veranderingen passen soms beter in de huidige tijd. Maar het kan ook jammer zijn om bestaande tradities te zien verdwijnen. Daarom vroeg ik (Evelien Pullens) aan een aantal Pioniers wat er vroeger beter was op ons tuinenpark. Hieronder een impressie van de antwoorden.

Toiletten De toiletten waren vroeger veel schoner. Na ieder toilet- of douchegebruik werd er door de mensen zelf gepoetst. Er lagen vroeger ook altijd papieren doekjes bij de fonteintjes zodat je je handen kon drogen. Nu die doekjes weg zijn, wassen de mensen hun handen niet meer.

Prijswinnaars Vroeger lagen de tuinen er veel netter bij. Rond deze tijd, in het voorjaar, had iedereen zijn tuin al op orde. Dat is nu niet meer. Er waren hier echt mooie tuinen die prijzen wonnen. Tegenwoordig gaan mensen niet meer voor een prijs. Ik ook niet hoor. Vroeger poetsten mensen hun appeltjes als ze nog aan aan de bomen hingen. Er waren prachtige sterappeltjes hier op het complex. Die zie je nu niet meer. Mensen krasten hun naam in de kalebassen. Als de kalebassen groeiden, groeide de naam mee.

Speelgelegenheid Vroeger had je een clubhuis voor de opgroeiende jeugd, ‘de woelige hoek’, waar een tennistafel stond. Bep, Jos en tante Mien Willekens organiseerden activiteiten voor de kinderen. Ze gingen zelfs wel eens bowlen.

Er was een zaterdag in augustus dat de haringkar op het plein stond. Dan was er ook een marmottenbaan, pannenkoekenbakken en rommelmarkt. Zo werd het einde van de vakantie gevierd.

Er was mosselen eten en snert eten midden in de zomer.

Dansavonden, de sirtaki, weet nog iemand te herinneren. Kaartmiddagen. Palingen vissen in het zwembadje bij de speeltuin en viswedstrijden

Versierde heggen Als er vroeger optochten waren, werden de heggen versierd. De heggen waren natuurlijk allemaal mooi strak en even hoog. Je kon daar waxinelichtjes in zetten. Mensen staken bloemen in de heg of ze sloegen palen waartussen ze slingers drapeerden. We hadden wedstrijden om wie het mooist zijn heg kon versieren.

Onderhoud De tuinen werden veel beter onderhouden. De paden ook. Er waren geen overhangende takken. Mensen hielden zelf de sloot schoon. Je had mooie sloten. Mensen hingen vroeger ook geen wasgoed op de tuinen in het zicht. Dat hoor je niet te doen. Er was dan ook een hele strenge controle en bovendien een landelijke keuring één keer per jaar. Mijn buurman lag met een nagelschaartje in het gras als de commissie langs kwam. Vond je dat beter? Die strenge controle? Nee, dat was heel vervelend. Soms waren ze zo streng, het leken wel dictators. Als je even op je tuinstoel zat, werd je al aangesproken: ‘Zou je niet eens aan het werk gaan’.

Saamhorigheid Mensen hadden vroeger meer voor elkaar over. Ik voelde ik me toen meer thuis. Het was gemoedelijker. Mensen zijn nu zo apart. De Bingo, dat was pas gezellig. Ze zijn nu kritischer, iedereen; de mensen, het bestuur.

Kinderen De kinderen luisterden beter, er waren strengere regels. Voetballen op het voorterrein, dat gebeurde vroeger niet. De ouders hielden de kinderen ook beter in de gaten.

NU is het beter Ik weet niet of het vroeger beter was. Het was anders. Zo’n trampoline in de tuin, dat zag je toen niet. De mensen zijn anders geworden. Maar mij maakt het niet uit. Ik doe gewoon mijn eigen ding. Beter, beter. Ik vind het nu eigenlijk beter. Er zijn veel meer kinderen gekomen en meer mensen met goede ideeën. Er is nu meer variatie in mensen op het Tuinenpark. Dat vind ik leuk.

De beleeftuin (tuin 130)

Elkaar ontmoeten - samen beleven – duurzaam leven

Met ruime meerderheid van stemmen is tijdens de ALV van 24 april het voorstel aangenomen om een openbare tuin (pluktuin, beleef-tuin) op te starten. Er zijn nogal wat kosten aan verbonden en ook veel vrijwilligerswerk. Ook zijn er praktische bezwaren en onvoorziene zaken. Wat bij vandalisme? Komen er geen hangjongeren? Maar moeten we ons daardoor laten weerhouden om dit prachtige initiatief vorm te geven...

De geschiedenis in kort. Bestuur wil, als uitkomst van gesprekken met de gemeente, meer doen voor de wijk. Voor dergelijke initiatieven is budget vrij te maken. We bestaan dit jaar 75 jaar. Het thema is duurzaamheid; een thema waar dit initiatief perfect in past! Ook kwam in het voorjaar tuin 130 vrij. Deze tuin is bij uitstek geschikt voor een openbare functie: centraal gelegen aan het plein en met een huisje dat toch vervangen moet worden. Zo kwam alles samen. Een mooiere kans en een mooier moment is vrijwel niet te bedenken.

Verstandig is niet alles in een keer te willen. Daarom is er een vierstappen-plan:



1 juni 2010 Jubileummaand bekendmaking, informatiepaneel, intekenlijst vrijwilligers, ideeënbus, theetuin, atelier beeldhouwen.

2 2010 Subsidies aanvragen (gemeente, vlinderstichting), sponsors zoeken, plan uitwerken, tuin onderhouden en voorbereidend werk (snoei etc) en onderzoeken of er voldoende vrijwilligers zijn?

3 2011 Als vorige stap goed verloopt, dan kunnen de borders worden ingericht, een onderdak gebouwd en in informatie voorzien. Dreigt echter stagnatie (onvoldoende geld en/of vrijwilligers) dan wordt project stopgezet.

4 2012 Verder uitwerken van ideeën: waterbak, bijenhotel, ringslanghoop etc.

Wie helpt meedenken, uitvoeren en beheren? Het kost 4 dagdelen per jaar, die in onderling overleg gepland worden. Als je iemand buiten de vereniging kent die geen tuin heeft maar wel groene vingers of plezier in buiten samen werken: welkom!

Paul van Kan



12 juni Roosreadingen

Centrum voor Leven en Intuïtie

Wil je iets weten over jezelf en je innerlijke groei? Maak kennis met aurahealing en reading. Readers van het Centrum voor Leven en Intuïtie (www.cli.nl) zullen korte readings van ongeveer 20 minuten aanbieden. De reader vraagt je naam en roept vervolgens het beeld van een roos op als symbool voor jouw leven en groeiproces. Dit beeld wordt uitgelegd. Zo kom je iets meer te weten over jezelf en je eigen leven.

Andrea Lehr en Paul van Kan spitten tijdens het jubileumjaar de oude notulen van de Pioniers door om meer te weten te komen over de geschiedenis van ons Tuinenpark. Hieronder markante details en citaten verzameld door Andrea Lehr.

De Pioniers in de oorlogsjaren



Notulenboeken '40 - '45

Toen ik het archief van onze vereniging in handen kreeg, werd ik nieuwsgierig naar de oorlogsjaren '40-'45. De tuin moet belangrijk geweest zijn in die jaren; Utrecht kende tenslotte de hongervinter.

In één van de stukken uit het archief lees ik bijvoorbeeld dat er aan het einde van de oorlog 2200 oorlogstuintjes in Utrecht waren, aangelegd op groenstroken. Dat geeft wel aan dat de nood hoog was en een stukje grond een groot bezit.

Ondergelopen en opgebrand

Ik vind tussen de archiefstukken een artikel naar aanleiding van het 60-jarig jubileum van de Pioniers (Utrecht Present, 21-11-1995). Uit dit artikel: 'De volkstuinvereniging heeft in die zestig jaar dat ze nu bestaan al heel wat stormen doorstaan. Niet alleen de noodgedwongen verhuizing (AL: van de Ezelsdijk naar onze huidige plek), ook de Tweede Wereldoorlog had diepe wonden geslagen in de tuinen. Na de oorlog stond er geen paal



meer op het complex; alles was als brandstof in de kachel opgestookt. Zowel in het begin als aan het einde van de oorlog werd het tuinencomplex, dat in de waterlinie lag, slachtoffer van een noodlottige strategie: alle tuinen werden onder water gezet om de vijand op afstand te houden. Een zeer kleine schadeloosstelling kon die pijn nauwelijks verzachten. Immers, al het land was kapot.'

Binnen de verboden militaire kring

Ik dook in de met de hand geschreven notulenboeken van het bestuur, en ik las hoe het bestuur samen komt in het huisje van een lid of (zoals aangegeven in de notulen)

gebouw Bellevue op de Drift, gebouw Libertis, Drift 13, vriendenkring Oudwijk, Brigittestraat 1.

Een verenigingsgebouw zoals we dat nu kennen, was er toen immers niet. Onze tuin lag aan de Ezelsdijk, in een zogenaamde verboden militaire kring, het inundatiegebied tussen Fort Blauwkapel en Fort de Bilt, deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dat bracht strenge bepalingen met zich mee. Zo mochten er geen huisjes gebouwd worden groter dan 2m², omdat alles, in geval van oorlog, snel weg te halen moest zijn. De tuin had toen een kiosk, 'voor het innen van de contributie'. Het glas-in-lood wat in de hal van ons verenigingsgebouw hangt, komt uit dit huisje.

Tuinlid geplaatst in de werkverschaffing

In de notulen van 22 mei 1940 vallen mij twee ingekomen stukken op: een schrijven van een tuinlid: 'deze kan zijn tuin niet meer onderhouden, omdat hij in de werkverschaffing is geplaatst'. En een schrijven aan het verbond van volkstuinters: 'dat onze tuinen onder water gezet zijn.' Ook Ons Buiten is kennelijk onder water gezet, wat blijkt uit een schrijven van beide verenigingen aan de Adviescommissie voor inundatieschade. Door de oorlogsjaren heen komt de schade en het regelen van een schadevergoeding met regelmaat terug in de notulen.

In 1940 bestaat de tuin 5 jaar, maar het bestuur besluit om dit niet te vieren. Ook de tentoonstelling zal niet doorgaan.

Andrea Lehr

GELUKKIG KUNNEN WE NU, 70 JAAR LATER, ONS JUBILEUM VOLUIT VIERN EN DE TENTOONSTELLING GEWOON DOOR LATEN GAAN.

Evelien



Juni jubileumfeestmaand bij de Pioniers

In 2010 bestaat volkstuinvereniging de Pioniers 75 jaar en dat vieren we door een bijzonder programma tijdens alle weekenden van juni. Zaterdag 5 juni vieren wij Burendag met Scouting en Hostel. Het thema is "Kijk eens om de hoek bij de burenen!" en vieren samen ons jubileum; De Scouting bestaat 95 jaar, het Hostel 5 jaar en De Pioniers 75 jaar.

Programma Zaterdag 5 juni

Activiteiten bij de Pioniers

11.00 uur: op de koffie bij de burenen, Pioniers vertrekken gezamenlijk naar het Hostel, gaat u mee?

12.00 uur: opening brug vanaf het terrein van de Scouting naar de Pioniers; deze brug wordt in de dagen daarvoor door de Scouting gebouwd

12.00 – 14.00 uur: Rommelmarkt op het plein van de Pioniers. Neem een kledje en je spulletjes mee!

12.00 – 14.30 uur: Springkussen op het Pioniersplein

14.30 uur: Bingo in de kantine van de Pioniers. Extra: heeft u een rondje langs de burenen gemaakt? Dan kunt u een rondje bingo gratis meedoen!

10.30 – 17.00 uur: Tuinatelier beeldhouwen olv tuinlid en kunstenaar Monique Riphagen in de Beleeftuin (tegenover het voorterrein)

Activiteiten bij de burenen

12.00 – 15.30 uur: Scoutproof parcours bij de Scouting voor kinderen en rommelmarkt

11.00 – 15.00 uur: Rondleiding door het Hostel en live muziek

De hele maand juni is Monique Riphagen aan het werk in de toekomstige Beleeftuin om een beeld te maken voor de Pioniers. Dit kan straks op het voorterrein prijken als ons eigen tuinkunstwerk. Ze werkt op zaterdag en zondag (10.30-17.00 u) en op woensdag (12.00-17.00 u). Iedereen is welkom om een kijkje te nemen of zelf aan de slag te gaan met een steen. Kosten tussen de 5 en 15 euro afhankelijk van de steen. Kinderen kunnen voor 1 euro een medallionsteen maken. Informatie en opgave: monique.riphagen@casema.nl.

Programma Zondag 6 juni

GroenmoetjeDoen! dag

Thema is dit jaar naast Groen: Duurzaamheid en Sociale cohesie. De zelfbeheergroepen die in 2010 met de *GroenmoetjeDoen! dag* meedoen zijn: de Pioniers, Ons Buiten, de Driehoek, Het Lachende Paard, de Bickershof, In den Palmentuin, Nieuw Bleyenburg met de Vlindertuin en tuin van het Therapeuticum, Griffsteede, De Coeheljde, de Adelaarhof tuin, Jan van Lingtuin.

Kijk voor het volledige programma op de website van GroenmoetjeDoen!: www.gmjd.nl

Activiteiten bij de Pioniers

12.00 uur: Officiële opening GroenmoetjeDoen! Dag. De wethouder geeft het startsein voor de realisatie van een Beleeftuin. 'Elkaar ontmoeten – samen beleven – duurzaam leven', onder dit motto realiseren de Pioniers met elkaar de komende jaren een gezamenlijk tuin, waar iedereen welkom is. De tuin wordt omgetoverd in een plek waar je kruiden kunt plukken, de vlinder-toptien ziet bloeien of een insectenhotel kunt bezoeken. Een tuin die inspireert tot duurzaam tuinieren.

12.30 – 14.30 uur: Tuinleden stellen hun tuin open voor bezoekers.

13.00 uur en 15.00 uur: Wandeling over het complex met ecooog en tuinlid Paul van Kan. Paul kan boeiend vertellen over de flora en de fauna op het complex, maar ook over de geschiedenis van de Pioniers En verder die dag:

Kookworkshop (onder voorbehoud), Livemuziek, Theeschenkerij in de Beleeftuin, Kinderactiviteiten: speurtocht, kikkervisjes vissen, ijs happen, speksteen snijden.

Verder in de maand juni o.a.

12 juni

12.00 – 15.00 uur: Roos-readings, Centrum voor Leven en Intuïtie olv tuinlid Evelien Pullens. Zie ook: www.cli.nl

10.30 – 17.00 uur: Tuinatelier beeldhouwen olv Monique Riphagen

13 juni

14.00 uur: Stekjes/zaailingen/plantjes ruilmiddag

15.00 – 18.00 uur: Borrelen

10.30 – 17.00 uur: Tuinatelier beeldhouwen olv Monique Riphagen

19 juni

12.00 – 14.00 uur: Viswedstrijd kinderen o.l.v. John Kuyk

10.30 – 17.00 uur: Tuinatelier beeldhouwen olv Monique Riphagen

20 juni

15.00 – 18.00 uur: Borrelen

10.30 – 17.00 uur: Tuinatelier beeldhouwen olv Monique Riphagen

26 juni

10.30 – 17.00 uur: Tuinatelier beeldhouwen olv Monique Riphagen

27 juni

10.00 – 14.00 uur: Jubileumkoffie met gebak

10.30 – 17.00 uur: Tuinatelier beeldhouwen olv Monique Riphagen

... en op 3 juli...

Pioniersfeest Eten op het Plein Onthulling van het Tuinkunstwerk en tentoonstelling van de speeksteenkunstwerken gemaakt tijdens de workshops van Monique.

Kijk voor actuele informatie over ons programma op www.depioniers.nl, in de nieuwsbrief en op het prikbord.