

Redactie: *Evelien Pullens*
 Layout: *Evarien Tuitert*
 redactie@depioniers.nl
 www.depioniers.nl

In dit nummer

Overpeinzingen uit het bestuur	2
Langs het tuinpad	3
Fruit snoeien	3
Houtwallen	3
Prijswinnaars tentoonstelling	4
Burendag	4
Stekjes ruilen	5
Pioniersfeest	5
Roosreadingen	5
Zomaar	6
Trinie Straatman over de speksteenworkshop	6
Djordy en Melvin	7
Buurman weet alles	8
Wat vlindert er in de beelstuin?	8
De Pioniers in de oorlogsjaren (2)	9
De Tuinwinkel	10
Levensadem en levenslust	10



Van de redactie

Weemoedig blik ik terug op de zomer die al weer bijna voorbij is. Een zomer met voetbal, lekker weer, veel bloemen en onkruid en een overvloed aan feestelijke activiteiten in de maand juni.



Agenda

- 6 november
Jubileumreceptie
Overleg vergadering Utrechtse volkstuinten
- 27 november
Algemene Leden Vergadering/
bestuursverkiezingen/ Thema vergadering
- 4 december
Pepernoten en speculaas bij de koffie
- 11 december
Laatste tuindienst warme chocolademelk en soep
- 25 december - 2 januari 2011
Kantine gesloten
- 2 januari 2011
Nieuwjaarsreceptie

Ik kan me niet voorstellen dat er Pioniers waren die niets hebben meegemaakt van het jubileum. Het beeldhouwen, de stekjesdag, roosreadingen, burendag, groen-moet-je-doen, Pioniersfeest, de beleeftuin. Melvin en Djordy, die de hele zomer elke dag op het tuinenpark zijn geweest, hebben alles in ieder geval wél uitgebreid meegemaakt. Lees het interview met deze jonge Pioniers. Ook een verslag van Andrea, Triny, Wiljo. De tuinwinkel krijgt in deze nieuwsbrief speciale aandacht: er schijnen namelijk tuinders te zijn die niet eens weten dat de winkel bestaat. Terwijl je in de winkel niet alleen goedkope tuinproducten kan krijgen, maar ook advies. Na mijn bezoekje aan de winkel neem ik me voor weer eens hard in mijn tuin te

gaan werken, want ik besef me dat er een paar lange takken over het pad buigen. En mijn slootkant is nogal wild. Eigenlijk moet 50 centimeter aan de slootkant kort gemaaid zijn. En de sloot zelf ziet ook behoorlijk groen. Hoewel ik de sloot in de lente nog schoon geschept heb, is hij nu al weer dichtgegroeid. Als de nieuwsbrief af is, klap ik de computer dicht en ga ik dus maar weer eens in de tuin werken...

Wisten jullie trouwens dat je alle bijzondere dieren die je op het tuinenpark tegenkomt zelf mag bijschrijven op het nieuwe natuurbord in het verenigingsgebouw!

Evelien Pullens,
 redactie@depioniers.nl



Overpeinzingen uit het bestuur

Om trots op te zijn!

En wat was het leuk en goed... onze jubileummaand! De burendag was een warm begin met een gezellige ontvangst met koffie en lekkers bij het hostel, de rondleidingen daar, snuffelen op de rommelmarkt bij de scouts en dan over de prachtige eigengemaakte brug naar ons complex waar de super leuke bingo was en ook het tuinatelier beeldhouwen.

De Groen-moet-je-doen-dag, waar wijkwethouder Jeroen Kreijkamp ons project "De beleefstuin" opende en de dag swingend werd afgesloten met live muziek.

Ieder weekend van de maand juni waren er activiteiten van 'stekjes ruilen' tot roosreadingen, en tot slot op 3 juli het super gezellige 'Eten op het plein', waar ook alle mooie werkstukken, gemaakt tijdens het tuinatelier beeldhouwen, werden tentoon gesteld. Een mooie jubileum maand om trots op te zijn!

Ook heeft ons jubileum ons veel publiciteit gegeven. We hebben in het wijkbericht Noord-Oost, het AD, het Stadsblad, het wijkkrantje van Tuindorp-Oost en in de Tuinliefhebber/AVVN gestaan. Zie www.depioniers.nl.

Dit alles had niet kunnen plaats vinden zonder Andrea, Liesbeth, Els, Paul van K, Paul D, Peter, Hella, Willem, Gerrie, Djeny, Theo, Evelien, Evarien, Jos, Mia, Annemieke, Michel, Jan en Joke, John, Hans, Jozef, Corinne, Monique, Gerard. Dank jullie wel!

AVVN/onderhoud complex

in het kader van de € 100.000 onderhoudspot Gemeente/AVVN zijn er offertes opgemaakt door een aannemer voor de reparatie van het asfalt

van onze paden. Binnenkort horen we wanneer de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Ook hebben we een goed gesprek gehad met ambtenaar van de gemeente Utecht over onze sloten, het slechte baggerwerk, de slechte beschotting en de verdere afwatering. Hij heeft zijn excuses aangeboden voor het broddelwerk wat is afgeleverd betreffende het baggeren en de beschottingen. Hij gaat hier een oplossing voor zoeken, echter de gemeentelijke financiën zullen het niet toelaten dat er dit jaar nog iets wordt opgelost. Misschien dat er dit jaar nog wel iets aan de te kleine duikers wordt gedaan.

Ook neemt hij contact op met het hoogheemraadschap en de provincie over de verdere afwatering. Al met al een positieve ontwikkeling.

Houd echter je slootkanten schoon en gooi geen waterplanten etc. in de sloten. Haal ook regelmatig het stukje sloot achter je tuin leeg.

Houtwallen

Zoals iedereen weet mag er alleen iets op de houtwallen gegooid worden na overleg met Henk Hilhorst (tuin 85). De laatste tijd lijkt het alsof iedereen zomaar van alles (ook tuinafval van thuis) op de houtwallen gooit. Dat is echt niet de bedoeling. Nu zijn sommige hout-

wallen zo hoog en ligt er zoveel niet toelaatbaar spul op, dat we genoodzaakt zijn dit te gaan afvoeren. Dankzij egoïstisch gedrag wordt de vereniging en dus de leden op kosten gejaagd.

Bestuur

Ton Schrantee (tuin 23) heeft door ziekte zijn bestuursfunctie nog niet kunnen vervullen. We wensen hem van harte beterschap. Heugelijk feit is dat Willem Sen (tuin 41) sinds juni aspirant bestuurslid is geworden. Hij is al zeer actief en heeft o.a. het prachtige meldbord in de hal gemaakt. Liesbeth Stienen (tuin 23), onze penningmeester, is helemaal ingewerkt en druk bezig om onze financiën in goede banen te leiden. Hans Olling (tuin 52) is druk met het taxeren van de in de verkoop komende huisjes en het plannen van de renovatie van de damestoiletten. John Kuijk (tuin 77) houdt zich bezig met de bouwplannen op de veemarkt en natuurlijk de tuincontrole (verwaarloosde tuinen o.a.) en tuindienst. Al met al zijn we lekker bezig en kunnen we nog steeds nieuwe collega's in het bestuur gebruiken.

Een hele mooie nazomer en herfst met veel tuinplezier toegewenst!

*Namens het bestuur,
Wiljo Tukker*

Tip van de maand

Het probleem met een tuinvijver is vaak de rand. Hoe krijg je nou een mooie vijverrand met dat lastige en lelijke vijverfolie? De tip van Eric is om omgekeerd graszodes langs de rand te leggen. Planten groeien er prachtig op en je kunt zo een weelderige vijverrand laten groeien.

Langs het tuinpad

Dhr. Buytendorp

Vorige keer stonden we nog even stil bij het lintje wat Dhr. Buytendorp, voormalig voorzitter en erelid, voor zijn werk voor o.a. De Pioniers en de Reddingsbrigade in 2009 had gekregen. Helaas staan we nu stil bij zijn overlijden op zaterdag 5 juni j.l.

De woensdag daarvoor was ik hem nog even tegengekomen in het verenigingsgebouw, waar hij zijn vrouw Lien op kwam halen van de hobbyclub. Hij gaf toen al aan dat hij zich niet helemaal lekker voelde, maar wel van plan was op de burendag en de Groen moet je doendag te komen. Ab vond het altijd nog erg leuk om samen met zijn vrouw Lien op allerlei activiteiten van De Pioniers te komen. Ook bezocht hij trouw de algemene leden vergaderingen en gaf daar waar hij kon graag goede adviezen. We zullen hem missen en wensen Lien heel veel sterkte en hopen haar nog vaak te zien bij Pioniersactiviteiten.

Fruit snoeien

Veel van ons hebben wel één of twee fruitbomen of anders wel wat bessenstruiken. We snoeien ze zoals we denken dat het goed is. Of we laten het gewoon door-groeien met als gevolg: héééél veel kleine appeltjes en kans op boomkanker en andere ziektes die via rotting-plekken en zwak hout een kans krijgen. Er zijn nog maar weinig mensen die de kneepjes van het vak kennen.

De Pioniers biedt daarom voor de komende winter de mogelijkheid van het volgen van een snoeicursus! Om te kijken of er voldoende belangstelling is voor de vakkundige snoei van fruit kun je daar nu al voor intekenen. Dat kan door een mail te sturen naar paulvankan@planet.nl. Naast je naam en aantal deelnemers kun je aangeven waar je belangstelling naar uitgaat (fruitbomen, kleinfruit, anders bv rozen, hortensia's ...). Ook mensen van buiten de vereniging kun je hiervoor aanmelden.

De cursus zal worden gegeven door Joke van den Ban uit Tiel. Zij is hierin zeer ervaren en geeft vaker snoeicursussen op volkstuinen. Na een introductie binnen lopen we van tuin naar tuin waar zij laat zien hoe je de verschillende fruitgewassen en heesters snoeit. Joke gaat uit van een ochtendcursus en een middagcursus, zodat de groep niet te groot wordt. De cursus duurt 3 uur per dagdeel. De kosten zullen ongeveer € 20 per persoon gaan bedragen. Voor degenen die meer en uitgebreid over hoogstam willen horen en erin werken is een cursusdag van Landschapsbeheer Utrecht een alternatief. Kijk voor informatie bij www.landschapergoedutrecht.nl

Houtwallen

De takkenrillen aan de randen van ons complex zijn bedoeld om het grote snoeihout te verwerken. Dat kan in de maanden oktober tot maart. Daarna is sowieso de snoeitijd afgelopen. Vogels gaan overal broeden en voor je het weet verniel je een nest. Ook in de rillen broeden vogels: heggenmus en winterkoning bijvoorbeeld.



Op vrijwel alle plekken zijn de takkenrillen veel te hoog en te breed geworden. Reden om voorlopig het aanleveren van snoeihout te stoppen. Komend najaar kunnen we dan de takkenrillen herstellen en opschonen. Op sommige plaatsen kunnen de rillen beter weggehaald worden. Dan komt er ruimte voor fraai bloeiende struiken, zoals meidoorn, sleedoorn en hazelaar. Daar profiteren dieren weer van: vogels nestelen veilig in de doornige struiken en vinden in het najaar bessen en noten.

De volgende regels voor snoeiafval zijn belangrijk:

- stengels en dunne takjes op eigen tuin verwerken (composthoop)
- coniferen afvoeren, ze vergaan veel te langzaam (bel de groenroute om uw snoeiafval af te voeren. Ze komen het gratis ophalen 030 - 286 00 00 (van 1 september tot 5 november 2010)
- grote takken op de rillen in oktober- maart (vraag Henk Hilhorst, tuin 85)
- hou het netjes op en rond de rillen

Prijswinnaars van de tentoonstelling

- Snijbloemen* Paul Koch, tuin 54: gemengd boeket
- Potplanten* Henk van Vuuren, tuin 96: zelf gekweekte afrikaantjes
- Bloemschikken* Djeny van der Voort, tuin 112: vijver met vissend mannetje
- Creatief* Henk Hilhorst, tuin 86: berglandschap
- Groenten- en fruit* Henk Hilhorst, tuin 86: allerlei groenten en fruit
- Prijswinnaar kinderen* Jessica, tuin 93: een prachtige kijkdoos
- Pionierskanjer* Mia Canten tuin 97



Burendag

Nadat ik nieuwsgierig de brug over ben gestoken en even ben gaan kijken bij de scouting en het Hostel, zit ik net in mijn tuin een kopje koffie te drinken, als er iemand aan mijn hekje staat: "Goedemiddag mevrouw, wilt u misschien een lot kopen voor het zomerkamp van de scouting? Dat kost 2,50."



Eén van de welpen, keurig in uniform weet me te vinden terwijl ik me even probeer te onttrekken van het feestgewoel van de Pioniers en haar buren. "Dank u wel. Fijne middag nog." "Goedemiddag mevrouw, heeft u de rondleiding van het Hostel al meege maakt." Daar is al weer een buur die me aanspreekt in mijn tuin. Ik vind het eigenlijk wel leuk en laat me verleiden om om half 3 de tweede rondleiding mee te lopen door het Hostel voor daklozen. Boeiend om te zien hoe de verslaafden daar een eigen kamertje hebben en met elkaar leven. Je gaat iets meer begrip krijgen als je er een keer binnen bent geweest. Buiten bij het hostel is het ook gezellig. Met enthousiasme maken de hostelbewoners muziek op het theeterras. Veras send veel Pioniers die komen kijken en luisteren. Er naast, op het grasveld van de scouting, is er een goed georganiseerde rommelmarkt met spelletjes. Er is door de scouting een prachtige brug gebouwd waar iedereen vrolijk lachend overheen loopt. Heen en weer. Jammer dat de brug de volgende dag weer verdwenen is.

Evelien Pullens

Stekjes ruilen

Zomaar een zondagmiddag bij de Pioniers....

Wat is een Pioniers Jubileummaand zonder stekjesruilmiddag? Inderdaad en dus was ergens in die mooie maand juni zo'n moment georganiseerd op een zondagmiddag. Ineens stonden er doosjes, manden, karretjes vol met stekjes en zaailingen. Leden zwermden er omheen, er werd uitgewisseld, gekletst en gelachen. En neergestreken op het terras op het plein. Alwaar er verder gekletst werd,

een kopje thee genuttigd en later ook glas wijn. Ik maakte kennis met deze en gene, zag een uit het oog verloren tuinlid weer eens, en praatte overal en nergens over. Veel langer dan gepland, bleef ik zitten. Ach, wat een heerlijke middag, me zomaar in de schoot geworpen...

Andrea Lehr



12 juni

Roos-readingen door CLI

"Soms kom je met dingen in je leven in aanraking waarvan je nooit gedacht had dat je hier iets mee zou doen als 'nuchter' mens en dat je het ook nog een prachtige ervaring vindt." Wiljo Tukker

Pioniersfeest op 3 juli



HET PIONIERSEEST DIT JAAR BEGON EEN BEETJE REGENACHTIG, MAAR WERD ALS SNEL EEN GROOT SUCCES, MET WEDEROM ALLERLEI LEKKER HAPJES. NIEUW DIT JAAR WAS HET SPELLETJE; TOREN BOUWEN VAN BLOEMPOTTEN. DE HOOGSTE TOREN WERD BELOOND MET EEN PRIJS.



Zomaar

Zomaar een dag. Zomaar, m'n gevoel volgend, op de tuin terechtgekomen.

Een kring van paddenstoelen in het gras en een mooie grote witte tussen de... hoe heten ze ook alweer... die zo goed de prikken van brandnetel verhelpen? Even wrijven en klaar... de... nou ja, dat komt later wel. En een mooi wit veertje in het gras. Die vind ik wel vaker hier. Waar zouden ze toch vandaan komen?

Zo'n kwartier na aankomst begon plotseling de zon te schijnen. Ik ben er dus even lekker voor gaan zitten.

Je hoort heel veel, en tegelijk ook weer 'niets'... :

de autoweg, vogels, wat gehamer en geklop, wat geroep van spelende kinderen, ver weg, bij een school. Jee, wat kan de zon nog warm zijn, eind oktober. Warm en weldadig. M'n vest kan bijna uit. Je ziet hele andere dingen met dit strijklucht: veel meer spinnendraden en insecten.

Helemaal geen zin om weer aan het werk te gaan, dus dat doe ik ook maar even niet. Genieten is ook belangrijk. Maar hoe heet het ook alweer... met van die blauwe libbloemetjes in het voorjaar, ronde gekartelde blaadjes en kruipt in slingers over de grond en tussen van alles door... Een onmisbaar (on)kruid voor wie wel eens met brandnetels in aanraking komt.

Kom, help me even. O ja, hondsdrif.

Judith Schuil

Trinie Straatman over de speksteenworkshop

Trinie heeft door de workshop beeldhouwen een nieuwe hobby gekregen. "Harrie (haar man, red.) is een keer komen kijken in de beleeftuin. Hij heeft eens naar die gereedschappen zitten kijken. 'Die dingen heb ik thuis ook', zegt hij. Vijltjes en zo. Dus nu kan ik thuis ook werken," vertelt ze. Thuis heeft ze al 3 stenen klaar liggen om te gaan bewerken.



Wat hebben we veel plezier beleefd aan de workshop speksteen bewerken die gedurende de gehele maand juni gegeven is in de beleeftuin in het kader van het 75-jarig jubileum. De cursus werd gegeven onder de zeer deskundige leiding van Monique Riphagen.

Monique heeft dit gedaan op een bijzondere leuke en creatieve en geduldige wijze. Gedurende de hele maand was ze aanwezig op woensdag, zaterdag en zondag.

Veel volwassenen hebben in een maand tijd alles (nou ja niet alles natuurlijk) geleerd over het bewerken van speksteen. Er zijn dan ook prachtige beelden ontstaan. Alles was gratis. Alleen de steen moest je kopen. Er zijn er zelfs die na de eerste steen meerdere exemplaren hebben aangeschaft, dus sommigen zijn nu thuis nog aan het beeldhouwen. Leuke aanzet toch. Het is ook bijzonder dat de jeugd zo goed vertegenwoordigd was. De kinderen konden voor een euro al een leuk steentje kopen en dat bewerken tot een mooie hanger. Hier is veel gebruik van gemaakt. Regelmatig zat de tuin dan ook vol met onze tuinjeugd, die heel ijverig zaten te werken (en te kletsen). Ze waren er heel serieus mee bezig en hadden er veel plezier in. De meesten gingen na het eerste kleine steentje gelijk over op de grotere stenen en ze hebben daar prachtige glim-

mende beelden van gemaakt. Petje af voor zoveel creativiteit en geduld. Monique heel veel dank voor de fijne lessen en al het geduld dat je hebt opgebracht. We zijn heel benieuwd naar het kunstwerk waar je nog aan werkt voor onze vereniging.



PENNINGMEESTER LIESBETH WAS OOK VAN DE PARTIJ

Triny Straatman

MONIQUE HEEFT HET BEELD VOOR DE PIONIERS NOG NIET AF KUNNEN MAKEN OMDAT ZE LAST HEEFT GEKREGEN VAN HAAR SCHOUDER. HET GAAT GELUKKIG WEER BETER EN ZE HOOPT BINNENKORT WEER AAN HET WERK TE GAAN MET BEELDHOEWEN. (RED.)



Lievelingsplek

Melvin: Het voorplein en de speeltuin, omdat hij het leuk vindt een praatje te maken met andere kinderen.

Djordy: Vissen bij de vijver. Omdat je daar rustig van wordt

Lievelingsplant

Melvin: Heeft hij niet. Misschien de rododendron

Djordy: Alles wat kleur heeft

Toekomst

Melvin: Wil later webdesigner of ICT manager worden. Hij weet niet zeker of hij een tuin bij de Pioniers wil. Hij wil dan wel veel leuke mensen kennen voor de gezelligheid en hulp bij het tuinieren, want daar houdt hij niet van.

Djordy: Wil later kok worden en ook een tuin bij de Pioniers hebben.



Melvin Verhoef (14 jaar, tuin 116) & Djordy van der Voort (13 jaar, tuin 112)

Vrienden

Melvin en Djordy zijn 's zomers dikke vrienden, omdat ze van mei tot september vlak bij elkaar op het tuinencomplex wonen. Ze zien elkaar in de zomer elke dag, terwijl ze in de winter maar heel zelden afspreken. "Vroeger waren we eigenlijk geen vrienden," vertelt Djordy. "Maar vorig jaar konden we opeens heel goed met elkaar opschieten."

Ze voetballen, darten, DS-en, kijken TV en lopen wat rond. Ze vervelen zich eigenlijk nooit. "Soms verdienen we een zakcentje bij," vertelt Melvin. "Als er iets te doen is bij de Veemarkt gaan we hier achter op het parkeerterrein staan en passen we op de auto's. Daar krijgen we dan vaak fooi voor en zo verdienen we wat. Vandaag hebben we dat ook gedaan. We zijn al om 7 uur begonnen. Dan ben je 's middags best moe. Als we moe zijn krijgen we wel eens een beetje ruzie."

"Niet echt ruzie," zegt Djordy. "Eerder irritatie. Dat komt dan omdat we moe zijn," vult Melvin aan. "Het duurt nooit lang. Ruzies zijn altijd binnen 5 minuten weer goed."

De hele zomervakantie op De Pioniers

"Je bent de hele dag buiten. Dat vind ik fijn," vertelt Djordy. "Je hoort de vogels fluiten en je kunt lekker spelen bij de houtwallen bijvoorbeeld."

"Als ik volgende week weer naar huis ga, ben ik ook wel weer blij," zegt Melvin. "Thuis kan je veel meer stroom

gebruiken. Hier moet je altijd zuinig zijn met elektriciteit." "Als je film wil kijken moet je eerst de laptop aansluiten," vult Djordy aan. "Dat is een hoop gedoe."

Melvin en Djordy vinden het jammer dat er zo weinig activiteiten worden georganiseerd in de vakantie. "Er zijn ook niet zo veel kinderen," vertelt Djordy. "Ik zou best wel eens iets zou willen organiseren voor de kleine kinderen, maar ik weet niet of daar belangstelling voor is."

"Ik ken lang niet alle kinderen," merkt Melvin op. "Ik ook niet," zegt Djordy. "Volgens mij zijn hier 60 kinderen en ik ken er maar 22 of zo." "60 kinderen!" roept Melvin uit "Nee, zoveel zijn er echt niet!"

Het dart-tournoi

Melvin en Djordy houden van organiseren. Ze hebben deze zomer hun derde dart-tournoi georganiseerd. "Dat was best moeilijk," zucht Melvin. Gelukkig zijn de vrienden goed op elkaar ingespeeld en hebben een duidelijke taakverdeling. Melvin zorgt voor de posters, Djordy beheert het geld en kiest de bekers en Melvin zet het speelschema in de computer.

Dit jaar was het probleem dat er op vrijdagavond opeens 3 mensen afvielen. Toen hadden ze geen tijd meer om het hele schema om te gooien. Daardoor konden niet alle wedstrijden gespeeld worden. Maar goed. Uiteindelijk was het tournoi hardstikke geslaagd.

Tips voor de Pioniers van Melvin en Djordy

Voor het bestuur van de Pioniers: Het gras van het voetbalveld is heel slecht. Aan de kant van de bomen is het kort en groeit het op sommige plekken bijna niet. Daar glij je uit over de aarde. Aan de andere kant is het gras juist te hoog.

In het begin was het gras heel mooi, maar nu is het achteruit gegaan.

"We kunnen wel een sponsorloop organiseren in november voor een nieuwe grasmant," bedenkt Djordy.

"We moeten ook geld bijeen brengen voor een nieuw voetbaldoel," vindt Melvin. Hij legt uit waarom het doel eigenlijk te klein is. "Ik heb Djordy kiepen geleerd deze zomer. In het begin was het fijn voor hem om te oefenen in het doel wat er nu staat. Nu kan hij het inmiddels zo goed, dat het doel te klein is geworden."

Djordy denkt er anders over. "Dat doel gaat nog wel. Het gras is belangrijker." Nog een tip aan het bestuur: Het zou fijn zijn als de kantine wat vaker open is. Als het regent vinden we het leuk om in de kantine te zitten. Dan kunnen we daar darten. Nu kan dat alleen op zaterdag."

Een tip aan de kantine-commissie: "Misschien kunnen ze nog wat meer verschillende frisdranken verkopen. Nu is er alleen cola en fanta, fristi en chocomel. Maar ik vind sevenup ook lekker."

Buurman weet alles

Beste buurman

Ik heb al een tijdje een tuin met leuke bloemen en struiken. Nu wil ik toch eens proberen groentes te verbouwen. Maar ik heb er weinig ervaring mee. Hoe zou ik moeten beginnen?

Ik heb ook nog een vraag over aardbeien. Ik heb er netten over gespannen om ze te beschermen tegen de vogels. Nu heb ik deze zomer al twee merels moeten bevrijden en heb ik er zelfs één dood aange-troffen in het net. Kun je aardbeien kweken zonder vogels te doden?

Buurvrouw

Beste buurvrouw

Courgetten doen het altijd. Ik ben zelf ook met courgetten begonnen. Ze groeiden als kool. Laat ze alleen niet té groot worden, want dan zijn ze niet lekker meer. Tomaten zijn iets lastiger, want die kunnen slecht tegen regen. Wat betreft de aardbeien... zwarte netten kunnen de vogels slecht zien. Misschien moet je een andere kleur nemen en er glimmend papier aanknopen om de vogels af te schrikken.

Buurman Hans



Wat vlindert er in de beleeftuin?

Een augustus-middag op de Pioniers. Het is niet warm, niet koud. Niet nat, niet droog. Tuinweer dus. Net het gras ge-

maaid van de speeltuin. Kon nog net een puber bruine kikker ontwijken. Dat betekent voortplanting van deze kikker in de buurt. Rond mij dartelt een bont zandoogje; een vlinder die we hier steeds vaker tegenkomen: bruin-geel vlekkenpatroon. Eigenlijk een soort van bospaden en open plekken in een bos.

De kleine vuurvlinder

In de beleeftuin is het een ravage. Overal woekert winde en geregeld wordt ik pootje gelapt door uitlopers van de braam. Het tiert hier welig, dat wel. Na de junimaand, toen we hier met minstens 40 mensen op dit kleine lapje ons tegoed deden aan verstilde

kunstwerken in steen, is de tuin even vergeten. Ook door mij. Maar dat heeft ook aangename kanten. Is het toeval dat ik iedere keer als ik hier kom icarusblauwtjes zie vliegen? En de kleine vuurvlinder, nooit op De Pioniers gezien, op het pad zat te zonnen? In een rustige ruige tuin is qua natuur heel wat te beleven.

12 soorten

Zo mijmer ik over het vlinderjaar dat we hadden. Het was een goed jaar. Er zijn al met al 12 soorten gezien! En als er nog een warme nazomer komt, verwacht ik nog wel 1 of 2 bij. Zelfs de kolibrievlinder werd gezien (melding Theo) en een citroenvlinder, tweede generatie (melding Erik). Ook wist iemand de koninginpage te melden. Wist je dat de eerste helft van augustus van bijna alle soorten vlinders vliegen? Bij uitstek een vlindermaand dus. Meestal gaat het om de tweede generatie (vroegste vlinders leggen eieren, die komen uit, worden rups, vreten zich vol, worden pop en voila.....

de tweede generatie). Boeiend, die vlinders. Het valt me op dat steeds meer mensen er op letten en verschillende soorten uit elkaar weten te halen. Misschien maar eens een folder over maken met alle soorten die we hier tegen kunnen komen?

Kijk uit naar het oranjetipje

Alles bij elkaar zijn er de laatste 10 jaar nu minstens 16 soorten gezien. Dat is voor een stedelijk gebied best veel. Een troost voor de rommelhoekjes met brandnetel en hoog opschietend gras. Want juist daar leven de rupsen van veel soorten vlinders. Nu maar wachten op het oranjetipje. Look-sonder-look lusten zijn rupsen graag, maar ook pinksterbloem en judaspenning. Rond Koninginnedag vliegen de eersten. Mannetje wit met oranje vleugeltip. Hoe toepasselijk. Maar eerst de winter. Als die streng is (droog en koud) is dat gunstig voor vlinders. Van mij mag het....

Paul van Kan

Andrea Lehr en Paul van Kan spitten tijdens het jubileumjaar de oude notulen van de Pioniers door om meer te weten te komen over de geschiedenis van ons Tuinenpark. Hieronder markante details en citaten verzameld door Andrea Lehr. Vorige nieuwsbrief las u deel 1. Nu het vervolg.



De Pioniers in de oorlogsjaren

Oorlogstuinen

Gedurende de oorlog worden er veel aanvragen voor een tuin behandeld. Ook wordt er met regelmaat gesproken over de mogelijkheden om de tuin te vergroten. Een andere manier om aan de aanvragen tegemoet te komen is het tijdelijk uitgeven van een tuin voor 2 jaar. Deze tuinen worden oorlogstuinen genoemd. Na 2 jaar gaan ze naar iemand anders. De leden, die een oorlogstuin hadden, gaan over 2 jaar wel voor, als ze weer een tuin willen, mits ze donateur blijven.

En had je dan een tuin, het was kennelijk geen uitmaakte zaak dat de tuinleden de opbrengst van hun tuin zelf mochten gebruiken. Uit de notulen van 17 juni 1941: 'Hierna las de secretaris het verslag voor van het Congres (AL: van de landelijke bond). Het belangrijkste punt uit dit verslag was wel voor deze tijd hetgeen de Inspecteur van de voedselvoorziening had gezegd, n.l. dit, dat de volkstuinters datgene wat zij verbouwden, mochten behouden, zoodat de onzekerheid die bij velen bestond werd weggenomen en men op dit punt gerustgesteld werd.'

Wachtlopen tegen de dieven

De opbrengst van de tuinen werd ook op een andere manier bedreigd: er werd met regelmaat iets gestolen uit de tuinen. Dit nam zo'n grote vormen aan dat het bestuur in 1942 de vereniging voorstelt om 2 wachters aan te stellen om de gewassen te beschermen tegen diefstal. Ze stellen voor om 'deze mensen f 9 per week te geven, wat zal neerkomen op f 300, de kosten zullen verkregen worden doordat de

leden 10 ct per week betalen, de inkoop f 50 en uit de kast de rest.' Dit wachtlopen zal voortduren tot na de bevrijding. Ook tuinleden stelen, blijkt uit de notulen van februari 1944. Een tuinlid wordt met naam en toenaam genoemd in de notulen, ondervraagd door het bestuur, met getuigen erbij en de hele ondervraging wordt bijna letterlijk opgenomen in de notulen. Als het tuinlid onder druk van het bestuur de

diefstal eindelijk toegeeft, wordt er uit zijn mond genoteerd: 'ben ik dan zoo in de war geweest?'

Schaarste

Naarmate de oorlogsjaren vorderen, is er steeds meer schaarste. Men wil bijvoorbeeld rattenvergif strooien, 'als de grondstoffen nog te verkrijgen zijn.'

Een bestuurslid krijgt kritiek omdat hij de inning van de donateurgelden heeft stopgezet. Hij vertelt 'het niet aangenaam te vinden wanneer hij de mensen zoo dikwijls moet manen voor dat eene dubbeltje. Vooral in deze tijd moet men zuinig zijn met schoenen en fietsbanden. Houd men de mensen op de tuin daarover aan, dan hebben zij steeds een of ander smoesje. Het gaat niet gemakkelijk om het geld binnen te krijgen.'

Opnieuw beginnen

De notulen worden in de loop van de oorlog steeds korter en bevatte nog alleen heel praktische zaken. Er wordt ook steeds minder frequent vergaderd.

De laatste notulen van 1944 zijn in mei. Pas op 30 juni 1945 komt het bestuur weer bij elkaar,

althans volgens het notulenboek. De voorzitter opent de vergadering met een welkomstwoord:

'...en het verheugde hem, dat nu de Oorlog afgelopen was, wij weer naar hartenlust konden vergaderen. Tevens feliciteerde hij ieder bestuurslid, dat zij, de een misschien een beetje beter als de ander, goed en behouden door de moeilijkheden van de Oorlog waren heengekomen'. Het wachtlopen wordt die zomer nog wel voortgezet. Tevens spreekt men over het 10-jarig jubileum en wil dit aangrijpen om 'een nieuwe geest te kweken, het volkstuintieren te bevorderen en tevens het complex te verfraaien'. Want de oorlogsjaren hebben 'ook op ons complex zijn sporen achtergelaten'. Men moet geheel opnieuw beginnen, alles op het complex is vernield of gestolen.

Andrea Lehr



De tuinwinkel

De winkel krijgt een mooi nieuw aanzien. Er staan al nieuwe letters boven de deur. TUINWINKEL. Ik interview winkeliers Judith van den Berg en Dick Matthijsen.

“Als mensen om mest vragen zeggen wij wel eens: Wil je het van zwarte gevlekte of roodbruine koeien? Grapje. Het maakt natuurlijk niets uit, maar sommigen beginnen te twijfelen.” lacht Dick.

Iedere zatermorgen zitten ze met een thermosfles koffie en een doos koekjes rond de ronde tafel in het winkeltje: Judith van den Berg, Dick Matthijsen en Joop van Ree.

“Er zijn mensen die niet eens weten dat hier een winkel is! Dat wordt ze niet verteld als ze nieuw op de tuin komen.” roepen de winkeliers verontwaardigd uit. “Terwijl de potgrond en tuinaarde hier veel beter en goedkoper zijn dan op het tuincentrum. Bovendien hoef je niet te sjouwen.” Dick Matthijsen bestiert al 34 jaar de winkel en koopt al die jaren in bij dezelfde firma en bij dezelfde vertegenwoordiger. Nu, in de nazomer bestellen ze geen nieuwe producten, maar in het voorjaar staat de winkel weer vol: ge-

reedschap, gasflessen, tuinaarde, meststokken, stokken, netten, enzovoorts. Zaden gaan op bestelling. Vroeger kon Matthijsen de zaden die over waren terugsturen. Nu gaat dat niet meer en is het handiger om ze op bestelling te kopen. Judith verzorgt de etalages en maakt eens in de zoveel tijd een nieuwe compositie.

“Er zijn nooit problemen met betaling.” Vertelt Dick “Soms wordt er wel eens later betaald, maar dat komt altijd goed.”

De winkel geeft ook advies. Judith, Dick en Joop zijn oude rotten in het tuinvak en ze kunnen je uitstekend voorlichten over allerlei tuin vragen. Ik heb advies gevraagd over bemesten. Er werd mij aangeraden biologische mest te gebruiken (koemest). Dat is goed voor alles. Je hoeft dus geen aparte rozenmest



of zoiets te kopen. Dick Matthijsen

laat mij een schema zien waarop ik kan lezen hoe vaak ik de diverse planten moet bemesten en wanneer. Je kunt het beste mesten vlak vóór het gaat regenen, anders kan het gaan branden en dan heb je er niets aan.

De winkeliers uit de tuinwinkel willen nog even kwijt dat ze zich ergeren aan de overhangende takken. Die takken zijn gevaarlijk. Als er eens iets gebeurt, bijvoorbeeld een bril die van iemands neus valt door een tak, dan is de tuineigenaar verantwoordelijk.

Evelien Pullens

Lichaamswerk en Innerlijk welZijn door Conny Coppens

Gezondheid support groep

Gezonde voeding, gezonde leefwijze, gezonde gedachten, beweging, adem, in harmonie met je innerlijke natuur

Op 30 september van 19.30 – 20.30 uur start Conny Coppens (tuin 127) in de kantine van de Pioniers met een gezondheid support groep. Wekelijks, met uitzondering 21 oktober. De laatste bijeenkomst is op 2 december.

Conny heeft 30 jaar ervaring en kennis opgedaan op het gebied van complementaire geneeswijzen, acupunctuur, massage en lichaamsgerichte therapie, meditatie, bewustwording, beweging en heling. De kosten zijn normaal €195,-. Voor Pioniers leden €150,-. Wanneer de kosten voor jou een probleem vormen, betaal je in overleg wat voor jou passend is

Lichaamswerk in de buitenlucht

Kom en doe mee. Adem en beweeg jezelf gezond!!

Vanaf de eerste week van september tot eind oktober m.u.v. herfstvakantie) ben je welkom op maandag ochtend van 8.45 -9.45 uur en donderdag van 17.00-18.00 uur. Geef je op voor de mailinglijst. Kosten: vrijwillige bijdrage.

DE OPBRENGST VAN BEIDE ACTIVITEITEN ZIJN BESTEMD VOOR DE FILIPPIJNEN WAAR CONNY'S ZOON FLORIS VAN KAN ALS VRIJWILLIGER ONTWIKKELINGSWERK GAAT DOEN. AANMELDING: INFO@CONNYCOPPEN.NL. KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.CONNYCOPPEN.NL BIJ CURSUSSEN EN LEZINGEN.

