

Köglaan 30, 3571 PZ Utrecht

NIEUWSBRIEF VOOR LEDEN VAN ATV DE PIONIERS

Redactie: Evelien Pullens
 Layout: Evarien Tuitert
 www.depioniers.nl

In dit nummer

Overpeizingen uit het bestuur	2
Jubileumreceptie 6 november	3
Buiten bewegen	4
Koningskaars	4
De nieuwe website en een kalender	5
Hassan Mohamedi	6
Hans Olling neemt afscheid van bestuur	6
Interview met Willem Sen	7
Eetbaar Voordorp	8
Buurman weet beter	9
Algemene Ledenvergadering	9
Holenbroeders	10

Agenda

- Je kunt je nog opgeven voor de winter-snoeicursus. Geef je voor 1 januari op. De cursus zal worden gehouden op zondag 27 februari 2011, in principe in de ochtend. Bij voldoende belangstelling is er 's middags ook een groep. Paulvankan@planet.nl
- 2 januari 2011
Nieuwjaarsreceptie
15.00 - 17.00 uur
- 3 januari 2011
Lezing door Conny Coppen: Zaaïen en oogsten.
20.00 - 21.30 uur, gratis toegang.
- 17 januari 2011
Lezing door Conny Coppen: Hoe lichaam en geest op elkaar in werken.
20.00 - 21.30 uur, gratis toegang.



Van de redactie

Onder een witte koude vacht ligt allerlei leven verborgen. In 2011 zal het verborgen leven ontkiemen, opbloeien, ontplooiën en bloeien. Wij zullen er weer met volle teugen van kunnen genieten. Maar we kunnen nu ook genieten. De smetteloze, mysterieuze en vertragende sneeuwlaag is prachtig. Een bloeiend 2011 gewenst!

Na 'Tuinieren in jezelf' en 'roosreadingen op de tuin' is er een 3e initiatief wat te maken heeft met bewustwording en gezondheid: Lichaamswerk in de buitenlucht.

Natuurlijk brengt het tuinieren en wandelen over ons terrein op zichzelf al ontspanning en innerlijke rust. Veel tuinleden die ik spreek hebben het over 'tot rust komen' of 'leegworden en onthaasting'. Je hoeft niet meer naar de sportschool, yoga of meditatie als je regelmatig bij de Pioniers komt. Toch is het fijn om deze ontspanning en het opladen in de natuur nog iets bewuster te ervaren. Vandaar de initiatieven van tuinleden, zoals het lichaamswerk van Connie, wat me doet denken aan China, waar veel mensen Tai Chi beoefenen in het park.

Eh...over het buitenland gesproken. Ik heb afgelopen maand op ons tuinenpark twee mensen geïnterviewd die

van niet Nederlands afkomst zijn, uit de Oekraïne en uit Marokko. Lees hoe ze zich inzetten voor de Pioniers! Verder in deze nieuwsbrief iets over Eetbaar Utrecht; niet alleen op de Pioniers vind je planten en vruchten die je kunt eten, ook op andere plekken in de stad in het wild. Er is zelfs een website over dit onderwerp.

Heeft iedereen de kalender al opgehangen? En hebben jullie al ontdekt dat de Pionierswebsite vernieuwd is? Als je bij NATUUR kijkt kun je een inventarisatie vinden van alle diersoorten bij de Pioniers. In deze nieuwsbrief een artikeltje over vogels die holen bouwen van Paul van Kan. Ook hebben we tekeningen en een poëtisch verhaaltje van Judith Schuil.

Evelien Pullens
 redactie@depioniers.nl



Overpeinzingen uit het bestuur

1935 – 2010, 2010-2011, 2010- 2085, Verleden, heden en toekomst

Het afgelopen jaar heb ik vaak gedacht aan dhr. Hellevoort, de oprichter van ATV De Pioniers. Wat zou de beste man vinden hoe het complex zich ontwikkeld heeft en hoe zou hij bedacht hebben hoe het complex zich zou ontwikkelen. Had hij een langere termijn visie, zoals dat mooi heet.

Is het beheren van een tuinencomplex nu complexer dan 75 jaar geleden? Tja, eerlijk gezegd denk ik dat er eigenlijk niet zoveel anders is geworden. Het behouden en goed onderhouden van het complex, ledenperikelen, natuurbehoud, duurzaamheid, samen de vereniging zijn en natuurlijk het plezier om te tuinieren en kunnen oogsten. Verleden, heden en toekomst!

Verleden

Wat een geweldig feestelijk jubileum jaar hebben we gehad en wat was de afsluitende receptie een mooie passende en vrolijke gebeurtenis. Geheel passend bij de sfeer die wij uitstralen.

Heden

Meerjarenplannen, onderhoud, behoud, recreatieve functie, wijkgerichte functie, burenen, ledenperikelen (burenruzies, wanbetalers, royatievoostellen, verwaarloosde tuinen), gemeente (nieuwe nota Volkstuinenbeleid, Verkeersdruk-

onderzoek), AVVN, Veemarkt (nieuwe wijk aan de rand van het park), activiteiten op het complex, flora en fauna (ring-slangproject, vogel- en vlindertellingen, waarnemingsbord, de beleefstuin, archivering door het Utrechts Archief... Veel gedaan en nog meer te doen.

Toekomst

Zullen er nog tuinders en een complex zijn in 2085? Wij zullen dat niet meer meemaken, maar kunnen wel onze uiterste best doen om dit te borgen! Want het is de moeite waard om zo'n mooie groene long te behouden, te koesteren en van te genieten!

En daar wil ik de komende twee jaar als voorzitter samen met jullie enthousiast en met veel plezier aan blijven werken!

*Namens het bestuur,
Wiljo Tukker*

Bedankt en op naar 2011!

Het bestuur wil iedereen hartelijke bedanken voor alle inzet in 2010.

Zonder jullie inzet zou het niet mogelijk zijn geweest om op een goede en positieve manier te besturen!

Fijne feestdagen en een heel mooi, groen 2011 toegewenst!

*Namens het bestuur,
Wiljo Tukker*



Jubileumreceptie 6 november

Een slinger van lichtjes leidt je naar het feestelijk verlichte verenigingsgebouw. Bij de ingang ligt een mooi gastenboek klaar, waar je je handtekening kan zetten. Eén van de bestuursleden in pak of feestelijke jurk verwelkomt je bij binnenkomst.



Er zijn overheerlijke taarten en later bijzondere saladeschotels, geserveerd op duurzame borden met houten lepeltjes. Het lekkere eten en de mooie aankleding geven het jubileumjaar een stijlvolle afsluiting. Bovendien is het erg gezellig. Wiljo Tukker spreekt de Pioniers en bestuurders van bevriende tuinverenigingen toe. Ze spreekt over de waarde van 75 jaar tuinieren in de stad, de kracht van onze vereniging en de vernieuwingen naar de toekomst. Helaas laat de beamer het afweten. Omdat er snel een nieuwe wordt gehaald zijn de beelden later toch nog te zien. Wiljo neemt namens het hele bestuur een paar cadeaus en bloemen in ontvangst.

De gasten krijgen niet alleen de gezellige receptie aangeboden, maar ook een Pioniers-kalender mee naar huis, die vol staat met oude en nieuwe foto's en stukjes tekst van leden. De bijeenkomst bracht mij in contact met Tuinleden die ik lang niet gesproken had. Ook heb ik de bestuursleden van Ons Buiten en De Driehoek ontmoet. Ze informeerden met enige nieuwsgierigheid naar de website en de nieuwsbrief. 'Hoe krijgen jullie dat voor elkaar?'

Evelien Pullens



Lichaamswerk in de buitenlucht

Mindfull Movement

Als ik thuis achter de computer zit, merk ik niet hoe mooi en lekker het buiten is. Daarom besluit ik op een ochtend mijn regenjas en dikke sokken aan te trekken en naar de tuin te fietsen. Op een herfstachtige novembermorgen sluit ik me aan bij het bewegingsgroepje van Conny Coppen.



Vijf vrouwen verzamelen zich op maandagochtend en donderdagmiddag op het voorplein van de Pioniers om onder begeleiding van Conny te ontspannen, te bewegen en zich nieuwe energie te vergaren. Ik doe enthousiast mee. Tussen de gele herfstbladeren voel ik mijn spieren losser worden, de spanning uit mijn lichaam wegglijden en kan ik me opladen met frisse pure buitenlucht en hernieuwde kracht. Conny begeleidt de bewegingen heel zorgzaam en relaxed zodat iedereen de oefeningen op zijn eigen niveau kan volgen. Dit is een hele andere manier om in 'de tuin' te zijn. Ik hoef niet na te denken en geen beslissingen te nemen, enkel te genieten

van dit mooie plekje natuur midden in de stad, wat ik door de oefeningen van Conny nu heel kan bewust voelen. En het is warempel stralend weer. Zelfs de zon breekt door. Deze bewegingsgroep is voor iedereen toegankelijk en je mag zelf weten hoeveel je bijdraagt. De financiële bijdragen gaan naar de Filipijnen, waar de zoon van Connie ontwikkelingswerk doet. Kom Pioniers.....beweeg!

Evelien Pullens

AANMELDING: INFO@CONNYCOPPEN.NL.
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP
WWW.CONNYCOPPEN.NL



Koningskaars

Een koningskaars is neergedaald op het terras. Een rozet, inmiddels, van meer dan een meter in doorsnee. Hij heeft een goede plek gekozen: zit niet in de weg, maar kan zich wel, volop, laten bewonderen.

Twee jaar ligt hij nu daar al. Eerst klein, toen groter, nu groots. En zeer verwachtingsvol. Gaat ie de winter overleven? Krijg ik volgend jaar een 'kaars'? Twee jaar al. Tuinieren – in dit geval: dat wat op je terras neerdaalt niet weghalen – is ook vaak een oefening in geduld. Ik Geef het eerlijk toe: ik begon wel wat ongeduldig te worden, want vind het ook wel wat lang duren. Ik Stond ernaar te kijken. De bladeren werden wel erg groot. En ineens zag ik hoe bijzonder ze waren en hoe mooi.

Toen ben ik er voor gaan zitten. Met sierlijk draaiende bewegingen, uitlopend in een punt.... Ze leken wel 'gesmukt', alsof een fijn elastiek ze iets samentrekt. Zacht fluweel, in een bescheiden, eigen, wat omfloerste kleur.

Een koningskaars is prachtig. Als hij komt zal hij prachtig zijn. Maar nu weet ik dat ook de entourage dat is, inclusief de hofnar.

Judith Schuil



De nieuwe website en een kalender

'De website was toch al prachtig?' hoor ik mensen zeggen. 'Ja... maar nu is hij nog mooier, eigentijds en in de Pioniers-huisstijl.' Om een eenheid te brengen in de vormgeving van de Pioniers en de internetmogelijkheden beter te gebruiken, hebben we de website aangepast.

Wij, het communicatiegroepje, vinden het leuk om na te denken over een vrolijke, duidelijke en verbindende interactie tussen Pioniers. Het lukt niet iedereen om zaterdagochtend in de kantine te zitten. Toch wil je op de hoogte blijven. Door folders, nieuwsbrieven en websites weet je waar iedereen mee bezig is en dat maakt de contacten in de kantine en op het tuinpad alleen maar hechter. Het is leuk om op deze manier iets voor het tuinenpark te betekenen. We zijn al een jaar bezig met een her-orderen van de website. Paul en Froukelien maakten een plan en een schema. Evarien heeft vervolgens het grafisch ontwerp gemaakt en

Jos heeft uiteindelijk de site gebouwd in een CMSsysteem. CMS betekent dat het gemakkelijk is de informatie te vernieuwen en te updaten. Nu de basisstructuur af is, is het de taak van Paul van Kan, Andrea Lehr en Evelien Pullens om de gegevens bij te houden en de pagina's steeds bij te houden. Geef alle nieuwtjes door aan Evelien en zij zet ze online! Geef de natuurwaarnemingen en tips door aan Paul en hij zal ze verwerken. Praktische informatie moet naar



Andrea. Hopelijk krijgen de Pioniers met deze website ook een digitaal tuinenpark wat mee beweegt met de seizoenen.

REACTIES.NAAR.REDACTIE@DEPIONIERS.NL

Hebben jullie de Pionierskalender al in huis?

Hoe gaat het maken van zo'n kalender nou?

- Er is overleg met een fotograaf.
- We maken een groepsfoto op het Pioniersfeest.
- Vele uren snuffelen in oude foto's. De sprekende beelden mailen we naar elkaar. Paul zet ze bij elkaar in mapjes.
- Evarien maakt een begroting voor lay-out- en drukkosten.
- Wiljo keurt de begroting goed en stelt een budget ter beschikking.
- Evelien gaat op zoek naar teksten. Alle nieuwsbrieven worden doorgelezen en de bruikbare teksten slaat ze op.
- Andrea en Paul nemen oude notulen door. Alles wat interessant lijkt wordt verzameld.
- De hoeveelheid materiaal is te veel om allemaal te verwerken in de kalender.
- Paul, Andrea en Evelien zitten bij elkaar en bedenken een volgorde en thema's.
- Paul maakt keuzes en ordent.
- Er moeten nog wat foto's gemaakt worden. De zoon van Paul maakt foto's op de Pioniers.
- Andrea vraagt toestemming aan de mensen die geciteerd zijn.
- Evarien stuurt een eerste ontwerp van de kalender.
- Andrea bekijkt het kritisch.
- Evarien gaat opnieuw aan het werk.
- Roeleke leest de teksten door op taal en typefouten.
- De kalender gaat naar de drukker.



Hassan Mohamedi, Tuin 85

Een half uur per dag Pioniers

Hassan kom ik vaak tegen op de Pioniers. Hij is ergens aan het klussen of meewerken of een biertje aan het drinken in de kantine of op zoek naar zijn kinderen, Milio en Noan.

Hassan heeft al 11 jaar een tuin bij de Pioniers. In het begin koos hij voor een 'volkstuin' omdat hij in een flat woonde, waar weinig ruimte en natuur was voor zijn toen nog jonge zoon. Op het terrein van de Pioniers kon de kleine Milio lekker fietsen. Inmiddels is Milio groot en is het tuinenpark veel meer voor

"Zijn vader bracht hem in die vakantiemaanden op de brommer naar het familiehuis op de berg."

hem gaan betekenen. Hassan had niet verwacht dat deze plek hem zo dierbaar zou gaan worden. Het liefst was hij iedere dag even op z'n tuin. Dat maakt hem gelukkig. Meestal lukt dat ook wel. 's Zomers is het gezin elk weekeind op het

tuinenpark. De kinderen spelen met andere kinderen of vragen of ze een vuurtje mogen maken. In de winter gaat Hassan vaak na zijn werk even naar zijn tuin. Hij zit daar dan een half uurtje in zijn eentje voor hij naar huis gaat om te eten.

Spaans Marokko

Vroeger als kind hield Hassan al van de natuur. Hij vertelt over zijn jeugd in Noord Marokko, Spaans grondgebied, waar ze in de zomer drie maanden vakantie hebben. Zijn vader bracht hem in die vakantie-maanden op de brommer naar het familiehuis op de berg. Het grote huis van zijn grootvader had een binnenplaats, waar behalve veel neefjes ook een ezel en een koe woonden. Hassan heeft in die zomers van de natuur leren genieten.



Soms mist hij Marokko wel. Niet alleen het klimaat, maar ook de vele vrienden en het familiegevoel. De Pioniers maakt de heimwee een beetje goed: "Hier is het ook een soort familie." Hassan vertelt: "Als mijn ouders bellen vragen ze altijd hoe het met de tuin gaat. Ze zijn een paar keer in Utrecht geweest en met de tuin voelden ze zich meteen verbonden. Het is iets wat mijn vader en moeder goed begrijpen."

Evelien Pullens



Hans Olling neemt afscheid van bestuur

"Hij is zeer actief geweest voor de vereniging en heeft zich voor 100% ingezet", vertellen zijn vrienden Henk en John.

Hij deed niet alleen het secretariaat in het bestuur maar was ook heel handig en technisch. "Als er iets kapot is, staat Hans altijd klaar." Gelukkig heeft Hans er nog voor gezorgd dat de Wc's keurig verbouwd werden. Hij heeft zelf het meeste werk gedaan en voor sommige klussen huurde hij iemand in. Naast het secretariaat, de klussen en verbouwingen nam hij ook nog de verkoop van de huisjes op zich. Geen wonder dat zijn vrouw Ien het wel welletjes vond. Zelf stond ze hem altijd terzijde en ze assisteerde bij allerlei werkzaamheden.

Zij is degene mensen belt als er huisjes verkocht moeten worden. Hans heeft gemengde gevoelens over zijn aftreden als bestuurslid. Hij is blij dat hij eindelijk wat meer tijd voor zijn grote hobby, golven, heeft. Ook het nieuwe huis van Hans en Ien vraagt om het nodige onderhoud. Ze zijn net verhuisd. Van de andere kant vond Hans het bestuurswerk bij de Pioniers wel erg leuk en zal hij het zeker missen om zo betrokken de zijn.

Dank voor het vele werk, Hans!



Lievelingsplek:

De kantine. Soms zit hij op zaterdagmorgen alleen maar in de kantine en gaat hij niet eens naar zijn tuin. Maar ... de tuin op een zomeravond met een sigaartje, koffie en de krant is ook geweldig.

Lievelingsplant:

Uh... niet de vergeetmenietjes, die heeft Willem ver(geetme)nietigd. Hij houdt van bomen die vruchten dragen. Zo heeft hij van de hazelaars op zijn tuin de hazelnootjes verzameld en opgegeten, zakken vol.

Wisten jullie dat...

... Willem nu bestuurslid is?



Interview met Willem Sen Tuin: 41

Wisten jullie dat de vader van Willem uit de Oekraïne komt? Vandaar de bijzondere achternaam; Sen (met streepje op de n). Het dorpje Tenetytska, waar de vader van Willem vandaan komt, is in de oorlog helemaal vernietigd. Er staan alleen nog een paar bunkers. De familie van zijn vader woont nu in Polen.

Wisten jullie dat er vrijwillige zwerf-afval-opruimers zijn! Willem is lid van de svzo (www.svzo.nl). Als hij een wandeling gaat maken, neemt hij zijn prikstok mee en verzamelt het afval wat hij onderweg tegenkomt.

Huisje en tuintje 41

Willem en zijn vrouw Henny hebben pas een half jaar een tuin bij de Pioniers, maar zijn nu al helemaal ingeburgerd. Willem is dan ook iemand die niet van half werk houdt. Vol enthousiasme laat hij zijn tuin zien die ze van een vergeetmenietjes-veld omgewerkt hebben tot een moestuin. "We hebben wel beginnersfouten gemaakt hoor. De aardappelen werden bijvoorbeeld gepoot. Dat moet je niet doen. Je moet goede poot-aardappelen kopen!" Willem laat me de aardbeiplanten zien. "Die heb ik van Joop van Ree gekregen en zijn dus heel goed. Hij gaf me er prei bij om tussen de aardbeien te planten. Dan krijg je geen slakken."

Willem en Henny hebben ook kool, snijbiet, boerenkool in hun moestuin staan.

"Gelukkig weet Henny veel meer van tuinieren dan ik. Haar ouders hadden al een moestuin en daar hebben we veel in gewerkt." Henny neemt de beslissingen in de tuin en Willem voert

"Willem en zijn vrouw Henny hebben pas een half jaar een tuin bij de Pioniers, maar zijn nu al helemaal ingeburgerd."

het uit. Over het huisje neemt Willem dan weer de beslissingen. Willem houdt van hout. Daarom is hij het blanke hout van zijn huisje aan het schuren en lakken. Helaas heeft Henny aan één kant de verkeerde lak gebruikt. Ik zie het nauwelijks, maar Willem vindt dat het overnieuw moet.

De dingen zijn prima zoals ze zijn

Henny en Willem zijn op de Pioniers terecht gekomen via ze een vriendin

die van het paard gevallen was en hulp nodig had in haar tuin. Nu ze zelf een tuin hebben beseft Willem wel dat het veel tijd kost. Niet alleen de tuin, maar ook het sociale gedeelte. Gelukkig houdt Willem van mensen. Hij is van plan om het bestuur te komen versterken. "Ik wil de Pioniers graag ondersteunen en het mensen naar de zin maken. Dat is belangrijk. Ik ben niet voor snelle veranderingen. Je moet gedoceed ontwikkelen zodat iedereen het kan volgen," zegt Willem "De dingen zijn prima zoals ze zijn." Willem is overal voor te vinden. Hij is handig en kan goed klussen. Hij heeft het waarnemingsbord gemaakt en een egelhuisje, wat nu in de beleefstuin staat. Willem en ik gaan even bij het huisje kijken. Als je goed kijkt zie je egelpootjes in het zand voor de deur van het egelhuisje. Willem glimt. "Als ik hier ben wordt ik rustiger. Dat heeft wel iets veranderd in mijn leven."

Evelien Pullens

Tip van de maand

Kijk op de website www.plantaardig.com voor handige tuintips.

Wist u dat er 32000 eetbare bomen in Utrecht staan?

Eetbaar Voordorp

In het donker sluip ik tussen de Voordorpse nieuwbouwhuizen door om het tuinhuis van het Groene Dak te vinden, waar ik een avond van 'Voordorp op eigen kracht' ga bijwonen over lokaal voedsel. Ik sluit aan in een gezellige kring waar een uiteenlopende groep mensen bijeen zit; Bewoners van Voordorp, leden van Ons Buiten en de Pioniers, de voorzitter van de wijkraad, en geïnteresseerden uit Zeist en de binnenstad.



Na een introductierondje vertelt Elma Roelvink over haar project Pluk-de-stad. Elma woont zelf op een flat, maar heeft op het balkon en in de vensterbank een verticale tuin gebouwd. Ze heeft hangende blikken met kruiden meegenomen en kweekt in melkflessen en colaflessen. Maar nu loop ik vooruit op 'na de pauze'. Dan geeft Elma daar een korte workshop over.

Eerst vertelt ze over de website www.plukdestad.nl, een site waarop ze de eetbare planten en bomen in Utrecht in kaart gebracht heeft. De walnoten van het Zandpad, de brandnetels uit het Grifftpark en de stoofpeeren uit de Vogelbuurt liggen op tafel. De website voorziet niet alleen in plukplaatsen, maar geeft ook recepten. Paardenbloemen, zevenblad, tamme

kastanjes, jonge hop, rozenbottels en duizendblad. De tips en ideeën zweven over de tafel. Wat dacht je van paddestoelen? Op het paadje langs het spoor, wat in het verlengde van onze Köglaan ligt, schijnen eetbare bovisten te groeien. Bezoek de website en ga aan het experimenteren en vul nieuwe ideeën aan.

In de pauze drinken we verschillende soorten lokale thee; walnoten-tussenschotthee, rozenbottelthee, citroenmelisse-munt-thee. De hazelnootkoekjes waren van de hazelnootboom uit een tuin. Wat een gezelligheid!

'Voordorp op eigen kracht' is een initiatief om duurzaamheid in de wijk te bevorderen. Ze putten uit de wereldwijde beweging Transition Towns

(www.tstu.nl/afdelingen/Voordorp): lokale gemeenschappen die zelf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken, en leven minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. Het is de bedoeling dat steeds meer buurtbewoners rondom het thema duurzaamheid elkaar ontmoeten en initiatieven ontplooiën die zij zinvol vinden. Pionierslid Peter Voortman is een enthousiast deelnemer van 'Voordorp op eigen Kracht'. Na de pauze vertelt Peter over opzetten van een moestuin. Iedereen rond de tafel doet een duit in het zakje over slakkenbestrijding met walnotenschillen, vierkantemetertuinen en sla tussen de kolen.

Evelien Pullens

Algemene Ledenvergadering

Als ik net voor 15.00 de kantine binnenkom, zit deze al flink vol. Zo'n beetje alle stoelen raken in het kwartiertje daarna bezet, bijna 45 mensen tel ik. Dat lijkt me een goede opkomst op deze koude zaterdagmiddag. Vanmiddag zitten we in een carré opstelling, daardoor kunt je elkaar beter zien en horen.

27 november 2010

Voorzitter Wiljo Tukker opent de vergadering en werkt in een prettig tempo door de agendapunten heen. Een van de belangrijkste is natuurlijk de verkiezing van nieuwe bestuursleden. Maar liefst 4 mensen hebben zich daarvoor gemeld. Ze stellen zich om de buurt kort voor: Willem Sen en Peter Verharen hebben beide ruime bestuurservaring en zijn heel praktisch ingesteld. Henk Hilhorst en Mia Canten zetten zich al jaren in voor de vereniging. De ALV kiest volmondig voor deze kandidaten en ze krijgen een hartelijk applaus.

Dan staan er 2 herverkiezingen op het programma: John Kuijk en voorzitter Wiljo. Ook zij worden van harte herkozen.

Wiljo licht haar eigen kandidaatsstelling toe: "Ik vind het jammer om juist nu te stoppen; we gaan lekker nu, ik zie dat steeds meer leden plezier hebben in wat ze doen. Daarnaast is de gemeente bezig met het opstellen van een notitie over de rol van de volkstuinen in de stad. Als Pioniers proberen wij invloed uit te oefenen op de inhoud daarvan; onze contacten met de gemeente zijn goed en het is nu geen handig moment om van voorzitter te wisselen. Deze notitie staat overigens voor de ALV van februari op de agenda."

Nieuwe leden in het bestuur betekent ook dat er bestuursleden stoppen: Ton Schrantee stopt na een jaar vanwege zijn gezondheid. Hans Olling neemt na 6 jaar inzet ook afscheid.

Dan komt het agendapunt over de speerpunten voor 2011: in de pauze



kunnen de tuinleden op een aantal flappen opschrijven wat zij heel belangrijk vinden voor de komende tijd. In een geanimeerde sfeer wandelen de leden van flap naar flap. Na de pauze leest Wiljo op wat er zoal genoteerd is. Dat is heel verschillend, van zonnepanelen op het verenigingsgebouw tot de aanschaf van een hakelaar. Over dit laatste punt ontstaat direct een levendige discussie over de (on) mogelijkheden van zo'n apparaat met als conclusie dat er te veel nadelen aan zitten: er zit veel werk in het onderhoud, het is een gevaarlijk apparaat, voor het gebruik ervan is een veiligheidsdiploma nodig.

Een paar andere ideeën worden direct door leden opgepakt; Martine Haxe en Emile Ekert willen nieuwe tuinleden in hun laantje, de Rozelaan, hartelijk gaan ontvangen en weg wijs maken.

Ik vond het een constructieve vergadering, waar natuurlijk nog veel meer besproken werd; dat kun je lezen in de notulen. Ik blijf nog graag even nakletsen met een drankje en een hapje.

Andrea Lehr

Buurman weet alles



Beste Buurman

Weet u misschien wat voor zwarte kever dit is? Dit kleine beestje eet mijn muntplantjes op, zowel watermunt als gewone munt. Watermunt vind ik niet zo erg, maar gewone munt vind ik wel vervelend.

Buurvrouw



Beste buurvrouw

ja hoor dat is Blauwe muntgoudhaan, oftewel de *Chrysolina coerulans* of menthastri.

Voor het eerst van juli tot in de nazomer langs de Zuid-Limburgse beken op watermunt te vinden. Hij hoort eigenlijk thuis in Zuid- en Midden-Europa en ik vrees dat er geen andere natuurlijke manier is deze om deze tor te bestrijden dan de munt een jaar weg te halen. Maar dan moet de buurman dat ook doen.

Buurman Emiel

Holenbroeders

Zeer sober levende benedictijner monniken? Onze vroegere voorvaderen waarmee we ons in vlagen mee verbonden voelen? Allebei mis: holenbroeders zijn broedvogels die in holten broeden. In ons platte Nederland, waar je alleen in ons eigen stukje buitenland, Zuid-Limburg, rotswanden hebt, zijn dat van oorsprong altijd boomholten. Of holten in steile oevers.

Onze stedelijke bebouwing biedt rotsbewoners zoals gierzwaluw en zwarte roodstaart een redelijk alternatief. En de talloze uit dierenliefde in elkaar getimmerde nestkastjes niet te vergeten.

Toeval of niet, maar ik zie en hoor steeds meer holenbroeders op De Pioniers. En ik niet alleen. Dit jaar waren er meldingen van een bosuil en groene specht en vooral de laatste maanden



STEENUIL



GROTE BONTE SPECHT



BONTE Vliegenvanger

Als overzicht vind je hier een lijstje van (mogelijke) holenbroeders op De Pioniers en het type woning dat zij zoeken.

bonte vliegenvanger	vrijwel altijd in nestkast (met open voorkant)
boomklever	meestal natuurlijke holte of spechtenhol (wordt op maat gemaakt)
boomkruiper	achter schors, klimop, spleet boom of bebouwing, nestkast
bosuil	natuurlijke holte, speciale nestkast
glanskopmees	natuurlijke holte in boom
groeve vliegenvanger	boomholte, klimplant, oud nest, nestkast (met open voorkant)
groene specht	hakt zelf holte (loofhout)
grote bonte specht	hakt zelf holte, meerdere holtes per jaar (voorkeur berk)
halsbandparkiet	natuurlijke holte of spechtenhol
huismus	onder dakpan, soms nestkast
kauw	onder dakpan, holte in oude boom
koolmees	natuurlijke holte, spechtenhol, nestkast
matkopmees	hakt zelf holte in zacht hout (wilg, berk, populier)
pimpelmees	natuurlijke holte, spechtenhol, nestkast
spreeuw	natuurlijk holte, nestkast, gat in muur, dakpan, spechtenhol

van het jaar vlogen de exotische grasgroene halsbandparkieten je om de oren. Allemaal vogels die in boomholten broeden en soms ook overnachten. Blijkbaar is er iets veranderd in ons tuinenpark. Veel bomen op en rond onze tuinen zijn inmiddels de 50 gepasseerd. Dat is niet alleen voor mensen een magische mijlpaal. De eerste ouderdomsverschijnselen doen zich dan voor. Wij krijgen rimpels en plaatselijke verzakkingen. Bij bomen is het niet veel anders: een meer grillige stam en holten op zwakke plekken waar takken zijn afgebroken, bijvoorbeeld. Holenbroeders profiteren van het ouder worden van bomen. Een boomkruiper heeft voldoende aan een smalle spleetvormige opening. Andere vogels hebben een ruimer hol nodig. Veel bomen op het park zijn inmiddels dik genoeg voor spechten om er eigenhandig – klinkt merkwaardig bij een vogel – een gat in te hakken. Zij maken ieder jaar, als onderdeel van het paringsritueel, meerdere holtes en dat geeft minder handige doe-het-zelvers weer een kans.

Terwijl in andere jaren spreuwen, boomklevers en zelfs de grote bonte spechten zich niet vaak of sommige jaren zelfs nooit lieten zien, was dat de laatste twee jaar opvallend anders. Ook allerlei mezensoorten weten De Pioniers te vinden. Kortom: de woningmarkt is zich aardig aan het ontwikkelen. In aanbod en in type woning. Te meer een reden om zuinig om te gaan met de bomen die we hebben; juist kwijnende bomen zijn voor de natuur heel belangrijk. Probeer ze zo lang mogelijk staande te houden, haal ziek en dood hout alleen weg als het gevaar oplevert. En geef gezonde bomen de kans op een welverdiende oude dag.

Paul van Kan