

Amateurtuindersvereniging de Pioniers  
Kögllaan 30, 3571 PZ Utrecht  
www.depioniers.nl

Redactie: Evelien Pullens  
Layout: Evarien Tuitert  
redactie@depioniers.nl

### In dit nummer

Overpeinzingen uit het bestuur	2
Wie doet wat	2
Kantinecommissie	3
Buurman weet alles	4
Kepen	4
Tips van de maand	4
Interview met Joost Penninx	5
Pioniersfeest/tentoonstelling	6
Mindful Movement	6
Piotiptoer	7
Recept Heksensoep	7
Knoflookgier	7
Prikken	8
Deze winter samen wilgentenen vlechten	8
'Schatten' boekje	8



## Van de redactie

Hebben jullie gezien hoe het lage zonlicht aan het eind van de middag de bomen goud kleurt? Het is alsof de tuinen van de Pioniers geschilderd werden door oude meesters. Ik kijk naar de afstervende planten in mijn tuin en snoei hier en daar een tak weg. Opeens zie ik iets roods lonken tussen de wat bruin kleurende bladeren. Het is eind oktober. Toch vind ik warempel een rijpe aardbei. De natuur is af en toe

een beetje in de war. Zo schijnt er ook nog een duif te broeden op ons tuinpark!

In deze nieuwsbrief informatie over Scandinavische kepen en een insectenmuur. We kijken terug op de activiteiten van deze zomer en verheugen ons op knusse winterbijkomsten in het verenigingsgebouw.

*Evelien Pullens*  
redactie@depioniers.nl

### Agenda Verenigingsgebouw

- 26 november  
Sinterklaas-activiteiten
- 17 december  
Kerstborrel 16.00
- 24 en 31 december  
Verenigingsgebouw gesloten
- 28 januari 2012  
Belgische frietjes
- 4 februari  
Algemene Ledenvergadering
- 25 februari  
Stampot € 2,50
- 31 maart  
Indische hapjes/Pindasoep € 1,50

### 'Moord in een tuinhuis'

Gelukkig is het maar een film. Tijdens een workshop filmmaken, een bedrijfsuitje van het werk van Wiljo, liepen er drie groepjes met een camera over het terrein om een moordscène op te nemen tussen het groen van ons tuinpark. Het is mogelijk om de kantine van de Pioniers te huren voor een speciale gelegenheid of workshop. Zo kun je bijvoorbeeld je bedrijfsuitje, een feestje of jubileum in de kantine vieren.





## Overpeinzingen uit het bestuur

### Van het bestuur

Er zijn altijd hoogtepunten en dieptepunten in het bestaan van verenigingen. Soms zie je door de worteltjes het bos niet meer, andere keren kijk je tevreden en gelukkig om je heen. Als prachtige herinnering aan de creatieve junimaand, staan er twee mozaïek zuilen in de kantine. In het voorjaar zullen die zuilen in de beleefstuin terecht komen.

Een dieptepunt voor het bestuur was de afgelopen periode het kort geding tegen één van onze verenigingsleden. Gelukkig heeft de vereniging dit kort geding gewonnen en is de betreffende tuin inmiddels overgegaan naar een andere eigenaar.

Een hoogtepunt was het baggeren van de sloten. Veel Pioniers hadden de waterkanten vrij gemaakt zodat de baggerbootjes er bij konden. Bestuursleden Willem en Peter hebben de slootkanten gedaan van de mensen die



niets ondernomen hadden. **Dank jullie wel.** We zijn blij met de schone sloten, de doorstroming is stukken beter. Nu wachten we nog op de bruggetjes. Het ziet er naar uit dat de gemeente dit in het voorjaar zal gaan doen.

In november of december zullen de windsingels uitgedund worden. Twee groenaanemers hebben al over het terrein gelopen om te bepalen welke bomen tegen de vlakke gaan. Met name de hoek Kochlaan, Kardinaal de Jongweg (bij de rotonde) zal aangepakt worden.

Wiljo heeft binnenkort een overleg met de projectleider van het Veemarkt-terrein om te bekijken of de gemaakte afspraken nog steeds gehandhaafd blijven in de planning. De Pioniers willen namelijk de achteringang en parkeerplaats behouden. Ook zal er een groen strook tussen de huizen en het tuinenpark komen.

Wie kent onze insluiper M.? Hij is al zes keer opgepakt op het tuinenpark en de politie houdt hem zo goed mogelijk in de gaten. Het is tot nu toe nog niet mogelijk geweest om hem vast te zetten omdat hij niet ingebroken heeft en er geen aantoonbare braaksporen zijn. M. gebruikt de Pioniers om te verblijven. Hij slaapt in huisjes en gebruikt de pannen en dekens die er liggen. Doe je huisje op slot. Misschien helpt het.

*Namens het bestuur,  
Wiljo Tukker*



## Wie doet wat?

- Wie maait het gras?
- Wie onderhoudt het voorterrein?
- Wie maakt de Wc's schoon?
- Wie zet de vuilnisbak elke week buiten?
- Wie staat er altijd klaar om hand en spandiensten te verrichten?
- Wie koopt het bier in voor de kantine?
- Wie onderhoudt de website?

De meesten van ons doen tuindiensten en dat gaat tegenwoordig behoorlijk goed. De mensen die de tuindiensten afgelopen tijd hebben verzaakt worden binnenkort uitgenodigd om met elkaar het verenigingsgebouw

een grondige schoonmaakbeurt te geven. Verder zijn er een aantal mensen die veel meer doen dan 5 keer per jaar een ochtend tuindienst. Buiten de keiharde werkers uit het bestuur zijn er leden die regelmatig vrijwillig werk verrichten voor de Pioniers. Het blijft vaak onzichtbaar hoeveel werk er verzet wordt om het terrein netjes en draaiend te houden. Heel veel dank.

### Dank je wel bestuur:

Wiljo, Peter, Willem, Liesbeth, Mia, Henk en John voor jullie inzet.

### Dank je wel kantinecommissie:

Mia, Els, Triny, Gerrie en Peter.

## De kantine commissie

*"We zijn nu met een geweldig goed team," vertelt Mia. "En we hebben allemaal leuke en lekkere plannen. Iedere laatste zaterdag van de maand gaan we iets extra's doen. Met Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar natuurlijk ook."*

Mia vindt dat er eigenlijk nog te weinig mensen in de kantine komen, terwijl het zo gezellig is op de zaterdagen. "Het is altijd zo' n beetje hetzelfde clubje."

Je hebt de darthoek, waar fanatieke competities worden gespeeld. Achterin de kantine, in de serre staan de spelletjes voor de kinderen. Daar is nu ook een lekkere bank neergezet met dekens er over heen. De nieuwe leestafel komt daar ook te staan, zodat je een rustige leeshoek krijgt. Er liggen allerlei tuinboeken op de leestafel, waarin je iets op kunt zoeken over tuinieren.

"Er zijn twee jongens die iedere zaterdag het voetbalspel komen spelen. Ze komen heel stilletjes binnen en gaan zonder iets te zeggen ook weer stilletjes weg. Heel leuk," vertelt Mia.



De leestafel



Darts

## Geen werk op de tuin?

*Het is koud en nat? Ontmoet elkaar in het warme verenigingsgebouw!*

### Sinterklaas

**26 november 10.00-14.00**

De kantinecommissie hoopt dat er veel kinderen zullen komen, want zij kunnen in de kantine van de Pioniers namelijk speculaaspoppen versieren en een brief schrijven naar Sinterklaas.

Kosten €1,50

### Kerstborrel

**17 december 16.00-18.00**

De kerstboom, glühwein, lekkere hapjes en vuurkorven brengen je in de kerststemming.

We gaan met elkaar de Pioniers-

kerstboom versieren! Neem iets origineels mee wat je in de boom kan hangen, wellicht iets wat je in je eigen tuin hebt gevonden. Er liggen ook kaartjes klaar waarop je een mooie wens kan schrijven om in de kerstboom te hangen.

### Nieuwjaarsreceptie

**7 januari 15.00-18.00**

De kantine is op deze zaterdag 's morgens dicht en alleen open voor de nieuwjaarsreceptie. Dit is een kans om elkaar een heel gelukkig Nieuwjaar te wensen en nieuwe Pioniers te ontmoeten.



*Eigen taart is goud waard.*

*Beste buurman,*

*In mijn huisje zit veel houtworm. Ik ben bang dat mijn hele huisje opgevreten wordt. Wat doe ik daar aan?*

*Buurvrouw*



## Buurman weet alles over houtworm

*Beste Buurvrouw,*

Houtworm wordt een plaag omdat het beestje eitjes legt. Door hout te beitsen of verven voorkom je dat de houtworm er zijn eitjes in kan leggen. Verder is het belangrijk dat het hout niet vochtig wordt door bijvoorbeeld lekkage.

De beste methode is het aangetaste gedeelte weg te halen en te vervangen door nieuw hout. Altijd goed om eerst alles in te smeren met loodvrije menie. Weghalen, vervangen en goed behandelen met menie (binnenkant) en voor de buitenkant met beits en/of verf: minimaal twee lagen. Indien de aantasting beperkt is, oftewel het hout niet al te zwaar aangetast is, dan kan het hout behandeld worden met een epoxyhars. Boor een aantal gaten van 6,5 mm doorsnee in (let wel: niet door) het aangetaste hout. Meng de

2-componentenlijm (EP) in een plastic fles met een tuit, een houtlijmflacon, poffertjesflacon of olietuit. Injecteer met deze tuit de hars langzaam in de gaten. De hars trekt binnen een paar dagen in de houtboren. Wat je in feite doet, is het hout vervangen door kunststof (harslijm). Voeg meer hars toe, indien de eerste dosis wegsijpelt.

Succes!

*Buurman*

*Buurman,*

*Kom je me alsjeblief helpen? Ik kan dat niet.*

*Buurvrouw*

## Kepen

*Sinds 21 oktober zijn er weer kepen gesignaleerd door Eric Jansen. De keep is een vinkensoort uit Scandinavië. Vorig jaar zijn ze tot lang in het voorjaar op de tuin gebleven. Het is sowieso al bijzonder dat ze in de stad te vinden zijn.*

De roep van de keep is gemakkelijk van de Vink te onderscheiden, het is een eentonige, harde roep die klinkt als 'kjèp' - is dat Noors of Zweeds? - waaraan ze ook hun naam hebben te danken. Af en toe vindt er wel eens een broedpoging in Nederland plaats en dan is ook de zang te horen. Voor sommigen valt de keep niet op, omdat de vogel op het eerste gezicht veel op de Vink lijkt. Bij het



opvliegen vertoont de keep echter heel opvallend de helderwitte stuit. Ze worden niet voor niets ook wel Oranjevink genoemd, omdat ze een oranje borst hebben en ook oranje op de vleugels vertonen. Mannetjes hebben in het voorjaar een prachtige zwartglanzende kop, die men aan het einde van de winter al door slijtage van de veerranden door ziet komen.

## Tips van de maand

### Tip 1

Groeit er te veel onkruid in de tuin? Maai het of trek het zoveel mogelijk uit. Denk dan eens aan een groenbemesters zoals winterrogge of klaver. In de herfst zaai je winterrogge en in het volgende voorjaar spit je de rogge onder.

### Tip 2

Is je tuingereedschap bot? 'Pijper' op de Oude Gracht slijpt het. Iedere donderdag komt er een scharenslijper in de winkel. Vrijdag kan je het gereedschap weer ophalen.

*Joost deelt zijn tuin met Dena, Maarten, Anne, Rob en de kinderen Fox, Ramses en Bor.*

**Lievelingsmoment:**

Hard werken met 'de mannen' om een boom of een struik uit de grond te krijgen en daarna... fikke stoken en een biertje.

**Bijzonderheid:**

Insectenmuur



## Portret van van Joost Penninx (tuin 34)

**Wel een tuin, geen tijd!**

Hoewel Joost en zijn vrienden de tuin al bijna drie jaar hebben, gaan ze nu eigenlijk pas echt aan het werk. Omdat Dena en hij op een bovenhuis wonen in de binnenstad wilden ze graag een tuin om wat meer buiten te kunnen zijn. Ze schreven zich in op de wachtlijst van de Pioniers in de hoop dat zich wellicht twee jaar later een kans zou voordoen om een tuin te pachten. Ze kregen al veel sneller een aanbod. Joost vroeg twee vrienden om het tuintje samen met hem te betrekken. Rob, Maarten en zijn vriendin Anne waren enthousiast. Ze knapten het huisje op – bedden er uit, keuken er in – maar aan de tuin kwamen ze niet toe. Joost en Dena kregen twee kinderen, Anne en Maarten kregen ook een zoon. Dus lag de tuin er de afgelopen jaren verloren bij.

**Nieuwe moed**

Deze zomer maakten de vrienden tijd om de boel eens goed aan te gaan pakken. Ze spraken twee weekeinden af om met z'n allen aan het werk te gaan; spitten, planten, bouwen. Ze hadden geluk met het weer, want beide weekeinden waren zonnig. Anne legde een moestuin aan dit voorjaar die pompoenen, aardbeien, sla, courgette, tomaten en mais opleverde. Ook niet gemakkelijk trouwens. Er is het één en ander weggerot of door de slakken opgegeten. "De tuin is erg nat," vertelt Joost. "We zijn nog aan het

*"Wij zijn al allerlei dieren op de tuin tegen gekomen, een salamandertje, egel, rat, kikkers en insecten natuurlijk"*



twijfelen of ze daar iets aan moeten doen; ophogen misschien. Ook lag de tuin bezaaid met stenen. Het was veel werk om die allemaal op te ruimen."

**Brabantse insectenmuur**

Vriend Maarten bouwde met zijn vader een insectenmuur. De vader van Maarten woont in het Brabantse dorpje Deurne, waar iedereen een insectenmuur schijnt te hebben. Dus vader wist hoe je dat doet en kwam bij de Pioniers bouwen. Eigenlijk hoort zo'n insectenmuur met cement en stenen gebouwd te worden, maar dat mocht niet van het reglement van de Pioniers. Nu hebben ze een muur gebouwd zonder cement. Het

is de bedoeling dat de insecten muur begroeid gaat worden en een natuurlijke wand wordt voor de kinderhut die er gaat komen.

**Eindelijk een terras**

Een paar weken geleden, aan het eind van de zomer, hebben de vrienden een terras gebouwd. "Nu kunnen we eindelijk gaan genieten," zegt Maarten. "Er staat al twee jaar een barbecue in ons huisje, maar die hebben we pas gebruikt toen het terras klaar was, een paar weken geleden dus."

Nu heeft Joost wel zin wat meer in de kantine te komen en met activiteiten mee te doen.

"Je merkt dat de mensen heel positief reageren op ons werk. Ze vinden het leuk dat we aan de slag zijn gegaan. Ik kom uit het zuiden van het land, waar iedereen elkaar goeden-dag zegt. In Utrecht is dat toch minder. Maar hier op de Pioniers gebeurt het wel. Veel mensen maken even een praatje. Of je kan gereedschap lenen bij elkaar." Hij had eigenlijk wel graag met de Piottoer mee willen lopen maar kon dat wekeind niet. "Jammer, want je kunt nog wat aan elkaar hebben."

## Pioniersfeest & tentoonstelling

*Tijdens het weekend van 27 en 28 augustus bruiste het weer van de activiteiten bij de Pioniers, ondanks alle regen die naar beneden kwam. De tentoonstellingscommissie had onder aanvoering van Mia weer op prachtige wijze alle ingebrachte stukken tentoongesteld. Zo'n 93 mensen kwamen kijken en stemmen.*



Op zaterdag werd er bovendien een kleine schat onder de aandacht gebracht door onze penningmeester: een prachtig boekje met alle tuinstukjes die Judith Schuil in de loop der jaren schreef. Judith las een stukje voor en gaf een demonstratie boekbinden.

Het weekend werd afgesloten met *Eten op het plein*. Dat werd vooral eten in de kantine, maar daardoor niet minder gezellig. Zo'n 40 mensen genoten van het door iedereen ingebrachte eten. Bijzonder dit jaar was dat Nina iets moois maakte met ingrediënten die de leden van

hun tuin meenamen. Zo genoten we van zevenbladpesto, een amuse van mierikswortel, moerasspirealimonaade, een lekker soepje en nog meer smakelijks. Bea en Agnes hadden zich uitgeleefd in de taarten, dus dit jaar waren de toetjes oververtegenwoordigd. Wat niemand erg vond, want alles ging schoon op. Heerlijk. En buiten leefden de kinderen zich uit met spelletjes als: parapluutje balanceren, torens bouwen en spijkerpoepen. Dit alles onder leiding van Jozef en Eluna die na afloop ook de prijsjes aan de winnaars uitreikten.

Andrea Lehr

### Wie hebben er gewonnen?\*

#### Groente en Fruit

- 1 Henk Hilhorst
- 2 Hennie
- 3 Bernadette

#### Bloemschikken

- 1 mev. Prijs
- 2 Els Bakker
- 3 Paul Koch

#### Snijbloemen

- 1 Hennie
- 2 Peter
- 3 Mia

#### Potplanten

- 1 Henk
- 2 Henk
- 3 Gerard

#### Creatief

- 1 Jan v d zijden
- 2 Henk Hilhorst
- 3 Mia Canten

\* Helaas heeft de redactie niet op tijd de volledige/juiste namen van alle winnaars kunnen achterhalen. Excuses hiervoor.

## Mindful Movement

*Misschien heb je op maandagochtend of dinsdag eind van de dag wel eens een groepje mensen op het grasveld van de pioniers oefeningen zien doen.*

Dat is dan de Mindful Movement groep; met aandacht bewegen. Ze trainen op maandagen van 8.45-9.45 uur en op dinsdagen van 17.45- 18.45 uur. Is er even weinig werk in de tuin en wil je toch graag lekker en gezond buiten bezig zijn? Doe dan mee met de mindful movement met Conny Coppen van tuin 127. Je bent van harte welkom.

KIJK VOOR MEER INFO OP:  
[WWW.CONNYCOPPEN.NL/LEZINGEN\\_CURSUSSEN.HTML](http://WWW.CONNYCOPPEN.NL/LEZINGEN_CURSUSSEN.HTML)



## De Piotiptoer

*Op 2 oktober was het weer zover, er was een Piotiptoer. Leuk. Bij de eerste in het voorjaar waren wij de enigen, en bij de tweede keer was het ook niet zo druk. Maar deze keer was er een gezellige hoeveelheid mensen.*

Paul van Kan zat in de kantine op ons te wachten met koffie, thee en koekjes. Na een voorstelronde gingen we gauw naar buiten. Want behalve dat we natuurlijk kwamen om alle tuintjes te bekijken was het ook zo mooi weer.

Na een verregende zomer was het begin oktober het stralendste weer van de wereld. Gauw naar buiten dus, voor een rondje langs de tuinen.

Wie specifieke vragen had kon die stellen en in veel gevallen was er wel iemand met een tip. Ook wisselden er wat plantjes van eigenaar. En natuurlijk werd er hier en daar nog wat gesnoept van frambozen en jaltomatos (een eetbaar besje van een verder giftige struik uit Zuid-Amerika. Lijkt eigenlijk nergens op).

Eerst gingen we naar de tuin van Pauline, daarna naar die van Eric en Bernadette en daar vlakbij naar die van Sylvia, vervolgens naar Martine en via Annemiek eindigden we bij Paul z'n tuin.

Toen waren de twee uur die ervoor uitgetrokken waren al lang en breed om en moesten we nog haasten. Wat dat betreft moet het niet drukker worden. Maar gezien de hoeveelheid mensen die we onderweg tegenkwamen en die werkend in hun tuintje toch ook nog wel tips wilden hebben is er veel meer animo voor de Piotiptoer. Wat mij betreft is het dus voor herhaling vatbaar en dan verwachten we meer mensen.

*Bernadette van Noort*

## Heksensoep

*Bloed met maden en kikkers...*

Was de heksensoep van 29 oktober lekker? Hieronder het geheime recept van Gerrie Fonville. Zij maakt dit soort lugubere gerechten voor haar kleinkinderen Jessica en Mandy, die ook regelmatig in de kantine te vinden zijn.

**Voor de heksensoep heb je nodig:**

Een kilo tomaten  
Een pakje Honig tomatensoep  
Rundergehakt  
Dikke vermicelli

- Laat de tomaten wellen in heet water en haal de schilletjes er af.
- Maak de tomaten met de staafmixer fijn.
- Doe het pakje Honig tomatensoep er bij.
- Maak gehaktballetjes van het rundergehakt. Deuk de balletjes iets in zodat ze op kikkers gaan lijken. Doe ze in de soep.
- Gebruik dikke vermicelli in kleine stukjes. Dat zijn de maden.

**Bijgerecht**

'Afgehakte vingers'

**Nodig:**

Knakworsten  
Bladerdeeg  
Tomatenketchup

- Rol de knakworsten in bladerdeeg, maar laat er een stukje knakworst uitsteken.
- Bak ze in de oven.
- Garneer met een toefje tomatenketchup (bloed)

*Gerrie Fonville*

## Knoflookgier

Hallo Allen,

In het voorjaar schreef ik over het succes van knoflookgier als bestrijdingsmiddel tegen luis. Echter, ik had ook erg veel last van die vieze spinsels met larven die mijn appelboom elk voorjaar belaagden. Mijn kweepeerboom begon ook al spinsels te krijgen en dat vond ik te erg. Dus zoals beloofd ging ik een proef beginnen: In een periode van een maand heb ik ongeveer iedere week een emmer sterke knoflookgier op de kluiten van de fruitbomen gegooid. In het begin dacht ik dat het niet werkte maar gaandeweg bleken de spinsels te verdorren en geen levende beestje meer te bevatten. Dus het werkte!

Dit voorjaar ga ik er op tijd mee beginnen en ik heb ook maar besloten om zelf knoflook te gaan verbouwen. Wel zo goedkoop!

*Martine Haxe tuin 110*

PS: HET FRUIT SMAAKTE NIET NAAR KNOFLOOK HOOR.



# Prikken



*Vandaag werd ik begroet door een zwierige cosmea. Nog volop in de roze bloemen. Wel vijftien en een veelvoud aan knoppen.*

Maar m'n blik gaat van daar naar het gras. Nu oktober overgaat in november denk ik toch aan 'prikken'.

Vrijwel ieder najaar gaat de riek erin. Wat heen en weer bewegen, riek eruit, zo'n vijftien centimeter verderop riek er weer in, heen en weer bewegen en dat de hele grasmat door. Na een stuk van ongeveer een halve meter strooi ik er dan wat aarde en zand op en laat ik het rusten (niet meer over lopen!) tot in het voorjaar. De reden? 'k Heb een natte tuin en de grond klinkt in en door het prikken breng ik er lucht in en door het strooien van wat aarde en zand hoog ik hem langzaam wat op. En dat gaat goed zo. In ieder geval zwemmen de eend-

jes er niet meer in rond na wat regenbuien.

't Is geen vervelend werkje; 't heeft wel iets meditatiefs, door de herhaling en het ritme. 't Kost alleen wat tijd; een aantal mid-dagen, meer niet. Tja, en je moet de vorst voorblijven en dat lukt niet altijd.

Zojuist zag ik echter dat ik dit jaar waarschijnlijk verlost ben van die taak: een mol neemt het van me over. In keurige rijen wordt de grasmat iets opgehoogd. Netter kan haast niet. 't Komt me wel goed uit, want ik heb het nu druk met andere zaken. De helft is al gedaan. 'Ik' ben al bijna klaar voor dit jaar. Is dit wat ze met 'kaboutertjes' bedoelen?

Judith Schuil

## Deze winter samen wilgentenen vlechten

### *Beste medetuinders,*

Wil er iemand aan in de wintermaanden wilgentenen te vlechten? Via de gemeente kunnen we vermoedelijk weer aan zoveel wilgentenen komen als we willen. De tenen, takken, soms halve bomen, worden dan op het parkeerterrein bij de achteruitgang gestort.

We zouden elkaar kunnen helpen het materiaal naar onze tuinen te verslepen en vlechtklaar te maken. Het vlechten zelf is echt niet moeilijk. Dus laat je niet weerhouden als je nog nooit met wilg hebt gewerkt. Desgewenst kan ik je helpen je idee vorm te geven of je anderszins op weg te helpen met je vlechtwerk want ik ben inmiddels ruim ervaren.

Je kunt je aanmelden bij mij per mail (zie onder). Over een tijdje maak ik dan een mailgroepje van ons en zal de gemeente eens gaan peilen en onze belangstelling kenbaar maken. Het is niet te plannen wanneer de wilgentenen geleverd gaan worden aangezien alleen bij de juiste weersomstandigheden de wilgen door de gemeente gesnoeid zullen worden en dat valt natuurlijk niet te plannen.

Pietermel EMAILADRES: [WILGENVLECHTEN@TELFORT.NL](mailto:WILGENVLECHTEN@TELFORT.NL)

## 'Schatten' boekje van Judith Schuil

*Leest u die mooie sfeervolle verhaaltjes wel eens, die regelmatig in de nieuwsbrief verschijnen? Judith Schuil maakte ze. De impressies die ze gedurende de jaren schreef, zijn nu gebundeld in een mooi boekje.*

Veel verhaaltjes gaan over waarnemingen, waarvan enkele nog niet gepubliceerde, uit haar tuin over de periode 2001-2010. Het eerste exemplaar van dit bijzondere boekje is aangeboden aan Mia Canten tijdens de tentoonstelling deze zomer. Verschillende Pioniers hebben toen een boekje gekocht. Het is nog steeds te koop.

Er zijn twee versies van het boekje 'Schatten':

- Harde kft van natuurpapier, handgenaaid (katernen), met de hand gebonden en gedrukt op 100 grams Greentop papier. € 25,- incl. verzendkosten.

- Slappe kft met een fotokopie van de handgebonden versie. € 11,- incl. verzendkosten.

Het is ook mogelijk de boekjes na afspraak, bijvoorbeeld op de tuin (nr. 75 of kantine), af te halen. Dan is de prijs respectievelijk € 22,50 en € 8,50.

DE BOEKJES ZIJN VERKRIJGBAAR – ZOLANG DE VOORRAAD VAN DEZE BEPERKTE OPLAGE STREKT – DOOR EEN MAILTJE TE STUREN NAAR: [SCHUILNAAM@TELFORT.NL](mailto:SCHUILNAAM@TELFORT.NL) OF TE BELLEN NAAR: 030-22 13 867/06-22 00 74 28.

MIA (LINKS) EN JUDITH

