

Amateursuikersvereniging de Pioniers
Köglaan 30, 3571 PZ Utrecht
www.depioniers.nl

Redactie: Evelien Pullens
Layout: Evarien Tuitert
redactie@depioniers.nl

In dit nummer

Van het bestuur	2
Algemene ledenvergadering	2
Wijziging U-pas	2
Kerst- en nieuwjaarsborrel	3
Wat nog meer?	3
Buiten gewoon verbonden	3
Muizen in huis	4
Mest bestellen	4
Tip van de maand	4
Buurman op vakantie	5
Mindful movement	5
Hoop op hoop	5
Ringslangen in Utrecht	6
Interview met Gé en Leida Hirt	7



Van de redactie

Waarom ga ik midden in de winter, met temperaturen ver onder nul, toch naar de Pioniers? De grond is krakend bevroren, de huisjes verlaten, de natuur kaal. Ik ben niet de enige. De eenden zijn er ook. Het ijs in de sloten is nog maar net ontdooid, of ze zwemmen al weer vrolijk rond. Hoe doen die eenden dat toch? Hebben ze het niet koud? Ik heb wat oud brood meegebracht. Ze knabbelen aan het brood, wat ik aan de slootkant strooi.

Ik ben gehecht aan de sfeer van ons tuinenpark. Hoewel ik 's zomers bijna nooit in de kantine zit- Dan ben ik liever buiten!- vind ik het 's winters wel gezellig. Ik zorg dat ik bij de kerst-en de nieuwsjaarsborrel ben. Ik weet dat de mensen die in het bestuur en de kantinecommissie zitten hard werken om de vereniging bij elkaar te houden. Lieve mensen. Bij de Pioniers voel ik me thuis. Dat moet ook. Anders zouden we niet bestaan. We zijn ten slotte een vereniging, waar ieder zijn steentje in bijdraagt. Wat je ook doet: Hard werken, stilletjes genieten, moppen of een algemene bloembakken onderhouden. Je maakt deel uit van De Pioniers.

Ik ben blij dat ik de nieuwsbrieven kan maken, want ik moet eerlijk bekennen dat ik niet zo goed ben in tuinieren of bouwen. Aan mij hebben ze niet

zoveel als er advies nodig is voor de aanplant van groen of een verbouwing van het verenigingsgebouw. Schrijven kan ik wel.

Het is fijn om op deze manier veel verenigingsleden te leren kennen. Zo ging ik deze keer op bezoek bij meneer en mevrouw Hirt, omdat ze binnenkort een filmmiddag organiseren.

Sommige Pioniers weten de weg naar mij, de redactie te vinden en leveren spontaan stukjes aan voor de nieuwsbrief of website. Dat is leuk. Zo kreeg ik weer een mooie tuinimpressie van Judith en een stukje over muizen van Bernadette Noort.

Er staan ook weer spannende activiteiten op het programma. Zouden onze ringslangen eieren gelegd hebben in de hoop, die er vorig jaar voor hen gebouwd is? Op 24 maart zullen we het weten?

Evelien Pullens
redactie@depioniers.nl

Langs het tuinpad

Kees Swikken is overleden. Voor oudere tuinleden is hij een goede bekende. Hij heeft jaren in de kantine gestaan.

Agenda Verenigingsgebouw

- 10 maart
Buitengewoon verbonden
- 24 maart
Broeihoop opbouwen
- 31 maart
14.00 uur: filmmiddag
'De geschiedenis van de Pioniers'
- 31 maart
Indische hapjes
- 10 juni
Groenmoetjedoendag



Overpeinzingen uit het bestuur

Hoewel er in de winter nauwelijks iets te doen is op onze tuinen en het vaak te koud is om er lang te vertoeven, zijn er toch mensen die regelmatig op het terrein rondwandelen. En in het verenigingsgebouw is het altijd warm! We kunnen terugkijken op twee hele gezellige winteractiviteiten. De Kerstborrel en Nieuwjaarsborrel werden goed bezocht en waren fantastisch voorbereid door de kantinecommissie. Er is heel wat bijgepraat onder het genot van een bitterbal en een glaasje alcohol. Nu wachten we op de lente zodat we weer aan het werk kunnen in onze tuinen. Een ander wintersucces is de subsidie van 10.000 euro voor de beleefstuin. Van dit geld zal het huisje opnieuw opgebouwd worden. Er bestaan plannen om met leem te gaan werken.

Het bestuur denkt intussen over veranderingen en beleid. De nieuwe tijd vraagt om een heel andere manier van be-

sturen. Het wordt steeds belangrijker dat we als vereniging naar buiten treden en een functie vervullen in de wijk of stad. Het bestuur in de huidige samenstelling kan die taken niet allemaal alleen vervullen. Daarom wil het bestuur een nieuwe manier van besturen gaan introduceren, waarin de bestuurstaken verdeeld worden over alle tuinleden en iedereen zijn verantwoordelijkheden heeft. Dat betekent dat er werkgroepen komen met verschillende verantwoordelijkheden. Een nieuwe structuur vraagt veel voorbereiding. Het moet nog helemaal onderzocht gaan worden hoe deze manier van besturen vorm gaat krijgen. Het huidige bestuur is van plan nog één jaar te blijven zitten en dan als geheel op te stappen.

*Namens het bestuur,
Wiljo Tukker*

Algemene ledenvergadering 3 maart 2012

Zo'n 50 mensen bezochten de ledenvergadering, dat is een volle kantine! De sfeer was goed, de verantwoording die het bestuur over het afgelopen jaar aflegde helder. Zo ook hun belangrijkste boodschap: aan het einde van het jaar maken we plaats voor een nieuw bestuur. Én: de vereniging is echt toe aan een nieuwe werkstructuur. Hierboven kun je daar meer over lezen. Deze nieuwe structuur is er nog niet, het bestuur stelt zich voor dat een werkgroep van leden deze structuur gaat bedenken en uitwerken. De ledenvergadering schaaft zich achter dit idee. Ter plekke melden zich direct 2 leden: Paul en Marinus-Jan... Wie volgt?

Na deze oproep volgden er meer: Geïnteresseerd?

- iemand die de verbouwing en renovatie van de kantine wil coördineren: overleggen met de aannemer, vrijwilligers zoeken voor klussen, delen

- uitbesteden aan derden enz. uiteraard moet je verstand van bouwen hebben en voldoende tijd en zin om zo snel mogelijk aan de slag te gaan;
- Peter is nu al jaren de coördinator van de schooltuin en wil dit zo langzamerhand aan iemand anders overgeven. De schooltuin wordt bezocht door 4 klassen van de OBS school in Voordorp. Elke woensdagochtend vanaf half 10 zijn de kinderen aan het werk. Peter bedenkt elk jaar het tuinplan en zorgt dat het ook uitgevoerd wordt. Leuke klus voor wie van moestuinieren en kinderen houdt. Geïnteresseerd? Mail Peter: schooltuin@depioniers.nl of kom eens langs op de schooltuin;
- Anna heeft het plan opgevat om een aantal centrale compostbakken te organiseren. Wie denkt met haar mee?
- Judith wil graag meer bankjes op de tuin, iedereen vindt dat een prima plan. Help mee het te realiseren!

- Hetty en Pieter...hebben behoefte aan Wifi op de tuin, Evarien Tuitert meldt zich. De 3 dames zullen uitzoeken wat de mogelijkheden zijn en met het bestuur overleggen hoe dit geregeld kan worden.

Andrea Lehr

WIL JE AAN EEN VAN DEZE KLUSSEN MEEWERKEN? MELD JE BIJ HET BESTUUR: SECRETARIS@DEPIONIERS.NL OF OP ZATERDAG IN DE KANTINE.

Wijzigingen U-pas

Heeft u een U-pas? De inkomensgrens daarvoor is verlaagd. Let dus op of u nog in aanmerking komt en geef veranderingen door aan het bestuur!

Kerst- en nieuwjaarsborrel

Hebben jullie gezien hoeveel kerstballen er zijn bij de Pioniers? De kerstboom is prachtig versierd. En er staan ook nog schalen met glimmende kerstballen op de tafels. Het is allemaal heel sfeervol. Elke keer als er iets georganiseerd wordt in de kantine van de Pioniers is het heel gezellig. Niet alleen de inrichting is heel sfeervol, ook de hapjes zijn lekker en in overvloed aanwezig. Ik voel me altijd ontspannen, net of ik even op vakantie ben, als ik op het tuincomplex ben. Het is fijn om wat mensen te spreken die ik lang niet gezien heb. Hulde aan de kantinecommissie die het allemaal weer fantastisch georganiseerd heeft.

Evelien Pullens



Buitengewoon verbonden, 10 maart

permacultuur + groene hart wandeling + ecologisch wonen

Op zaterdag 10 maart organiseert Velt Het Groene Hart een verrassende dag vol inspiratie en informatie.

Vanaf 9.30 uur ben je welkom op Natuurtuin Klopvaart: een tuin vol natuur en permacultuur. Vervolgens loop je via het Noorderpark richting Voordorp. Tijdens deze wandeling kom je alles te weten over dit nog vrij onbekende eeuwenoude landschap. Op 10 vertelpunten hoor je het verhaal van de natuur en historie van dit gebied. De dag wordt afgesloten in het tuinhuis van Het Groene Dak; het oudste ecologische woonproject in Utrecht.

Daar kun je een van de rondleidingen volgen. We sluiten rond 16 uur af met een hapje en drankje. Tijdens deze dag zijn de Velt uitgaven te koop.

De kosten zijn € 10,00 voor leden en € 12,50 voor niet-leden. Dat is inclusief rondleidingen, koffie, thee, koude dranken, taart. Voor de lunch onderweg moet je zelf zorgen. Kun je niet de hele dag, dan is het mogelijk je voor een of twee onderdelen op te geven. Gaat het wandelen niet lukken, dan kun je ook met eigen vervoer of OV naar Het Groene Dak.

AANMELDEN VOOR DEZE DAG BIJ WIM DE GROOT VIA VELTHETGROENEHART@HOTMAIL.COM OF 06-51158857

Wat nog meer?

De veel te korte winter lijkt helaas alweer voorbij – of zou er nog een staartje komen? Maar wat heerlijk om het voorjaar weer te voelen.

Was even op de tuin vandaag, want de zon was zo uitnodigend. O man, wat een geluk.

Het voelde zelfs al warm, terwijl de laatste restjes ijs nog op de sloten liggen. 'k Was het niet van plan, maar kon het toch niet laten 'even' wat te doen. Beetje snoeien, beetje zagen, wat oude plantenresten weghalen, beetje opruimen... Het stelde niet veel voor, maar wat een genot.

De geur van het Mansbloed (een mooiere naam dan Hertshooi, vind ik) overheerste. Altijd vraag ik me af hoe je een geur kan duiden, maar deze geur is kruidig en warm. Een beetje 'dropachtig' vind ik altijd, maar waarom?

En hoor de vogels eens: ze hebben er al helemaal zin in.

Geen last van muizen gehad, dit jaar, of waren het vorig jaar de ratten, of wat anders? Hoe dan ook, dat scheelt een hoop herstelwerk aan de gordijnen. Niets kapot, niets vernield, niets gestolen en zelfs het grasveld keurig – want zonder van die rare molshopen – losgemaakt en belucht door de mollen. Je kan het alleen maar voelen en ziet er niets van.

Wat wil een mens nog meer?

Judith Schuil



MANSBLOED



Muizen in huis

Op een zaterdagmiddag laat in januari gaan we, voor de vorst dan toch eindelijk lijkt te gaan komen, nog even naar de tuin om nog wat groente te halen en wat planten te beschermen tegen de vorst. In het huisje staat een opvouwbare ton die bedoeld is voor tuinafval, maar die het ook prima doet als rommelbak voor schoenen, blik en veger, lappen, zaai-bakjes en dergelijke. Als Eric er wat in rommelt springt er iets uit, dat meteen onder het kachelkje verdwijnt. Wat was dat? Al snel blijkt de hele ton vol te zitten met muizen. Goed... ton naar buiten en leeghalen maar. Paniek onder de muizen. Die proberen snel de ton uit te komen, maar dat is niet zo gemakkelijk. Sommige komen via een rioleringsveer de ton uit, maar de laatste durft niet en blijft in de ton achter. Muizen in huis zijn meestal huismuizen, maar in dit geval ging het om bosmuizen. Bij gebrek aan huismuizen gaan die ook wel eens huizen in. Maar ze gedragen zich ook wel een beetje als huismuizen. Puinhoop in de ton, en stinken... Misschien toch niet zo'n goed plan, zo'n ton met

rommel. Maar toch ook leuk, zo'n groep van een stuk of 8 bosmuizen. Een foto-toestel had ik niet bij me, maar met m'n mobieltje heb ik er toch nog een paar op de foto kunnen zetten. Daarna mag ook de laatste een veilig heenkomen zoeken.

*Bernadette van Noort en Eric Jansen
tuin 68*

Tips van de maand

Thee is goed voor het groen! Giet oude thee op de planten. Mijn moeder weekt de oude theezakjes in water en giet het aftreksel op de planten.

Koffie schijnt ook gebruikt te worden als plantenvoedsel. Heeft iemand daar ervaring mee? Ik gebruik het koffiedik wel om katten uit mijn tuin te weren.
Evelien



MEST BESTELLEN VIA ONZE TUINWINKEL



Nu uw nodige overjarige stalmest via de tuinwinkel bestellen.

Bestellingen gaan per 1 kuub.

Gelijk aan 12 kruiwagens.

Kosten zijn € 17,50 per kuub.

U kunt bestellen tot 15 maart.



Natuurlijk heeft onze winkel nog veel meer in het assortiment. Denk maar eens aan bamboestokken, tumaarde, gieters, emmers, zaden, klein tuingeredschap enz.



De tuin winkel is iedere zaterdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur

Buurman weet alles



Beste buurman,

Ik zie dat veel mensen een deel van hun tuin hebben afgedekt met plastic in de winter. Sommigen hebben ook struiken ingepakt. Zou ik dat ook moeten doen? Bij welke struiken dan?

Buurvrouw

Beste Buurman

Ik zie u nooit en u geeft ook geen antwoord op mijn vragen. Waarom was u niet bij de kerstborrel? U bent zeker op vakantie? Wintersport of naar de zon? Of is er misschien iets gebeurd. U bent toch niet ziek? Het is wel ongezellig zo zonder burens. Het is dan wel winter, maar ik kom toch zo af en toe op de tuin. Tot snel, hoop ik.

Buurvrouw

Hoop op hoop

Op 24 maart wordt de broeihoop voor ringslangen opnieuw opgebouwd.

Als gevolg van omzetting van de mest en bladeren is er nog maar weinig van over. Dat was ook precies de bedoeling, want door de daarbij vrijgekomen warmte worden de eieren aan het einde van de zomer uitgebroed. Nu maar hopen dat een vrouwtje de hoop heeft ontdekt en haar eieren heeft gelegd. Bij het omzetten vinden we dan de lege eierenkapsels.

Wie komt er dit jaar helpen?

Blad en paardenmest krijgen we van de gemeente. Het heen en weer rijden met kruiwagens en het opbouwen doen vrijwilligers op zo'n 20 plaatsen verspreid door Utrecht. De Pioniers is één van die plaatsen.

OPGAVE BIJ PAUL:

PAULVANKAN@PLANET.NL OF 06-38085248

10 juni

Groenmoetjedoendag

Het thema dit jaar is Biodiversiteit in de Wijk. De dag wordt geopend door Wijkwethouder Jeroen Kreijkamp. Binnenkort meer informatie op www.gmjd.nl

Mindful movement

Kom lekker in je vel en leer over gezondheid en de seizoenen in je lichaam en je leven. Gewoon op de Pioniers! Op vrijdag van 13.45-14.45 en op maandagen van 8.45-9.45 kun je mee doen met de Mindful Movement onder leiding van Conny Coppen (tuin 127).

Mindful movement is lekker buiten met aandacht bewegen. Spelenderwijs en met een afwisseling van actieve en ingekeerde oefeningen. Je ademt en beweegt je lichaam vrij en open. Lichaam en geest komen in balans. Je komt lekker in je vel te zitten en intussen leer je ook nog over organen, meridianen, adem en bewustzijn, je ruimte helder neerzetten, en alle andere onderwerpen die ook in Conny's nieuwste boek 'De Tao van gezondheid, een natuurlijke weg van groei en evenwicht' aan de orde komen (dit komt in juni bij Ankh Hermes uit) Vaak eindigen we met een korte massage. Kortom, een gezonde, gezellige en leerzame verwennerij.



Je kunt je opgeven via info@connycoppen.nl of gewoon een keertje komen aanwaaien. In de hal van de kantine liggen visitekaartjes.

Ringslangen in Utrecht

Vorig jaar rond deze tijd heeft de beleefinggroep onder leiding van de Gemeente Utrecht en de Milieuwerkgroep Houten een broeihoop aangelegd op ons park. Op 17 plaatsen liggen nu dergelijke hopen. De meesten aan de rand van Utrecht in parken en op volkstuinen: het Noorderpark, Voorveldse Polder, Bloeyendael.



Vroeger, toen de wetgeving nog mild was en de boerenerven kleinschalig en rommelig, vonden ringslangen altijd wel ergens een open mesthoop of zo om zomers hun eieren te leggen. Door de warmte komen de eieren aan het einde van de zomer uit. Nu zijn dat soort plekken zeldzaam. Vandaar de aanleg van broeihopen.

Zoals je hebt kunnen zien is van de 1,5 m hoge hoop na een jaar nog maar weinig over. Daarom wordt ieder jaar in maart een hoop weer opnieuw aangevuld met verse mest, bladeren en takken. Dat is meteen een mooie kans om te zien of de hoop gebruikt is, want dan vind je klompen van lege eikapsels. Ieder vrouwtje legt een eiklomp van 20 tot 30 eieren. Ik ben natuurlijk benieuwd wat de oogst in onze hoop zal zijn. Op 24 maart komen we dat te weten, want dan wordt de hoop weer opgebouwd. Ik hou jullie

op de hoogte. En wie weet houdt de ringslang het bij de composthoop van de schooltuintjes, want daar zijn al een paar keer eieren gevonden.

Op 1 februari werd in de Griffsteede een bijeenkomst georganiseerd voor alle vrijwilligers die vorig jaar een hoop hebben aangelegd en ook mensen die dat graag dit jaar willen gaan doen, zoals volkstuinvereniging Abstede. Van de beleefinggroep waren Evelien en Yeske van de partij. De belangstelling was groot, ondanks het toch wel specifieke onderwerp. Jos Spier van Milieuwerkgroep Houten vertelde over ringslangen in Nieuw Wulven: een top-gebied. Daar liggen vanaf 2005 zes hopen en dat levert ieder jaar weer meer eieren op tijdens het tellen. Niet alleen tijdens het omzetten van de hoop in maart, maar de hele zomer gaat hij door het gebied op zoek naar slangen. Om dat onderzoek

makkelijker te maken legt hij stukken vijfervolie neer. Daar kruipen ze onder omdat dat lekker snel opwarmt en beschut is. Soms vindt hij wel 10 slangen onder een stuk folie!

Wel constateert Jos achteruitgang bij de hopen die vlak naast een pad liggen. Die paden worden steeds drukker nu er een fiets- en wandelroute loopt tussen Houten en Fort bij Vechten. Mensen gaan bij een hoop kijken, honden gaan op onderzoek. Allemaal niet bevorderlijk, want de ringslang is erg schuw. Daarom laat de ringslang op de Pioniers zich ook meer zelden aan mensen zien. Hij heeft snel in de gaten dat er iemand in de buurt is en schiet het hoge gras of water in. Toch zijn er 3 waarnemingen in 2011 doorgegeven. Gezien het formaat, minstens een meter, gaat het waarschijnlijk om één of meerdere vrouwtjes.

Paul van Kan, Tuin 127



Heb je nog aanvullende vondsten van ringslangen of andere bijzonderheden, dan kun je ze op het 'Wat Gezien?' bord in het verenigingsgebouw zetten. Aan mij doorgeven kan natuurlijk ook: paulvankan@planet.nl

Lievelingsmoment:

"Als de zon schijnt op de tuin," zegt mevrouw Hirt. "'s Ochtends doen we wat werk en dan gaan we 's middags onder de spar zitten." "In de film heb ik een opname van haar dat ze zit te zonnen in onze tuin," lacht meneer Hirt. "Haal dat er maar uit." moppert mevrouw Hirt. "Dat kan niet," werpt meneer Hirt tegen.

Lievelingsplant:

"Hortensia misschien, of rozen. We hebben veel rozen," vertelt mevrouw Hirt. "Het gaat om het geheel," zegt meneer Hirt. "Hij is geen bloemenmens." vult mevrouw Hirt aan. "Maar hij doet wel veel. Hij heeft een vijver gemaakt en dan nog al het werk aan het huisje."



Portret van Gé en Leida Hirt (tuin 66). Sinds 1986 lid van de Pioniers

Het begon met een ruzie

Omdat het nat en koud is, spreken we af in de flat van het echtpaar Hirt aan de Eykmanlaan. Ze hebben een prachtig uitzicht. "Als er geen flatgebouw stond zouden, we zo op de Pioniers kijken," vertelt meneer Hirt. "Vroeger waren dat allemaal weilanden." Hij laat me een paar oude foto's zien van de Ezelsdijk en de weilanden rond de spoorlijn. Meneer Hirt is geïnteresseerd in de geschiedenis van Utrecht en omgeving. Hij weet te vertellen dat er vroeger veel puin gestort werd op de plek waar nu ons tuinenpark ligt. Waar nu De Punt is, stonden loodsden, waar cokes opgeslagen werden voor de locomotieven van de stoomtreinen. Dat gedeelte van het tuinenpark is nog steeds van de spoorwegen. "Waar wij nu wonen, waren vroeger ook volkstuinten. Mijn vader had er één en de buurman van mijn man ook.

"Vroeger kwam je bij elkaar over de vloer. Ook thuis. Nu is dat niet meer zo."

Daar kwamen wij vroeger ook. Zodoende waren wij altijd wel geïnteresseerd in tuinieren," vertelt mevrouw Hirt. "Het is eigenlijk toevallig hoe we bij de Pioniers gekomen zijn. We gingen eens fietsen op een zondagmiddag. Vóór ons reed een ouder echtpaar, meneer Hilgeman en zijn vrouw. Ze hadden ruzie op de fiets. En omdat ik nieuwsgierig was, gingen we achter ze aan. Zo kwa-

men we op het terrein van de Pioniers terecht en werden we enthousiast. We hebben wel twee jaar hard moeten werken om de tuin op orde te krijgen, want er stonden wel 32 coniferen en een zieke perenboom. Van het begin af aan kozen we voor een siertuin."

12 jaar in het bestuur

"Drie vierde van de mensen die 26 jaar geleden op de tuin zaten, zijn nu verdwenen," verzucht mevrouw Hirt. "Zo gaat dat. Vroeger kwam je bij elkaar over de vloer. Ook thuis. Nu is dat niet meer zo." Meneer en mevrouw Hirt kunnen met weemoed terugdenken aan het verleden: De kantine die altijd vol zat... In de winter ging je koffie drinken in je huisje... Strenge regels die er waren... Leuke activiteiten. "Nu is de sfeer koud," zegt meneer Hirt. "Het ligt ook aan de mensen zelf. En de tijden zijn veranderd," vult mevrouw Hirt aan.

Meneer Hirt heeft 12 jaar in het bestuur van de Pioniers gezeten. Daarnaast deed hij nog veel meer vrijwilligerswerk, waarvoor hij beloond is met een lintje. Het bestuur heeft in die jaren het gele-kaarten-systeem ingevoerd, waarmee nonchalante tuinders werden aangepakt. De pioniers heeft toendertijd ook successen behaald met een tweede prijs in de landelijke wedstrijd van volkstuinten. Alle hagen waren even hoog. Dat bereikten ze door een draad te spannen om de juiste hoogte te meten. Maar na het winnen van de wedstrijd, zijn de

hagen nooit meer zo mooi geweest. Dat kwam ook door het slechte tuindersbedrijf wat nieuwe heggen heeft geplant. Die nieuwe heggen zijn lang niet overal goed aangeslagen.

Mevrouw Hirt weet zich nog te herinneren dat ze op haar brommertje ooit eens 1200 bloembollen op de markt ging halen. "Ik moest twee keer rijden." De mannen hebben de bollen toen verspreid over het terrein geplant. Je ziet soms nog één van die narcissen opkomen.

De film

Meneer Hirt is een fanatieke amateurfilmer. "In het begin had ik zo'n grote camera. Nu heb ik er één met een harde schijf." Al die jaren bij de Pioniers heeft hij bij allerlei gelegenheden gefilmd. Dit materiaal heeft hij gemonteerd tot een drie uur durende documentaire over de geschiedenis van de Pioniers. "Buitendorp staat er op als Sinterklaas. De kinderen van Matthijssen en van Van Ree zijn te zien toen ze nog klein waren. Jij staat er zelf ook op," zegt meneer Hirt tegen mij. Veel mensen verheugen zich al op die oude beelden en verhalen van vroeger. Ik ook. Op 31 maart zien we de geschiedenis van de Pioniers door de ogen van meneer Hirt.

Evelien Pullens

OP 31 MAART OM 14.00 UUR WORDT IN HET VERENIGINGSGEBOUW EEN FILM VERTOOND OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE PIONIERS. DEZE FILM WERD GEMAAKT DOOR MENEER HIRT