

Amateursuindersvereniging de Pioniers

Bezoekadres:

Köglaan 30, 3571 PZ Utrecht
www.depioniers.nl

Postadres:

Postbus 13017, 3507 LA Utrecht

Redactie: Evelien Pullens

Layout: Evarien Tuitert

redactie@depioniers.nl

In dit nummer

<i>Van het bestuur</i>	2
<i>De Piotiptour, 7 juli</i>	3
<i>Beheerplan: leidraad voor de toekomst</i>	4
<i>Paul van Kan over de Beleeftuin</i>	5
<i>Paul wordt Pluk</i>	5
<i>Meester-vlechtster Pieternel</i>	6
<i>Tip van de maand</i>	6
<i>Ledenvergadering 20 april</i>	7
<i>Buurman weet alles</i>	7
<i>Interview met de nieuwe voorzitter: Fons van den Broek</i>	8
<i>Wat broeit en broedt er?</i>	9
<i>De Pioniers gaan mediteraans</i>	10

Agenda Verenigingsgebouw

- zondag 9 juni
GroenmoetjeDoenDag
- zaterdag 8 juni
14.00 - 16.00 uur
Voorlichting Beheerplan
- dinsdag 11 juni
20.00 - 22.00 uur
Voorlichting Beheerplan
- zondag 7 juli
12.00 uur
Piotiptour
- 17 en 18 augustus
Tentoonstelling

FOTO: NATHAN VAN KAN



Van de redactie

We hebben een lange koude winter achter de rug. Toch waren er dappere leden, die ondanks het gure weer de Pioniersadem levend hielden. Judith stuurde me een mooie foto van ons winkeltje deze winter.

Gelukkig is het nu lente. Lente brengt vernieuwing: een kersverse voorzitter, nog een nieuw bestuurslid en 12 frisse tuinleden, die hun tuinen aan het ontdekken zijn. In deze nieuwsbrief zal voorzitter Fons uitgebreid aan u voorgesteld worden. Ook de toekomstplannen, zoals het beheerplan en de beleeftuin, komen aan bod. Paul van Sorge, het andere nieuwe bestuurslid kunt u in de volgende nieuwsbrief beter leren kennen.

Initiatief van de leden is altijd welkom. Laat je dromen werkelijkheid worden op ons tuinenpark. Pioniers zoals Wouter en Martinus-Jan willen bijvoorbeeld een pizza-oven bouwen. Pieternel voert de wilgentenenvlechts aan. Al deze activiteiten blijven niet onopgemerkt. Er wordt in Utrecht gesproken over het wilgenvlechtwerk en we haalden de pers met de Pluk van de Pettefletprijs. Ook de dieren wisten ons te vinden. Aan slangen en salamanders geen gebrek. De eekhoorn, halsbandparkieten, goudvinken en knobbelzwanen zijn ook enthousiast over ons tuinenpark. Leve de Pioniers!

Evelien Pullens



Het was koud, die zaterdag in januari. Maar toch waren ze er, in het winkeltje: Judith, Dick en Joop. Dikke jassen aan, sjaal om, muts op en hand op de kachel. Zoals altijd kun je in de winkel van alles kopen voor de tuin. Iedere zaterdag (behalve rond feestweekenden) van 10.00-12.00 uur geopend.

Judith



Van het bestuur

Op 20 april was er een algemene ledenvergadering en werd een nieuw bestuur gekozen. We namen afscheid van onze voorzitter die heel wat jaren energie in het besturen van de vereniging gestoken heeft en aan wie de vereniging veel te danken heeft. Ook in dit verband hoort een welgemeend dankwoord thuis.

Er is veel bereikt de afgelopen jaren. Het tuinpark staat midden in de wijk en in de samenleving. Het is een groen hart voor de wijk geworden. Er zijn goede contacten met de andere tuinenparken in de buurt, maar ook in de hele stad. Er zijn belangrijke stappen gezet op weg naar een beheerplan voor het tuinenpark. In het beheerplan – waarover later meer – wordt de vraag beantwoord: Wat voor park willen we zijn? En... zeker zo belangrijk: hoe gaan we dat bereiken. Er is nog veel meer op te noemen, maar duidelijk is dat onze oud-voorzitter de lijnen uitgezet heeft, waarop we de komende jaren voort kunnen bouwen.

Het nieuwe bestuur is nu ongeveer een maand in functie. **Willem Sen** was en is de penningmeester, **Peter Verharen** was en is de secretaris, **Mia Canten** was en is algemeen bestuurslid, belast met de kantine. Twee nieuwe gezichten: **Paul van Sorge**, algemeen lid, en ik, **Fons van den Broek**, de nieuwe voorzitter. Elders leest u de weerslag van een gesprek met mij. Paul zal zich later wat uitgebreider in de Nieuwsbrief aan u voorstellen.

Waar houdt het bestuur zich nu mee bezig?

Ik schetste net een aantal grote verdiensten van het vorig bestuur. Het

nieuwe bestuur heeft daarmee een uitdagende en spannende portefeuille voor de komende periode. Niet zozeer veranderen maar er zorg voor dragen dat datgene wat in gang is gezet ook goed verder gaat. Centraal daarin staat het beheerplan, en dat zult u allen merken. Op dit moment bespreekt het bestuur het concept, zoals dat door Paul van Kan is gemaakt. Het park is van de vereniging, de leden zijn de vereniging, het beheer is van de vereniging. Hier zullen we in het bestuur nog veel over praten de komende periode, ook met de mensen die nu actief zijn in de werkgroepen.

Er zijn veel zaken die liepen, nu lopen en aandacht moeten blijven houden. Ik noem een aantal kwesties:

- De relatie met het hostel, een buur van ons. Wederzijds geldt: we willen goede burens zijn. Dat vereist contact en begrip. Er is een eerste gesprek geweest met de manager van het hostel, waarin deze wens uitgesproken is, en waarin we goed begrip kregen voor de problemen met geluidsoverlast, die de aangrenzende tuinen, vooral in de zomer, ervaren.
- De nieuwe burens, de projecten X en Y die bezig zijn met de ontwikkeling van het Veemarkterrein. Sommige projecten zijn op de lange baan

Lees verder op pagina 3 >



Fons van den Broek, voorzitter



Peter Verharen, secretaris



Willem Sen, penningmeester



Mia Canten, algemeen bestuurslid



Paul van Sorge, algemeen lid

< Vervolg van pagina 2

geschoven. Een deel van het Vee-markterrein wordt omgezet tot een tijdelijke volkstuintvoorziening. Dat geldt niet voor de stroken vlak bij ons terrein, waar waarschijnlijk binnenkort gebouwd gaat worden. Binnenkort meer hierover, we hebben een gesprek met de project-leider en zullen u daarover zeker informeren.

- Een project dat ook al langer loopt en mogelijk weer vlot komt de komende tijd: de bruggen op het terrein. Komt het er nu echt van? De bruggen zijn -opnieuw- in productie, binnenkort nieuws hierover. We maken in de nieuwe samenstelling kennis met de gemeentelijke contactpersoon. We zullen dan ook een aantal andere kwestie bespreken, bv het gebruik van het verenigingsgebouw.
- Volgend jaar is er een congres van de international organisatie van

volkstuinten in Utrecht. We zullen voor een deel gastheer zijn, samen met de Driehoek en Ons Buiten. Ook dit punt komt de komende periode zeker terug.

Hoe blijft de vereniging op de hoogte van wat er speelt?

In iedere nieuwsbrief zullen we wat vertellen over de lopende zaken en de ontwikkelingen. Met de werkgroep communicatie gaan we nadenken hoe we u ook tussentijds kunnen blijven informeren. We weten nog niet hoe, maar we willen u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Net zoals altijd: zaterdags zijn er altijd bestuursleden aanwezig. Kom langs, maak kennis als dat nodig is en leg uw opmerkingen, ideeën en wensen voor.

*Namens het bestuur
Fons van den Broek*

*Willem Sen, Paul van Sorge,
Mia Canten en Peter Verharen*



De Piotiptour 7 juli 2013

Ben je nieuw lid? Of ben je hier al jaren en nieuwsgierig? Weet je veel over tuinieren? Of juist niet? Iedereen is welkom.

De Piotiptour is de ultieme gelegenheid om De Pioniers, elkaar en elkaars tuinen te leren kennen.

12.00-12.30 uur:
ontmoeting met koffie,
thee en taart.

12.30-14.00 uur:
in groepjes doen we een ronde
langs elkaars tuinen.

Geef je op bij Andrea via
Andreaehr7@gmail.com of
telefoon 06-11581640.

Let op! ATV De Pioniers heeft een nieuw postadres:
Postbus 13017, 3507 LA Utrecht

Beheerplan: leidraad voor de toekomst

De gemeente heeft jaarlijks een budget voor het onderhoud van de publieke delen van de 15 Utrechtse volkstuintenparken. Van de verenigingen zelf wordt verwacht dat zij het onderhoud aansturen.



Tot nu is er ad hoc beheer in de boomsingels geweest, zonder achterliggende visie. Veel is achterstallig en moet dringend gebeuren, want de bomen zijn nu ruim 60 jaar oud. Veiligheid en te hoge plantdichtheid zijn de grootste knelpunten. De vraag is: waar begin je? Je kunt immers niet alles tegelijk aanpakken. En wat is het gewenste eindbeeld?

Er zijn ook externe ontwikkelingen waar we op moeten inspelen. De belangrijkste zijn:

- De ontwikkeling van Veemarkt 2.0 start met de bouw van twee appartementenblokken grenzend aan ons complex waardoor we nieuwe burens krijgen.
- Het belang dat de gemeente Utrecht toekent aan tuinenparken vanwege de leefbaarheid van de stad; natuur, stadslandbouw en verweving met de wijk zijn de kernpunten van het beleid.
- Het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren dat door de AVVN wordt begeleid.

Dit keurmerk vraagt aanpassing van inrichting en beheer. De voorstellen van het AVVN zijn grotendeels opgenomen in het beheerplan.

- Tenslotte verandert er ook op De Pioniers zelf van alles: nieuwe leden, vaak met jonge kinderen, hebben andere wensen en brengen nieuwe ideeën mee; naaldbomen gaan steeds meer een knelpunt vormen; de oude appelbomen die zo kenmerkend waren zijn grotendeels verdwenen; er is steeds meer aandacht voor natuur en natuurlijk tuinieren. Ook hierop geeft het beheerplan antwoord, bijvoorbeeld in de vorm van projecten. Bij het plan hoort een bijlagenboekje dat voor iedereen interessant is. Daarin vind je een beheer ABC met een schat aan tips en wetenswaardigheden. Ook de flora- en faunawaarnemingen van de laatste 15 jaar zijn er in opgenomen.

Dit alles vraagt veel inzet de komende 10 jaar. We leggen met elkaar de kiem voor 'De Pioniers van de toekomst'. De werkgroepenstructuur en tuindienst zullen worden aangepast om samen aan de slag te kunnen.

Paul van Kan

Meer weten over het beheerplan?

Kom naar één van de informatie-avonden:

Zaterdag 8 juni van 14.00 - 16.00 uur

Dinsdag 11 juni van 20.00 - 22.00 uur

Paul van Kan (beheerkundige en ecooloog), die vanaf november 2012 aan het beheerplan werkte, zal zijn werk toelichten aan de hand van voorbeelden. Hij start met een uitleg over de opbouw van het plan en hoe het als basis voor het beheer van De Pioniers voor de komende 10 jaar zal dienen. De voorstellen zijn gericht op een toekomstvisie - een doorkijk naar 2035 - want alle investeringen

van nu zullen pas dan volledig tot uitdrukking komen. Vervolgens is er een buitenronde waar je hoort en ziet welke maatregelen er nodig zijn. Er is vooral aandacht voor het hoe en waarom. Tenslotte is er ruimte voor vragen. Het rapport zal vanaf deze avond beschikbaar worden gesteld. Tijdens de informatie-avond ligt voor iedereen ook een samenvatting klaar.

Paul van Kan over de beleeftuin

Na het winnen van de Pluk van de Pettefletprijs zit de vaart er goed in. Zo'n prijs winnen schept verwachtingen en verantwoordelijkheid.

Beleeftuin De Ont-moeting



Buiten gewoon verbonden!

Wijlo Lutter en Paul van Kan van tuinenpark De Pioniers maken zich sterk voor beleeftuin De Ont-moeting, op tuinenpark De Pioniers (Utrecht Noordoois). een groen rustpunt tussen woonwijken, scholen en voorspannend verkeer. De tuin ligt centraal in het park en wordt een inspirerende plek van 10 x 25 m. gaheel gewijd aan 'Natuur dichterbij', de boeiende wildernis in je eigen tuin. Kortom: een eigenwijs paradijs voor mens én dier.

De ont-moeting is er niet alleen voor leden van De Pioniers. Het is nadrukkelijk ook een tuin voor en voor buurtbewoners die behoefte hebben aan een rustige en nabijgelegen plek. Openbaar en toegankelijk. De beleeftuin is niet voor niets De Ont-moeting genoemd. Doelstellingen van de beleeftuin zijn: voorlichting geven over duurzaam tuinieren, beleving van stadstuin

en hoe je dat in je eigen tuin kunt realiseren en verbinding leggen tussen leden en buurtbewoners. De tuin wordt in de loop van 2013 gerealiseerd door leden, buurtbewoners en scholieren.

Verankerd in de wijk
De Pioniers. We doen nog steeds onze naam eer aan grondgevers en doordenkers. We gingen én gaan mee met de tijd, van verdelingscommissie, via sociaal leren naar groente oost. Tot twee maal toe verplaatst, maar inmiddels zijn we sterk verankerd in de buurt en in de duurzame samenleving.

ATV de pioniers

"Een eigenwijs paradijs voor mens én dier"

Amateurfotovereniging de Pioniers | www.pioniers.nl

De doelstellingen

Buurtbewoners en Pioniers
Samen moet je doen
Samen met vrijwilligers uit de buurt gaan we werken aan de beleeftuin. Als eerste bouwen we de Pluk-wand, gevolgd door een open huisje - het Doelgedak - met keram wanden en een gezak. Dan leggen we de Pluk borders vol planten waar we én winders én bagen van houden.

Jong en oud
Leeftijd kent geen grenzen
Samen lekker bezig zijn, letterlijk. Onderdak, voorraad in het open veld met vlinderstrans. Het worden creatieve doe-dagen gebouwd. Wee pang en taal. Denk aan moeulken of aan bijvoetels maken. En wil je even je energie kwijt? Aan de overzijde is de speeltuin.

Kenners en zoekers
Help, ik heb een tuin!
Voor veel mensen is een tuin een josaal, maar ook voor veel vraagstukken. Zo ook voor de toekomstige buurtbewoners van Westmarkt 2.0. De beleeftuin laat leden en buurtbewoners zien hoe je van je eigen tuin een 'beestebloed' kunt maken. De Pro-fig-tours, de natuuractiviteit en de streektouren die van 'il een paar jaar geven vallen 'il aan.

Mens en natuur
Natuur dichterbij
Een tuin betekent natuur binnen handbereik. De doelstelling om planten en dieren te ontmoeten en te leren kennen is in een tuin heel belangrijk. In de Ont-moeting wordt een techniek voor groenland met een glazen wand. Ook komen er kijkgaten voor broedende dieren, een insecten-wand en een geluidsgeluids. Inspirerende voorbeelden voor in je eigen tuin.

Maart 2013 ontweg- Kwartier Tuin, www.ontmoeting.nl

We zijn gestart met het vlechten van 25 meter wilgenwand. Geen peulenschil want er worden extra dikke, tot 5 meter lange takken gebruikt. Onder leiding van meester-vlechtster Pieterneel, die ook de workshop bij de ingang aan de Kögllaan leidde, ontwikkelde dit groepje vlechters ter plekke bijzondere technieken zoals de sjaal-techniek en de tegel-techniek.

De aanplant van fruit langs de wilgenwand moet nog even wachten tot het najaar; het beste plantseizoen. Pas dan kunnen we met recht spreken van de eerste Utrechtse Pluk-wand!

Vervolgens is door 5 mannen het huisje gesloopt. Een spannend gebeuren want het was niet ondenkbaar dat het als een

kaartenhuis zou instorten terwijl iemand op het dak bezig was. De aanhechting op de fundering was totaal verrot en bij elke beweging schommelde het huis heen en weer. Uiteindelijk stond er nog een soort Western-decor dat door Koen, Pjotr en Floris met veel genoegen werd omgeduwd.

Een derde project werd in gang gezet door een flinke rukwind. Die legde in een klap de dode wilg om. De restanten zijn inmiddels door de tuindienst verwijderd, samen met de takkenberg die er al een poos lag. En dat geeft weer lucht en licht.

De werkgroep Natuurlijk Tuinieren gaat verder aan de slag met de borders en

de voorzieningen, samen met enkele buurtbewoners. De groep telt inmiddels 10 leden. Maar eerst moet er materiaal verzameld worden voor de bouw van het nieuwe onderdak: een half-open huisje. Uitgangspunt is duurzaam en natuurlijk materiaal zoals eikenhout en leemwanden. Ook is een zoektocht begonnen naar oorspronkelijke Utrechtse fruitboomrassen, zoals de Glory of Holland en de Benderzoet. Een appelboom wordt in het najaar als flink exemplaar geplant op de plaats van de oude fruitboom. Zo wordt er weer een stukje van de fruitlanen van weleer hersteld.

Paul van Kan



Paul wordt Pluk

"De Pluk van de Pettefletprijs Utrecht gaat naar de initiatiefnemers van het Utrechtse volkstuintcomplex De Pioniers voor een beleeftuin waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De Pluk van de Pettefletprijs 2013 is een prijs voor groene initiatieven in de provincie Utrecht."

Op 23 maart werd de prijs (€ 500,-) uitgereikt in een feestelijke kantine met uitzonderlijk lekkere taarten en hapjes, die aangeboden werden door Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). Veel mensen hebben via de website gestemd, dank jullie wel.



PIETERNEL IN ACTIE. FOTO'S: NATHAN VAN KAN

Meester-**vlechtster** Pieterneel

"Ik ben geen expert, hoor. Alles wat ik doe vind ik eigenlijk heel gewoon," zegt Pieterneel. "Als je iets denkt te kunnen, ga het dan doen! Op de Pioniers kan veel."

Gewoon doen

Ongeveer 10 jaar geleden is Pieterneel begonnen met wilgentenenvlechten. Iemand tipte haar dat de gemeente wilgentenen zou kunnen leveren. De gemeente is blij dat ze van de takken van de af zijn. Ook nu nog brengt de gemeente wilgentenentakken om mee te vlechten. "Gewoon doen" is het motto van Pieterneel. Al doende leerde ze de fijne kneepjes van het vlechten: de palen moeten bijvoorbeeld niet te ver van elkaar staan. Dan krijg je te

grote gaten. Je hebt verschillende manieren van vlechten: grof of fijn. Je kunt de takken laten uitlopen of juist niet. Het is ook mogelijk een bundeltje takken te vlechten.

Wilgentenen-workshop

Het idee van het vlechten op de Punt en in de Beleeftuin kwam vanuit de werkgroep 'Natuurlijk Tuinieren'. Pieterneel organiseerde daarom 3 weekeinden workshops voor enthousiaste Pioniers. "Best lastig om met

6 mensen een vlechtwerk te maken." vertelt Pieterneel. "Als ik alleen met Paul op de beleeftuin aan het werk ben, zijn we soms wel eens een kwartier aan het afwegen welke tak nu mooi zal zijn, maar met 6 mensen gaat dat niet. Daardoor wordt het rommeliger."

En nu...? "Wilgentenenvlechten is iets voor de winter. Nu richt ik me weer meer op mijn eigen tuin. Ik zorg er wel voor dat er bij het opkweken van de planten wat overblijft om te ruilen op de GroenMoetjeDoen-dag."

Evelien Pullens

Internetlinks wilgentenen vlechten

Via deze link zie je Paul en Pieterneel in actie:

<http://www.youtube.com/watch?v=wMqXasmyWmg&feature=share&list=FLqgfPlteNcdwndWesLsf1gg>

Meer zien over wilgen vlechten?

Will Beckers 'the willowman' Floriade 2012

http://www.thewillowman.com/The_Willowman.html

'Beaufort' bouwt wilgenkunstwerk Wenduine (België)

<http://www.youtube.com/watch?v=gBnUxmU-L74>

Tip van de maand

Last van mollen? Eet vis!

Het zal raar klinken, maar mollen houden niet van vis. U wel? Gebruik dan het visafval om de mollen te verjagen. Stop het afval op verschillende plekken in de mollanden.

Buurvrouw weet alles

Beste Buurvrouw,

Ik schrok me gisteren kapot. Ik wil mijn compost hoop om gaan gooien, vliegt er een eend op. Als ik goed kijk, zie ik dat die een nest heeft gebouwd op mijn composthoop, die hartstikke hoog is. Wat nu? Straks komen die kleintjes er uit en kunnen ze de sloot niet vinden...

Buurvrouw

Beste Buurvrouw,

Ik heb gehoord van iemand die een eendennest bij haar thuis op de schuur had. Alle kleintjes hebben zich naar beneden laten vallen, moeder achterna. Moeder liep via de keuken, door de gang, naar de voordeur ging, de straat op (FC Donderstraat). Mijn vriendin erachteraan om de boel een beetje bij elkaar te houden. Moeder stormde op het water af, aan de overkant van de Biltstraat. Dat is allemaal goed gegaan, wonderbaarlijk. Toen mijn vriendin thuis kwam, was er 1 eendje achtergebleven. Die heeft ze zelf maar naar het water gebracht. Dus wellicht dat jouw eenden het ook wel redden.

Buurvrouw



Verlag Algemene Leden Vergadering

Utrecht, 20 april 2013

De vereniging ben jij, jij bent de vereniging

Met dit motto opende de voorzitter haar laatste vergadering als voorzitter. Ze bedoelde daar bijvoorbeeld mee: kom je nou eens iets tegen wat in tegenspraak is met wat we hebben afgesproken met elkaar (in statuten en huishoudelijk reglement), kom in actie! Ga in gesprek met die buurman of buurvrouw die een te rokerig vuurtje stookt, een boom wil kappen of misschien de tuin begiet met water uit de kraan (ipv de sloot). Kom je er niet uit met elkaar, ga dan naar het bestuur.

Zij doelde ook op: heb je een leuk idee? Maak een voorstel en bespreek het met het bestuur, want: er kan hier heel veel. Een voorbeeld van zo'n leuk nieuw initiatief werd tijdens de ledenvergadering ingediend: Wouter en Marinus-Jan willen graag een pizza-oven bouwen voor gemeenschappelijk gebruik. Een groot deel van de ledenvergadering was hier enthousiast over, het voorstel wordt verder uitgewerkt.

Wat is er leuk aan een ledenvergadering?

Je bent in één keer op de hoogte van allerlei nieuwtjes. Bijvoorbeeld dat er 73 eierschalen in de ringslaghoop gevonden zijn. Maar ook dat de externe contacten van ons tuinenpark zo goed zijn, met de gemeente, met de omliggende tuinen, met het hostel. Wist je bijvoorbeeld dat de Utrechtse volkstuintenparken de enige in het land zijn die een struc-

tureel contact met elkaar en de gemeente hebben? En nog zo'n leuk nieuwtje: volgend jaar augustus werken we mee aan een internationaal volkstuintencongres.

Applaus

Deze zeer druk bezochte ledenvergadering was ook een vergadering van veel applaus: bijvoorbeeld voor de penningmeester, die weer een keurig financieel jaaroverzicht maakte, voor de kascommissie die alles checkte, voor Wouter, die jarenlang de verzekeringszaken beheerde, voor Evelien en Evarien die elke keer weer een mooie nieuwsbrief maken, voor de mensen van de maai ploeg, die ervoor zorgen dat de gemeenschappelijk grasveldjes er mooi bijliggen.

Applaus ook voor de bestuursleden die zich opnieuw 2 jaar willen inzetten: Willem Sen, Peter Verharen en Mia Canten. En voor de nieuwe bestuursleden: Paul van Sorge en de nieuwe voorzitter Fons van der Broek. Over hen kun je in deze nieuwsbrief meer lezen.

Tot slot natuurlijk een flink applaus en bloemen voor het oude bestuur dat zich zoveel jaren heeft ingezet voor ons park!

Andrea Lehr



Interview met de nieuwe voorzitter

Fons van den Broek

Lievelingsplek: Eén van de leuke terrasjes in zijn tuin "Inmiddels ben ik zover dat ik ook af en toe de tijd neem om daar een krantje in de zon te lezen."



Fons van den Broek, onze nieuwe voorzitter

Als ik Fons opzoek in zijn appartement, is het meteen duidelijk dat hier een groenliefhebber woont; overal op de galerij staat potten en potjes met een diversiteit aan planten. Hij wijst me direct op een uitgegroeide kool: 'Dit is een bijzondere koolsoort uit Italië'.

De Pioniers is favoriet

Ruim een jaar geleden heeft Fons een tuin gekregen bij de Pioniers. Hoe kwam hij zo bij ons terecht? "Mijn vrouw en ik zijn 4 jaar geleden vanuit Driebergen naar Utrecht verhuisd. In Driebergen hadden we een grote tuin met moestuin. Hier in Utrecht kan ik alleen in potten en bakken aan de slag. Te weinig. We zijn toen bij 3 tuinen gaan kijken: de Driehoek, Ons Buiten en De Pioniers. De Pioniers

"Oude gewassen, de zogenaamde vergeten groenten, kweek ik graag op mijn tuin"

vond ik het meest aantrekkelijke volkstuinenpark. Ik vind het leuk dat hier heel verschillende mensen zitten en dat er ruimte is om op je eigen manier te tuinieren. Met alle verschillen die er zijn, moeten we met elkaar toch door een deur zien te komen. En dat lukt hier aardig. Ik vind dat waardevol."

Vergeten groenten

Enthousiast vertelt Fons over zijn tuin. "In overleg met het bestuur heb ik eerst een grote naaldboom gekapt en een rij coniferen gesnoeid om meer licht in mijn tuin te krijgen. Al het snoeiafval heb ik in mijn tuin verwerkt

en ben de hele winter bezig geweest met zagen, knippen en ook spitten. Vaak was ik de enige op de tuin." Ik vraag hem wat hij zo leuk vindt aan tuinieren. "Vroeger, toen ik het heel druk had, was het mijn manier om te ontspannen. Nu heb ik het wat rustiger, maar ik heb er nog steeds lol in om gewassen te kweken. Zeker de oude gewassen, de zogenaamde vergeten groenten, kweek ik graag op mijn tuin. Ik heb bijvoorbeeld bonensoorten in allerlei kleuren, van de bloem, van de peul en van de boon zelf."

Veel bestuurlijke ervaring

Fons zit net een jaar op de tuin en is nu al voorzitter. Hij vertelt dat de toenmalige voorzitter hem bij de inschrijving vroeg wat hij voor de tuin kon betekenen. "Ik heb veel bestuurlijke ervaring door het werk wat ik gedaan heb. Ik heb ook in allerlei besturen gezeten, zoals van de harmonie van Driebergen. Dus ik heb toen al gezegd dat ik iets in die richting wilde doen. Bovendien heb ik tijd".

In de maand dat hij nu voorzitter is, heeft hij al met veel mensen gepraat. Dat waren mensen van buiten de tuin, zoals de burens van het hostel en de projectleider van de bouw op het veemarktcomplex. Maar hij heeft ook met veel tuinleden kennisgemaakt, zoals de mensen die in de werkgroepen zitten. Daardoor krijgt hij meer en meer een beeld van ons volkstuinenpark. "Ons park zit goed in elkaar zoals we het met elkaar georganiseerd hebben. Het kan echter

nog sterker. Het beheerplan van Paul van Kan geeft daar een hele goede richting aan."

Beheerplan tot leven brengen

Fons ziet dan ook als één van zijn belangrijkste taken om het beheerplan als het ware tot leven te laten komen. "Hier staan voorstellen in over de structuur van onze vereniging, maar vooral beschrijft het ons park en geeft het een beeld van hoe ons park er uit zou kunnen zien. Als we besluiten dat we dit als vereniging willen, dan is het belangrijk dat de leden zich ook betrokken voelen bij het beheerplan. Elk laantje heeft bijvoorbeeld een streefbeeld gekregen. Dat is mooi, maar dan moeten de leden die daar zitten zich daar ook betrokken bij

"Ik heb veel bestuurlijke ervaring door het werk wat ik gedaan heb"

voelen. Daar wil ik me voor inzetten. Ik heb met het beheerplan in de hand en de andere leden van het bestuur en Paul het park rondgewandeld en ben er echt enthousiast over. "

Het lijkt erop dat we wederom een enthousiaste en betrokken voorzitter hebben. "Het bestuur is niet de baas, maar het is groep mensen die door de leden zijn gevraagd een tijdje de organisatorische zaken op zich te nemen. Daar heb ik zin in. Maar dan wel graag samen met de leden!"

Andrea Lehr

Wat broeit en broedt er?

73 baby-ringslangetjes

Zaterdag 6 april... ik, Evelien, was laat, maar mocht me toch nog aansluiten bij de broeihoopgravers: Bea, Bernadette, Willem, Hennie, Esther, Paul en de trouwe buurtbewoners Yeske en Evelien. 70 eieren hadden ze al gevonden in de afgegraven broeihoop. Later vond Paul er nog 3. Dat betekent dat de hoop z'n werk heeft gedaan en er nu allemaal kleine slangetjes aan het opgroeien zijn op ons park. We bouwden vervolgens een nieuwe slangenhoop op. Met kruiwagens voerden we mest en bladeren aan. Er werden stokken in de hoop gestoken die als aankruiproutes voor de slangen dienen. De koude zon staat al laag en schijnt al goudgeel door de bomen als we klaar zijn.



2 ringslangen

Willem betrapte tot tweemaal toe een zonnende volwassen slang bij de takkenril op de speeltuin op 4 mei.

Slapende egel

Toen Andrea op 28 april haar schuurtje wilde opruimen trof ze een volwassen egel, nog in diepe slaap. Deze uit de hand gelopen winterslaap is niet vreemd, gezien de kou die nooit leek te stoppen. De egel werd voorzichtig in het naburige egelhuis gelegd en bleef onder zeil. Inmiddels is ie ontwaakt en helpt ons in de strijd tegen slakken.

Merel achtervolgt eekhoorn

Merels laten zich niet snel kennen. Zo zag Conny half april een merel die



'onze' eekhoorn achterna zat. Waarschijnlijk had deze merel al nestplannen én een vermoeden dat eekhoorns wel een vers eitje lusten.

893 honingbijen

Begin april stonden overal de boswilgen in bloei. Normaal valt deze hoge struik niet op, maar tijdens de uitbundige bloei van de mannelijke katjes is dat wel even anders. Als je onder een wilg ging staan hoorde je het gezoem van honderden honingbijen van onze imker. Na een lange winter zijn wilgenkatjes de eerste belangrijke nectarbron voor bijen. Over bijen gesproken: de EU stemt voor het verbod van twee jaar op neonicotinoïden in de landbouw. Deze stof wordt gezien als belangrijkste bedreiging voor bijen.



9 Knobbelzwanen

Je zult ze maar naast je tuin hebben: broedende knobbelzwanen. Het nest ligt op het hooilandje aan de rand van de bosstrook. Daar kan nu even niet gemaaid worden. Vooral in de broedtijd kan het mannetje behoorlijk

agressief zijn om zijn territorium verdedigen. 'Onze' zwaan is echter begripvol en als je langs loopt blijft het bij gesis. Inmiddels zullen de eieren wel uitgekomen zijn (in de regel vijf tot acht). Wist je dat de knobbelzwaan met zijn 15 kilo de zwaarste vogel in ons luchtruim is?

Verliefde goudvinken

Man en vrouw goudvink laat hun weemoedige roepjes weer geregeld horen: 'djuub - djuub'. Onopvallend, tot je het eenmaal tussen de oren hebt, dan hoor je het voortaan altijd. Van Trinie hoorde ik dat de vinkjes een nest hebben gebouwd in hun tuin: geluksvogels!

Kikkerkoren

Overal duiken ze weer op: salamanders. Nog nooit zo veel gezien en van anderen gehoord. Zoals op de favoriete stek bij Henk onder de grasmat. Of tussen mijn steenhoop. Of in de sloot waarvan het water tot in april kraakhelder was. Heeft hoornblad - vorig jaar massaal in onze sloten - zijn zuiverende werking gedaan? En zullen we de befaamde kikkerkoren in juni weer gaan horen?

Kerstbomen

Hoge bomen vangen veel wind, kritiek dus. De kerstbomen (fijnspar en blauwden) en coniferen die men 40 jaar geleden plantte, nietsvermoedend, zijn inmiddels aardig uit de kluiten gewassen. Wist je dat een spar wel 45 meter kan halen? De hoogste spar op De Pioniers meet nu al 25 m. In de winter leveren ze weliswaar een mooi plaatje, maar de nadelen zijn zomers wel heel erg groot: minstens één uur lang extra schaduw, zure en droge bodem, ondiepe wortels. De kans op omwaaien is klein maar niet uitgesloten. Kan het iets positiever? Vooruit: de kegels bevatten voor dieren eiwitrijke zaden en verschillende vogels (zoals staartmezen en heggenmussen) nestelen graag in een dichte conifeer.

Paul van Kan

De Pioniers gaan Mediterraans!

Lange zomeravonden, lange tafels en... **pizza's**

Alle Pioniers hebben zo hun eigen doel en activiteiten op hun tuin. De één doet groenten, de ander gras. De één is er iedere dag, de ander eens per maand. Maar wat ons allen bindt is een gevoel van vrijheid en nabijheid met de natuur. En dat kan allemaal, bijna in het centrum van Utrecht. Een unicum!

Warmte

Naarmate de dagen langer worden, het grondwaterpeil na maanden weer langzaam zakt en de bomen snel van dor naar sappig groen veranderen, wordt het drukker en drukker op onze tuinen. Nog even en velen van ons maken weer warme zomeravonden mee, genietend van de ondergaande zon, de vogels, een glaasje van het een of ander en de warmte die blijft hangen in en rondom je tuin. Met een beetje mazzel met het weer natuurlijk!

Buiten-koken

Tijdens de laatste winterweken werd in de wandelgangen van de Pioniers het idee geboren voor een gemeenschappelijke pizza- en broodoven. Een groeiende groep leden is hier onverdeeld enthousiast over: lange tafels en eigen gebakken pizza's. Pizza's met tomaten en andere 'toppings' uit je eigen tuin! Maar ook: stoofschotels, zuurdesem en ander (biologisch) brood bakken: wat je al niet meer kunt doen met zo'n oven. En er blijken op de tuin ook onontdekte experts te zijn op het gebied van buiten-koken! Collega tuinders met ruime kennis en ervaring met het koken en bakken in zo'n op hout gestookte oven en allemaal met mooie verhalen. Het idee werd al snel een eerste concreet voorstel voor een plan en tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) bleek een ruime meerderheid van leden voor te stemmen.

broodoven.com

Een pizza-oven bouwen is op zich een leuke klus voor de doorsnee klusser. Veel Pioniers blijken hier ook al hun eigen

ideeën over te hebben. En erg ingewikkeld is het ook niet. Steeds meer Nederlanders doen het zelf, in hun eigen achtertuin. Veel informatie over zelfbouw is bijvoorbeeld te vinden op www.broodoven.com (deze website stelde de foto's van de ovens beschikbaar). Maar ook andere websites en online verhalen laten zien hoe zo'n oven gebouwd wordt en werkt. Maar... als wij een eigen oven gaan maken, willen we het als Pioniers ook goed doen, natuurlijk. En dat 'goed doen' bepalen we met z'n allen.

Vragen

Veiligheid, beheer en behoud, kundig gebruik van de oven, kosten en kwaliteit, mogelijke overlast, de locatie ervan: allemaal onderwerpen waar we ons als vereniging goed over moeten buigen. Waar willen we de oven plaatsen? Wie zorgen er voor het onderhoud ervan? Hoeveel gaat het kosten en wat spreken we af over het gebruik zodra zij (of hij?) er daadwerkelijk staat? Hoe maken we de oven zo dat het gebruik ervan voor iedereen, van jong tot oud veilig is en blijft? Hoe zien we er op toe dat het gestookte hout geen enkel overlast veroorzaakt, met name niet voor de tuinders die snel last hebben van rook en dergelijke? En hoe gaan we gezamenlijk om met het gebruik?

Tijdens de ALV werd afgesproken dat een 'pizza-bouw-commissie', aangevoerd door ondergetekenden en met behulp van het bestuur, zich deze zomer met deze vragen bezig zal houden. Het resultaat ervan moet leiden tot een goed onderbouwd plan



van aanpak waarmee we in de loop van dit jaar (als het mee zit) de pizza-oven kunnen realiseren. Enkele tuinders heeft zich daarvoor reeds aangemeld: als jij ook wilt meedenken en -doen, komen we graag met je in contact wouter@keijser.com.

We proberen natuurlijk nog voor de laatste lange zomeravonden van dit jaar de oven klaar te hebben. En zo niet: ervaringsdeskundigen op de tuin weten dat je ook in de winter kunt bakken en braden! Brood bakken bij een warme oven met een muts op... Dat is misschien minstens zo leuk en gezellig!

*Culinaire groeten,
Marinus Jan Veltman en
Wouter Keijser*

CONTACT: 0628541565 OF
WOUTER@KEIJSER.COM