

ZOMER 2014

NIEUWSBRIEF VOOR LEDEN VAN ATV DE PIONIERS

Amateursuikersvereniging de Pioniers

Bezoekadres:

Köglaan 30, 3571 PZ Utrecht
www.depioniers.nl

Postadres:

Postbus 13017, 3507 LA Utrecht

Redactie: Evelien Pullens

Layout: Evarien Tuitert

redactie@depioniers.nl

In dit nummer o.a.

Van het bestuur	2
Kennismaking met werkgroepen	3
- Uitgelicht: Voorpleincommissie	
- Uitgelicht: Technische commissie	
Orchideeën verspreiden zich!	5
Perzik, abrikoos en krulziekte	5
Speeltuin of beestenboel?	5
Een portret van Iris en Jochen	6
Minder balen met strobalen	7
GroenMoetjeDoenDag	7
Buurman weet alles	8
ALV	8
Meer bij	9
Ach zwaan	9
Kort nieuws	10



Van de redactie

Was ik maar een bij. Dan zou ik zeker bij de Pioniers gaan wonen in de nieuwe bijenstal op het hooiveldje. Ik zou dan het liefst een mannetjes-bij zijn, want dan kon ik iedere bijenkorf in en uitvliegen. Als mannetjes-bij hoef je niet te werken, enkel de koningin te volgen op haar bruidsvlucht. Wat een feest.

Vliegen langs al die prachtige bloemen bij de Pioniers en 's avonds warm in één van de korven van die luxe bijenstal kruipen. Als ik toch eens een bij was...

Geen van ons is een mannetjes-bij en er is ook niemand koningin. Wij Pioniers behoren tot de werkbijen. Tegenwoordig hebben wij werkbijen ons georganiseerd in werkgroepen en dat lijkt best aardig te lopen. Ieder zijn taak en verantwoordelijkheid. Iets doen wat bij je past.

We proberen in deze nieuwsbrief alle commissies in kaart te brengen. Daarnaast staan we even stil bij de gestorven zwanen, de ontheemde bijenzwerm en de beschermde wespenorchis op ons terrein. We nemen een kijkje in een tuin met makkelijke bakken. Dat kan ook met strobalen! En een uitnodiging voor iedereen om mee te doen met de tentoonstelling.

*redactie@depioniers.nl,
Evelien Pullens*

Agenda

- **Za.dag & zo.dag 19 en 20 juli**
Zomertentoonstelling
- **Vrijdag 29 augustus**
Bezoek internationale conferentie
- **Zondag 12 oktober**
Oogstfeest

Tip van de maand

In het interview van deze maand (pagina 6) staan een heleboel goede tips. Wil je onkruidvrij tuinieren met 'makkelijke bakken'? Ga voor advies bij medetuiniers of bij het winkeltje op zaterdagochtend. Wil je eens wat anders verbouwen dan boontjes en sla? Vraag eens rond wat anderen hebben en hoe ze het doen. Jochen en Iris hebben bijvoorbeeld groene asperges en artisjok.



Van het bestuur

Nieuw op de tuin

Sinds de vorige nieuwsbrief is er weer het nodige gebeurd. We zijn in staat geweest om verschillende vernieuwingen op het terrein te realiseren dankzij de gemeentelijke subsidieregeling 'recreatief medegebruik'. De welkomtborden staan er. Er is ook een picknicktafel gekocht die nu op het voorplein staat en straks in de beleefstuin. Er is materiaal geleverd, waarmee nieuwe banken geplaatst kunnen worden. Sommige oude bankjes zijn al vervangen. En – heel belangrijk – de bijenstal, waarin de tuin-imkers Ludy, Tine en Karin hun bijenvolken onderbrengen, is helemaal klaar. Er zal meer pioniersshoning zijn in de toekomst!

De Groen-moet-je-doen-dag op 15 juni was een passende gelegenheid om de wijkwethouder Everhardt over het terrein rond te leiden. Daarbij werd het welkomtbord onthuld en de bijenstal in gebruik genomen. De openings-act was een celloconcert op het hooiland: fantastisch! Dat geeft inspiratie om meer te doen met muziek op het terrein. Kom met suggesties!

Werkgroepen

Verder maakten we dit voorjaar een slag met het beheerplan; een beheerplan is mooi, maar het verenigingswerk moet daar op aansluiten. Leden zijn actief in één van de vele commissies en werkgroepen die we hebben of worden ingedeeld in de zaterdagse tuindiensten. We hebben een logboek gemaakt waarin we alles bijhouden. Dat logboek ligt voor iedereen ter inzage in het gebouw. Wekelijks wordt het verenigingswerk voorbereid en er komt een herinneringsmail. De op-

komst was dit voorjaar ongeveer 80%: kan altijd beter, maar is al een hele verbetering.

Plannen

Er staat ook in het najaar veel op de agenda:

- Er wordt gewerkt aan de herinrichting van het binnenterrein en de eerste stappen op weg naar het vernieuwen van het gebouw worden gezet. In september komen we hier op terug tijdens een inloopavond.
- Er zit veel schot in de beleefstuin. We hopen dat die eind augustus klaar is, omdat we dan bezoek uit het buitenland krijgen, een delegatie internationaal congres, georganiseerd door de AVVN, in Utrecht. Binnenkort verschijnt een oproep via de mail, waarin we mensen vragen om in kleine werkploegjes hier verder aan mee te werken.

De hoge participatie van de tuinleden is geweldig. Praktisch ieder lid is actief betrokken op de vereniging en veel leden voelen zich uitgenodigd om een meer als gemiddelde bijdrage te leveren. Te veel om op te noemen. En daar willen we deze zomer bij stilstaan. Het bestuur organiseert een zomerbarbecue, waarin we in de rust van augustus onze successen vieren. Omdat iedereen – binnen de vermogens – zijn bijdrage levert, wordt iedereen uitgenodigd. Geef je straks op!

Een goede vakantie toegewenst, die we allemaal geheel of gedeeltelijk op de tuin zullen doorbrengen!

*Het bestuur van ATV de Pioniers,
Fons, Peter, Willem, Paul en Mia*

Oproep muzikanten

Het celloconcert bij de opening van de bijenstal is zo goed bevallen dat het bestuur graag meer muziek op het tuinenpark wil laten klinken. Wie van onze leden is enthousiast en muzikaal en wil een keer optreden bijvoorbeeld tijdens het oogstfeest op 12 oktober?

Aanmelden bij Andrea:
andrealehr7@gmail.com

Zomertentoonstelling

Eén van de tradities op ons tuinencomplex is de jaarlijkse tentoonstelling. We tonen elkaar en alle gasten van buiten, waar we het hele jaar zo hard voor werken. Vroeger waren de Dahlia-tentoonstellingen populair en succesvol. We vielen regelmatig in de landelijke prijzen. Nu exposeren we van alles: oogst, boeketten, planten, knutsels en foto's. Het gaat tegenwoordig ook niet meer om de prijs, maar om het plezier. Terwijl er wel altijd een prijs te verdienen is. Het is vooral leuk als iedereen mee doet en er een heleboel mensen komen kijken. De categorieën zijn: groente en fruit, potplanten, bloemstukken, creatief. De tentoonstellingswerkgroep bestaat uit Mia en Djeny.

Inleveren:

18 Juli van 10.00 tot 19.00 uur

Kijktijden:

19 en 20 Juli van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Prijsuitreiking:

zondag 20 juli om 17.15 uur.

Een kennismaking met de **werkgroepen**

Het verenigings-logboek staat in de kantine in de boekenkast, links boven aan. Blader er eens in. Dan zie je welke werkgroepen en commissies er zijn en wat de tuindienst zoal doet. Hier een overzicht:



Twee werkgroepen uitgelicht

Werkgroep Voorplein

“In welke commissie zit jij?” vraag ik nu stevast als ik een mede tuinlid tegenkom. “Wij zitten in de voorpleincommissie” vertellen Annemarie en Martine enthousiast. Deze commissie denkt over een nieuw ontwerp voor het plein.

Ik zit met een aantal dames, waaronder Annemarie en Martine op een zomerse zaterdag aan het terras op het voorplein. Martine heeft kantinedienst en is met de koffie en theepotten buiten gaan zitten. Annemarie schuift aan. Zij is hovenier en vertelt over de plannen die ze hebben gemaakt. Natuurlijk moeten deze plannen straks nog voorgelegd worden aan het bestuur en de leden.

“Met de voorpleincommissie hebben we eerst allerlei ideeën over uitstraling en functies van het plein op tafel gegooid. Daarna heeft Annemarie een plan getekend. Aan dat plan moet weer het één en ander worden bijgesteld voordat er opnieuw vergaderd kan worden. Ook is het wachten op een offerte van kosten voor het weghalen van asfalt. Werkgroep voorplein wil graag gras op het voorplein. “Oh nee.” hoor ik aan de andere kant van het terras.

“Hoeveel moeite heeft het ons indertijd wel niet gekost om dat asfalt hier te krijgen. Eerst lagen er steentjes. Niemand die het onkruid tussen de stenen weghaalde.....”

Annemarie sputtert. “Gras is heel gemakkelijk. Je hoeft het alleen maar te maaien. En bij de paadjes wordt eerst folie gelegd, dan schors. Daar groeit geen onkruid tussen.” Ik geniet intussen van mijn koffie in de Pinksterzon. “Ik zou het ook zo leuk vinden” vertelt één van de dames. “als de kantine openslaande deuren naar buiten krijgt en een veranda. Het zou handig zijn als een deel van de kantine ’s winters oranjerie wordt, zodat er planten kunnen overwinteren.”



Er is enthousiasme genoeg over de nieuwe plannen en natuurlijk zijn er ook bezwaren. Het bestuur zal wensen van leden, expertise van de werkgroep en kosten met elkaar verbinden en tot een goede uitkomst komen. Het blijft natuurlijk lastig om iedereen tevreden te stellen op een tuinenpark. Maar we doen ons best om samen te werken. Voor mensen die al lang bij de Pioniers zijn, is het soms even wennen aan veranderingen. “Het hooiland ook. Hoe lang hebben we er wel niet over gedaan om het hooiland netjes te krijgen. Nu groeit het gras weer heel hoog, omdat dat de nieuwe ideeën zijn.”

Technische commissie

Wisten jullie dat in het verleden bijna alles wat gerepareerd of schoongemaakt moest worden door het bestuur werd gedaan. Terwijl het bestuur al druk genoeg was met vergaderen en organiseren. Een paar weken geleden is de technische commissie van ATV De Pioniers in het leven geroepen voor elektriciteit, loodgieten, timmeren enzovoorts.

Er lag al meteen een lastig probleem op tafel bij de technische commissie. Eén van de damesWC's was verstopt. Niet het leukste klusje om mee te beginnen. “Ik heb mijn eigen kinderen niet eens verschoond!” werd er geroepen. Niemand had zin om in een WC te

duiken. Logisch. Annemarie, de enige vrouw in de club, heeft het klusje tenslotte geklaard. Ze heeft de WCpot er af gehaald en de viezigheid er uit gevist. De boosdoener was het plastic dopje van de verfrisser.

“Ik had dit ook nog nooit gedaan,” Vertelt Annemarie, “Maar ik heb het gewoon geprobeerd. Ik ben handig, maar heb geen specialiteit.” Ze haalt nog even een emmertje met sop om de WC schoon te poetsen. “Ik vrees dat ik vanaf nu de loodgieter van de club ben.” zegt ze lachend. “Het is fijn dat ik nu ook weet waar alle gereedschap ligt en de reservematerialen, zodat ik



bijvoorbeeld een lamp kan vervangen als het nodig is. Echt moeilijke klussen moet je mij niet laten doen, maar er zijn gelukkig mannen in de commissie die heel veel weten over elektriciteit en zo.”

Evelien Pullens

Orchideeën verspreiden zich!

Vorig jaar ontdekten we tot onze grote verrassing de brede wespenorchis onder de grote abeel (een populierensoort) die op het plein staat. Dit jaar groeit hij al op 4 verschillende plekken. Er zijn forse exemplaren bij. Terwijl je dit leest staan ze waarschijnlijk volop in bloei. Weliswaar geen exotische weldaad, maar kijk eens van dichtbij hoe mooi de bloemen zijn. Alle Nederlandse orchideeën zijn wettelijk beschermd. Uitsteken of afknippen is verboden. Verplanten heeft geen zin, want orchideeën leven in nauwe samenwerking met bodemschimmels. En elke soort weer met eigen schimmels. Wist je trouwens dat vrijwel alle vaste planten samen leven met bodemschimmels? Een gezond bodemleven is daarom heel belangrijk.

VIND JE ZELF EEN ORCHIDEE IN JE TUIN (VAAK ONDER DE EEN HEG OF AAN DE VOET VAN EEN BOOM OF STRUIK)? GEEF MAAR DOOR AAN PAUL VAN KAN OF SCHRIJF HET OP HET 'WAT GEZIEN' BORD IN DE HAL.



BREDE WESPENSORCHIS



Perzik, abrikoos en **krulziekte**

Perzik en abrikoos hebben in ons vochtige klimaat vaak last van krulziekte. Dit is een schimmelinfectie die zich in de bladeren manifesteert. De schimmel gedijt in een vochtige omgeving. Een boom die droog en zonnig staat zal er minder gauw last van hebben. Daarom is de beste plek tegen de zuidmuur van je huisje. Ook plantversterkende middelen (aftreksel van heermoes) en goede buurplanten (zoals knoflook, Oost-Indische kers en mierikswortel) aan de voet van de boom zouden een goed resultaat geven. En bonenkruid schijnt ook te helpen. Als er al een infectie is opgetreden, moet je in het voorjaar consequent alle aangetaste bladeren (rood opgekrulde randen) direct weghalen. Niet bij de compost, maar verbranden of bij het restafval.

Speeltuin of beestenboel?

De abelen tussen de speeltuin en de sloot zijn afgelopen winter geveld. Dat geeft lucht en licht. Vooral de heemtuin De Punt bloeit er zichtbaar van op. En in de boomsingel zie je nu overal sleedoorn, meidoorn en vlier uitgroeien of spontaan opslaan.

In het voorjaar geeft dat al over twee jaar een mooi beeld. Voor vogels wordt dat een El Dorado met al die doornstruiken die in het najaar tjokvol bessen zitten.

Over dieren gesproken: het is hier nu al een beestenboel met de broeihoop en

de zonplek voor ringslangen langs de sloot en de egelslaapplaats die vooral in de winter dienst zal doen. En overal kruipen hier padden, bruine kikkers en watersalamanders over de grond. Om het veiliger te maken heeft de speeltuinwerkgroep een hek geplaatst tussen speeltuin, speelveld en boom-

singel. Wel jammer dat het grasveld vernield is doordat het erg nat was tijdens het kappen van de bomen. De bodem is daardoor in elkaar geperst (verslemp). Tijdens een regenbui kan het water niet weg en gras groeit ook nauwelijks in de keiharde klei. Even geduld; dat wordt in het najaar hersteld.

Lievelingsplant

de oude appelboom. Hij was twee jaar geleden heel zwak, maar Jochen en Iris hebben hem samen met Paul van Kan zorgvuldig gesnoeid en veel mest gegeven. Vorig jaar gaf hij bijna geen appels. Nu ziet de boom er veel beter uit. Ook de perenboom vlak bij het huisje lijkt mooie peren te gaan leveren.



Portret van Iris en Jochen, Tuin 121

Genieten

Op een warme zondagmiddag wandel ik naar de hoektuin van Iris en Jochen. Iris zit op haar knieën in de aarde te wroeten. Jochen wil net even van de tuin-rust gaan genieten in een luie stoel. Geen probleem. Ze ontvangen mij aan de tuintafel, waar nog de resten staan van een lekkere lunch. Jochen vertelt: "Dit jaar kunnen we meer zitten en echt genieten van de tuin en ook af en toe eens languit liggen. Vorig jaar hadden we nog heel veel werk er aan. Omdat we allebei vijf dagen in de week werken, komen we hier alleen in het weekeind. Grappig, mensen maken zich wel eens zorgen om ons, omdat we vorig jaar ieder weekeind keihard aan het werk waren. 'Je moet er wel van genieten...' zeiden de mensen dan. Dat doen we zeker." Het genieten straalt er inderdaad van af.

Artisjokken

Ik kan mijn ogen niet afhouden van de prachtige artisjokken. "Ze zijn niet alleen mooi om te zien, maar ook erg lekker. We hebben er al een paar gegeten: Je maakt er een kruidig sausje bij, waar je de blaadjes indoopt", vertellen de tuiniers. Ik ben niet de enige die de verleidelijke artisjokken bewondert. Ik zit nog maar net als twee andere Pioniers langs de tuin lopen. "Hoe hebben jullie dat gedaan met die artisjokken?" vragen ze over de heg "Wij hebben ook kleine artisjokplantjes gekocht." Geduldig leggen Iris en Jochen uit hoe je artisjokken kweekt. "Artisjokken hebben veel zon nodig en arme aarde. Daarom hebben we zand door de tuinaarde gemengd. In de winter

beschermen we ze met fleecedoek. Dat heeft gewerkt. Ze hebben de winter overleefd."

Jochen schenkt me een glas fris water in. "Het gebeurt heel vaak dat iemand langs komt voor een praatje of advies. Wij hebben een open tuin op een hoekje en we vinden het leuk als mensen een praatje maken."

Tuinadvies

"Je moet van elkaar leren op de tuin. Wij hebben heel veel geleerd van Joop van Ree en Dick Matthijsen. We kwamen met hen in contact toen we onze conifeer wilden omzagen. Die boom was veel te hoog en nam alle zon weg. Paul is komen kijken of de boom niet essentieel was voor het park. Toen we toestemming hadden, verwees het

"Het gebeurt heel vaak dat iemand langs komt voor een praatje of advies"

bestuur ons door naar Joop en Dick. Met hun adviezen waren we heel blij. Nu vertrouwen we alles wat zij zeggen. We hebben zoveel aan hen gehad. Joop komt ook regelmatig even langs om te kijken."

Makkelijke bakken

Toen Jochen en Iris twee jaar geleden op de tuin kwamen, hebben ze hem eerst helemaal omgeploegd. Vervolgens kozen ze voor 'makkelijke bakken'. De makkelijke bakken hebben ze omlijst met steigerplanken van de Gamma en gevuld met tuinaarde en mest met daaronder worteldoek om het onkruid tegen te houden. Het kost ieder week-

eind maar een half uur om onkruid te wieden. De tuin is overzichtelijk opgedeeld. Er is een bak met aardbeien, een bak met groene asperges, courgetten. "Een nieuwe tuin aan het plein heeft het idee van onze bakken al overgenomen. Dat is leuk." vertellen ze enthousiast. "Hoe komen jullie op het idee van die bakken?" vraag ik "Jamie Olivier doet het ook zo." Aha, Jamie Olivier..... Iris en Jochen houden zeker van koken. Klopt. Daarom vinden ze het ook zo leuk om bijzondere groentes en fruit te verbouwen, dingen die je niet standaard in de winkel kunt kopen. "Ik vind courgette-bloemen heerlijk. Maar die kun je in Nederland bijna niet krijgen." vertelt Iris "En aardperen. Die hebben we laatst ontdekt en in die witte tuinaardezakken gepoot."

Huishoudelijk reglement

Iris is jurist en heeft samen met tuinlid Joost Hulsenk geadviseerd bij het huishoudelijk reglement. "Niet alles in de statuten en het reglement was consequent." Vertelt Iris. Zo heeft ze nagedacht over de definiëring van 'tuinte partner'. Hoe omschrijf je dat? In een gemeenschap moet je basisregels met elkaar afspreken. Zolang alles goed gaat heb je de regels niet nodig, maar als er verschil van mening is wel. Iris vind het leuk om uit te zoeken hoe je regels duidelijk en simpel kan maken. Samen met Jochen zit ze in de commissie herinrichting van het verenigingsgebouw. Dus jullie horen vast nog wel meer van dit tweetal.

Evelien Pullens

Minder balen met **strobalen?**

Ook tuinieren staat niet stil. Om de zoveel tijd verschijnen er nieuwe methoden om groenten te telen bijvoorbeeld. Wie kent inmiddels niet de vierkante metertuintjes, eigenlijk 120 x 120 cm? Of de Makkelijke Moestuin van Jelle?



Revolutionair is het telen van groenten in strobalen van Joel Karsten. Een strobaal is zowel de beschermde buitenkant (pot) als verterende binnenkant (medium). Zo ben je niet meer afhankelijk van de kwaliteit van de grond. Voorwaarde is wel dat er voldoende zon is. Stro is volledig biologisch afbreekbaar, houdt vocht vast, bevat vrijwel geen onkruidzaden

of ziektekiemen. En ook slakken worden niet vrolijk van stro. En als je snel last van je rug hebt is de werkhogte mooi meegenomen. Bij deze methode zou ongeveer een kwart van het ruimtegebruik van een gewone moestuin volstaan!

Voor je kunt gaan planten moet je wel eerst een stikstofrijke meststof toevoe-

gen om het composteerproces op gang te brengen. Daarna nog kalium en fosfor toedienen en je kunt een week of twee later de slag.

MEER WETEN OVER DEZE NIEUWE TEELTWIJZEN?
WWW.MAKKELIJKEMOESTUIN.NL
WWW.STRAWBALEGARDENS.COM

GroenMoetjeDoenDag



“Als er geen bijen meer zijn wordt de wereldvoedselvoorziening bedreigd”, aldus tuinleden en imkers Tine en Karin. Een uitspraak die ze verder toelichten tijdens hun lezing in de kantine op de Groenmoetjedoendag. “Want bijen bestuiven 70% van de gewassen op de wereld. Zonder hen zou het een kale boel worden. En ‘onze’ bijen doen daar aan mee!”

Tine en Karin zijn samen met Ludy de imkers van de kersverse bijenstal op het hooiveldje en vertellen enthousiast over hun 2 bijenvolken. Later op de dag wordt de bijenstal officieel geopend door wethouder Victor Everhardt. De opening wordt luister bij gezet met een prachtig muziekstuk, gespeeld door een cellist, die in het hooilandje zit. Een heel romantisch beeld.

Extra attractie van de bijenstal is de zwerm bijen, die als een grote klont in een boom hangt. Eén van de bijenvolken heeft zich gesplitst en de helft van het volk heeft de bijenstal verlaten. Tine en Karin weten wel hoe ze een zwerm weer kunnen vangen – je tikt hem in een mand en giet hem weer in het bijenkast – maar ze kunnen er niet bij. De zwerm

hangt hoog en er staan braamstruiken onder. Hoe dit is afgelopen, lees je verderop in de nieuwsbrief.

De wethouder onthult ook het nieuwe informatiebord aan de ingang, samen met Mia Canten en ontwerpster Evarien Tuitert; Een bord wat niemand kan ontgaan, die ons park op komt fietsen of wandelen.

Tussen de bedrijven door kan iedereen rondsnuffelen op het plein, waar de handwerkclub kaarten en ander moois verkoopt. Waar Bea, Sandra en Bibi hun fantastische zelfgebakken taarten verkopen voor een prikje. En waar Pieternel een verzameling stekjes aanbiedt.

Het koor ‘Vinger in je oor’ verzorgt aan het einde van de dag een vrolijk optreden. De kantine zit lekker vol met leden en mensen uit de buurt.

Dan gaat de frituurpan aan en genieten we nog van wat lekkere hapjes en frietjes.

Wederom een geslaagde Pioniersdag!

Andrea Lehr





Buurman weet alles

Beste Buurman,

Laatst zat jij de hele tijd te kuchen toen ik een groot vuur aan het stoken was. Ik denk dat je last had van de rook. Dat heb je nou eenmaal als je een fikkie gaat stoken. Ik wil het ook wel niet doen. Maar wat moet ik dan doen met mijn houtafval?

Buurvrouw

Beste Buurvrouw,

Helaas moet je alle gesnoeide takken afvoeren. Meenemen naar huis dus. Droog hout kan je natuurlijk best opstoken. Dat is ook heel gezellig. Maar stook het dan in een kachelkje en niet in een vuurkorf. Een kachelkje geeft minder rook en het houdt de warmte beter vast.

Buurman

ALV

5 april 2014

Financieel gezonde vereniging

Een volle kantine. Ruim 40 leden zijn gekomen om met het bestuur het (financieel) jaarverslag 2013 en begroting en werkplan van 2014 te bespreken. Uit het jaarverslag van 2013 blijkt dat we financieel gezond zijn. De kascommissie is tevreden. Annemieke die het financieel jaarverslag samen met Emiel doorpluisde, zegt: "We konden echt niets vinden!". Een applaus voor penningmeester Willem. Hij vertelt dat de contributie elk jaar ook netjes binnenkomt.

Verbouwing kantine

"Het belangrijkste project voor dit jaar is de verbouwing van ons verenigingsgebouw" vertelt Fons. Het bestuur wil graag met de leden nadenken over deze verbouwing: wat voor vereniging zijn wij, wat voor soort verenigingsgebouw hoort daarbij, met welke uitstraling? Voor deze verbouwing is een



sterke werkgroep nodig met tuinleden die hier de komende paar jaar tijd en energie in willen steken.

Buitenlands bezoek

Een andere opvallende activiteit dit jaar is het Europees congres voor volkstuinten in Utrecht. Zo'n 60 mensen uit o.a. Japan, Denemarken, Duitsland, Polen, Frankrijk komen een aantal dagen bij elkaar in de Jaarbeurs. Iedereen kan de openingsbijeenkomst bijwonen. Let op de nieuwsflits! Op 29 augustus zal een deel van de congresgangers een werkbezoek aan ons tuinenpark brengen.

Vacatures

Fons sluit de vergadering af met informatie over alle vacatures die er zijn voor het verenigingswerk. We hebben dringend een coördinator voor de tuindiensten nodig, mensen voor een technische commissie, voor de werkgroep verbouwing van de kantine en iemand die het bestuur wil versterken is ook heel welkom.

Rond half 4 eindigt de vergadering met een applaus voor het bestuur. Bedankt voor al jullie werk!

Andrea Lehr

Meer bij

Imker Karin vertelt: Wij gingen na de Groen-Moet-je-Doen-Dag regelmatig even bij de zwerm kijken. Maandagmiddag was de zwerm er nog, dinsdagmiddag half 3 ook. Om half 6 kreeg ik een telefoontje van een zwerm twee straten verwijderd van de Pioniers. 'Maar dat kon toch niet de zwerm van ons zijn' dacht ik bij mezelf. Henk was zo aardig om voor ons even te kijken, en jawel de zwerm was dus toch vertrokken.



Tine en ik gingen naar de betreffende straat en huis. De mensen waren reuze aardig en niet bang. De zwerm hing 3 hoog achter (echt!) aan de gevel. Maar in onze beleving wel gehalveerd. We hadden het vermoeden dat er een gaatje in de gevel zat en de helft lekker naar binnen was gekropen. We

hebben besloten om de zwerm toch te scheppen in de hoop dat de koningin er tussen zou zitten. Zo niet, dan zit ze achter de gevel en moeten er andere maatregelen getroffen worden. Het scheppen ging makkelijk en we hebben de zwerm in een klein kastje op de Pioniers gezet. Na een paar dagen keken we of ze nieuwe eitjes (dus koningin aanwezig) hadden gelegd. Helaas niet, wel hadden ze enorm hard aan hun nieuwe bijenhuis gewerkt en veel raten van was gemaakt. We hebben ze weer herenigd met hun oorspronkelijke volk wat was achtergebleven. En helaas hebben de andere bijen achter de gevel geen toekomst, jammer...

Karin Minnigh



Ach Zwaan

Ach zwaan!

Bijna was ik bij je in het gras gaan zitten om te delen in je misère.

Ach, het was wel een beetje lastig dat jullie het pad zo in beslag namen en we om moesten rijden, maar ach, het was ook zo schattig. Zes! kleintjes.

Het duurde maar even. Een week of zo. Het laatste zwaantje lag piepend op de oever en werd furieus beschermd tegen meerkoeten, nijlganzen en ander gespuis. Maar de volgende dag waren jullie kinderloos.

Ach zwaan.

Vorig jaar waren jullie de trotse ouders van vier prachtige zwanen.

Zo fier als jullie dan aan kwamen zwemmen van onder de treurwilg door.

Altijd ging ik even kijken als ik jullie gesnetter hoorde. Dat leuke geluidje van het foerageren in de vijver, het heen en weer bewegen met de snavel langs het wateroppervlak. De vijver was toen nog helemaal groen.

En toen de vijver geschoond was en jullie moesten duiken om aan voedsel te komen, was het weer leuk op een andere manier: al die kontjes die de lucht in staken.

Ach zwaan.

"'t Is de natuur hè" en "de natuur is hard", zeggen we tegen elkaar.

Ach zwaan.

(...)

Of zit ze alweer te broeden?

Judith Schuil



Wie een kuil graaft ...

.... wordt zelf moe! Tenzij je dat doet met een graver en daar erg bedreven in bent. Mooi werk is er geleverd door vakman en medepionier Edwin die in nog geen 6 uur tijd de beleeftuin omtoverde tot een 'aardige' ruimte.

Alle onkruid werd gestort in kuilen van 2 meter. Hij groef tot aan het zand. Op ongeveer 1 m diepte kwam hij een laagje veen tegen. Daaronder heel zware klei, dat hij opzij heeft gezet en nu onder zeil ligt om ooit uitgesmeerd te gaan worden als leem voor de wanden van het huisje.

Leem bestaat uit een mengsel van zand en klei. Ook de rechte wilgentenen die als basis voor de wanden nodig zijn liggen al klaar. In september kan er worden gebouwd.

Voor die tijd heeft de werkgroep Natuurlijk tuinieren, die de beleeftuin als grootste project heeft, haar handen vol aan het inrichten van de borders.



De wilgenwand is nu klaar en raakt geleidelijk begroeid. Er zijn 5 soorten zacht fruit geplant, waaronder de Japanse wijnbes. De eerste bessen aan de Plukwand lieten zich goed smaken. Voor de 4 grote bakken zijn thema's bedacht: mediterrane kruiden, vergeten groenten, vlinder- en bijenplanten en vrouwenplanten.

Paul van Kan

Vogelvriendelijk schoolplein gewonnen door basisschool De Piramide, Zuilen

Misschien herinner je Juf Eveline Gaspertz nog, die een eervolle vermelding ontving tijdens de Pluk van de Pettefletprijs in maart 2013. Zij greep toen net mis, maar nu heeft ze samen met vier andere scholen een prijs van 1000 euro gewonnen voor het aanleggen van een vogelvriendelijk schoolplein.

In september schreef Vogelbescherming Nederland namelijk een prijsvraag uit voor basisscholen voor een vogelvriendelijk schoolplein. Ook heeft Jantje Beton toegezegd haar project financieel te ondersteunen. Ze kan nu aan de slag met de ontdektuin, moestuin en kijkscherm. En dat zal ook zeker de kinderen goed doen!

Paar leuke uitspraken van haar kinderen tijdens de les over vogels:

Wie kent de ijsvogel?

'Ja, dat is toch die onzienbare vogel', zegt Lisanne

En wie weet waar de uil leeft?

'In de nacht!' zegt de klas



Kinderen spelen steeds minder buiten en komen steeds minder in aanraking met natuur. Het gevolg is dat zij lastig een band opbouwen met de natuurlijke wereld om hen heen. Uit wetenschappelijk onderzoek komen sterke aanwijzingen naar voren dat de toename van obesitas, het gebrek aan beweging, angst- en depressiestoornissen en ADHD-gerelateerde klachten samenhangen met die kloof tussen kinderen en natuur. Een groen schoolplein is, volgens Vogelbescherming Nederland, dus van het aller-grootste belang voor gezonde, vrolijke en gelukkige kinderen! Een groen en vogelvriendelijk schoolplein bestaat uit bomen, struiken, hagen, zo min mogelijk bestrating, water, begroeide muren en gevels, nestkasten, wat rommelhoekjes met stapels takken en een ontdektuin met voedertafel, kijkscherm en eventueel moestuin.