

Amateurtuindersvereniging de Pioniers

Bezoekadres:

Kögliaan 30, 3571 PZ Utrecht

www.depioniers.nl

Postadres:

Postbus 13017, 3507 LA Utrecht

Redactie: Evelien Pullens

Layout: Evarien Tuitert

redactie@depioniers.nl

In dit nummer

Van het bestuur

• ALV – 21 mei en 4 juni

• Oproep voor een nog mooier tuinenpark

Wie zijn Wij?

Uitkomst van de enquête

Interview met Jol Blom

Een witte tijger gevangen

Naakt door het leven

Feesten op de Pioniers

Buurvrouw weet alles

Sla je slag

2

3

4

5

6

6

7

7



Van de redactie

Toen ik laatst nietsvermoedend mijn tuinhekje open deed, kwam vader zwaan met wijde vleugels sissend op mij af. Moeder zwaan had met varens een nest gemaakt midden op mijn gazon.

7 kleine grijze donszoantjes probeerden onder haar vleugels te kruipen, want het regende zacht. Ik bleef een beetje vertederd vanaf mijn tuinpad toekijken en keerde me na een tijdje maar weer om naar huis. Een dag later deed ik opnieuw een poging om wat onkruid te trekken en van de waterige zon te genieten op mijn tuintje, maar wederom werd ik weggejaagd door vader zwaan. Nu waren er nog maar 5 kleintjes, een paar dagen later nog maar 2. Vader zwaan bleef het fort bewaken. Van wie is mijn tuin eigenlijk? En waar zijn de kleintjes gebleven.

Gruwelijke verhalen gaan de ronde over de moorden op ons park. Was het een steenmarter? Of een kat of een rat? Konden we de rat of de steenmarter maar aan een lijntje leggen. Of de zwanen in een hok... Ik had gehoopt dat de zwanen slakken zouden eten. Maar nee. Ze eten onduidelijk kroos en poepen een hoop op mijn gazon. Nu zijn ze verdwenen en ben ik in mijn eenzame eendje op mijn tuin.

In deze nieuwsbrief meer over dieren. Wat weten we eigenlijk van slakken en van nachtvlinders? En wat weten we van onze medepioniers? Een enquête bracht wat meer informatie. Een interview met een enthousiast nieuw tuinlid en een verslag van de Zeisles.

Evelien Pullens

redactie@depioniers.nl

KOM JE OOK?

Zaterdag 2 juli
Pioniersfeest, samen
eten op het plein
vanaf 17.00!



Van het bestuur

ALV, 21 mei en 4 juni - Statuten

De laatste algemene vergadering – en dat werden er meteen twee – kwamen de vernieuwde statuten ter sprake. Leden herinnerden zich dat het in de vorige eeuw al ter sprake kwam: we moeten de statuten eens aanpassen, aan laten sluiten bij de moderne tijd. Veel besturen, commissies en leden hebben zich er mee bezig gehouden, er was advies van de AVVN, eerder was er al een notaris in beeld. En nu dan: een praktische unanieme ALV stemt in met de statuten. Dank aan Andrea, het

vorige bestuur, Iris, Joost, Annemarie, Judith, Maria, en op het laatst, Rian, die de laatste horde nam. Statuten zijn belangrijk, statuten zijn de basis van iedere vereniging en stichting; maar ook: de statuten zijn maar af en toe echt aan de orde, en dat hoort zo te blijven. Ze moeten er wel zijn!

Nieuwe bestuursleden

Verder waren we blij met twee nieuwe bestuursleden, Rian Kraan, een echte Pionier, die terugkeert naar de tuin van zijn jeugd -zijn vader was ook eens

bestuurslid-, en Tjitske van der Woude. Beiden bewezen hun kwaliteiten al in de korte periode dat ze lid zijn: de bestuurskracht van de vereniging neemt toe, en dat is belangrijk, voor iedere club. Dat zie je ook in deze nieuwsbrief. We hebben actieve werkgroepen, waaronder de werkgroep die zich met het plein bezig houdt. Er ligt een nieuw plan, en dat wordt nu uitgevoerd. De eerste fase zal in het najaar tot uitvoering komen: terras voor het gebouw, veranda, en dat zal aansluiten op de verbouwing, die waarschijnlijk ook in fasen uitgevoerd zal worden. Daarover straks meer: we gaan er aan beginnen.

Fons van de Broek, namens het hele bestuur

Oproep voor een nog mooier tuinenpark

Terras van vlinderhout

De pleinwerkgroep heeft schitterende plannen gelanceerd voor de nieuwe inrichting van ons voorplein. De ontwerptekeningen hangen al geruime tijd in ons verenigingsgebouw. Met de uitvoering van de eerste fase zal binnenkort worden begonnen. De huidige plantenbakken voor ons gebouw zullen verdwijnen. Er wordt een pergola geplaatst en een terras aangelegd van vlinderhout. Bij mooi weer kunnen wij elkaar dan ontmoeten op het terras. De realisatie van de overige fases is afhankelijk van de te verkrijgen subsidie maar het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat dit ook binnen een redelijke termijn kan plaatsvinden. Kortom: ons tuinenpark wordt steeds mooier en aantrekkelijker voor onze leden en bezoekers.

Onderhoud tuinen

Naast de collectieve ruimtes verdienen nu ook de individuele tuinen meer aandacht. Bij een recente schouw kwam het bestuur

helaas te veel tuinen tegen met achterstallige onderhoud. Dit varieert van tuinen met veel onkruid, lange tijd niet gemaaid gazons, te hoge hagen of struiken die het zicht van wandelaars op de tuin geheel belemmeren, verwaarloosd onderhoud slootkant, rommel op de tuin, slecht onderhoud van het tuinhuisje en andere bouwsels.

Een speerpunt voor het bestuur in de komende jaren is het verbeteren van het aanzien van ons tuinenpark. Er zal dan ook regelmatig een schouw worden gehouden. Waar wenselijk zal het bestuur de desbetreffende leden uitnodigen om de verbeterpunten te bespreken en te bekijken hoe een en ander kan worden gerealiseerd. De regels voor het onderhoud van de tuin staan in ons huishoudelijk reglement. Lees dit nog eens door en beoordeel aan de hand daarvan zelf eens hoe het er bij jouw tuin voorstaat. Uiteraard zal niet op elke slak zout worden

gelegd (overigens een onbegonnen karwei gezien de grote hoeveelheid slakken op ons complex J) Ook bij het plaatsen van kandidaat-leden op de wachtlijst zal beter gelet worden op de interesses van het aspirant-lid voor het tuinieren en zijn mogelijkheden om een tuin te kunnen onderhouden.

Openbaar tuinenpark

Het bestuur hoopt op een ieders medewerking met als gezamenlijk doel ons tuinenpark nog mooier te maken! Wij zijn een openbaar tuinenpark waar vaak bezoekers wandelen. Door onze gezamenlijke inspanning kunnen deze nog meer genieten van de prachtige natuur. Onze tuinen zijn ons visitekaartje! En ook voor onze leden is het natuurlijk prettiger om te kunnen tuinieren op een goed onderhouden complex.

*Namens het bestuur,
Rian Kraan*

Wie zijn WIJ? – Uitkomst enquête

Een paar maanden geleden is er een nieuwe commissie in het leven geroepen: de WIJcommissie. Op verzoek van het bestuur zijn Evelien, Tjitske en Andrea gaan nadenken over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat al het werk wat het runnen van onze tuinvereniging vraagt, ook gedaan wordt?

Zo kwamen we op het idee van een enquête: wie zijn onze leden, wat doen ze in het dagelijks leven, waar houden ze van, wat vinden ze van onze vereniging, wat willen ze bijdragen? Kortom, wie zijn WIJ?

In mei is er een digitale enquête rondgestuurd; de papieren versie lag in het verenigingsgebouw. We delen graag de resultaten in deze nieuwsbrief!

Er kwamen 49 reacties binnen, allemaal via de mail. Vijf daarvan waren mensen die op de wachtlijst staan. Dat betekent dat ruim éénderde van de leden heeft gereageerd. Hoewel we natuurlijk hoopten op meer, is dit best een goed resultaat.

Hieronder wat leuke en interessante uitkomsten.

Hobby's?

Wij hebben als hobby veelal tuinieren...hoe verassend. Verder werd er vaak ingevuld: wandelen, buiten zijn en allerlei creatieve hobby's. Veel leden werken in zorg en welzijn of hebben een creatief beroep.

Wat verwachten de leden van de vereniging?

- Behartiging van de belangen van het tuinenpark en zijn leden
- Onderhoud van ons tuinenpark
- Zorgdragen en handhaven van gezamenlijke afspraken en regels



Wat vinden de Pioniers van de activiteiten?

77% van de leden die de enquête invulden vindt gezamenlijke activiteiten belangrijk tot zeer belangrijk.

Van die activiteiten vinden we dan het leukste:

- 61% Groen moet je doen
- 61% Workshops
- 51% Feest of eten
- 42% Lezingen

... en van de kantine?

De helft komt er soms, 22% komt er regelmatig. De meningen over de kantine zijn verdeeld: gezellig, fijn dat er een plek is om mensen te ontmoeten, maar ook: ik ben liever buiten. Er worden heel veel suggesties gedaan om de kantine een opknopbeurt te geven. Vaak wordt genoemd dat de inrichting niet meer van deze tijd is en dat deuren naar een terras buiten wel heel fijn zou zijn. Ideeën voor activiteiten zijn er ook, zoals koffie-ochtend voor de buurt, kaartmiddag, loungehoek, kinderactiviteiten.

Wie komt er naar de ALV?

Leden bezoeken de ALV omdat ze betrokkenheid willen tonen bij de vereniging, mee willen denken en het belangrijk vinden hun stem te laten horen, uit respect naar het bestuur. Bij reden om niet te komen wordt vaak genoemd: geen tijd en tijdstip komt niet uit.



Wie wil er wat doen?

Op de vraag 'Waar zouden we je voor mogen benaderen?' komen veel concrete antwoorden:

- 8 pers. – Onderhoud ecologisch beheerde gebiedjes
- 7 pers. – Activiteiten organiseren
- 4 pers. – Bouwcommissie
- 3 pers. – Administratie
- 2 pers. – Kantinedienst
- 3 pers. – Beheertaken

Opvallend is dat niemand voor een bestuurstaak benaderd wil worden.

Wil je nog iets anders kwijt?

Hier wordt meerdere malen enthousiast ingevuld dat wij een mooie vereniging hebben. Ook worden hier de nodige suggesties gedaan: meer samen organiseren rondom het tuingebouwen, zoals gezamenlijke composthopen.

De WIJcommissie is blij met de rijke oogst uit de enquête. Binnenkort bespreken we met elkaar wat de volgende stap zal zijn. In ieder geval zullen mensen met een concreet aanbod benaderd worden. En leggen we concrete ideeën voor het aan het bestuur. Wordt vervolgd!

Met veel dank aan tuinlid Jos, die de enquête digitaal mogelijk maakte en zorgde voor een mooi overzicht van de uitkomst!

Tjitske, Evelien, Andrea

Lievelingsbloemen

Alles wat geurt.

Lievelingsmoment

Lekker bezig zijn in de tuin of doodstil zitten: "Dan loopt er soms zelfs een eekhoorn onder mijn stoel door – zo stil ben ik."



Portret van Jol, Tuin: 45

Ze is er altijd

"Is Jol er niet?" zegt de buurvrouw van nummer 44 verbaasd als ik over het tuinhek heen kijk. "Jol is er altijd!" Even later komt Jol inderdaad door de motregen aanfietsen en kan ik haar tuin bewonderen en haar interviewen. Sinds Jol in oktober de tuin heeft gekregen, is ze er bijna elke dag geweest. "Het is een paradijsje!" roept ze enthousiast uit. Jol wilde graag in de natuur zijn en is dol op alles wat groeit en bloeit. Toen ze een keer op mijn tuin bij de Pioniers kwam kijken, was ze verkocht. "Dat wil ik ook." In oktober kon ze de tuin naast het hostel overnemen. Dat het tuinseizoen voorbij was omdat het herfst was, maakte haar niets uit. "Ik genoot van de bladeren die van de bomen vielen.

Toen ze een keer op mijn tuin bij de Pioniers kwam kijken, was ze verkocht

Iedere dag weer harken. Heerlijk! Toen ontdekte ik de takkenhoop met snoeiafval bij de achteringang. Wat een prachtige takken lagen daarbij. Ik heb ze naar mijn tuin gesleept om vuur mee te maken en dingen mee te bouwen."

Ik bewonder de hekjes, afscheidingen, bankjes en kunstwerkjes van hout in haar tuin. "Heel de winter ben ik hier geweest. Gewoon om te ZIJN. Er zijn zoveel kadootjes. Dan heeft het weer gewaaid en liggen er zomaar allemaal takken in mijn tuin. Of mensen komen

me hout brengen: op een dag kwamen er drie mensen iets brengen. Het barst van de verrassingen."

Een paradijsje

De winter gaat voorbij. Dan is het lente. Sneeuwklonnes, blauwe druifjes, narcissen, de rozen, de kamperfoelie. Het gaat maar door. Een verrassingspakket. Het één na het ander bloeit. "Net als ik denk: Die plant wil ik graag, die ga ik kopen, dan is hij er opeens. Ik heb dat al gehad met de lelietjes van dalen en de jasmijn. Beiden kwamen vanzelf op in mijn tuin. Ik ken natuurlijk niet alles wat er hier groeit, maar ik heb een hele handige App gedownload om raad te vragen over de planten en bloemen, die ik niet ken." Jol wist eigenlijk nog niet zo veel van tuinieren, maar ze leert in een snel tempo. Natuurlijk zijn er ook tegenvallers. Net als bij ieder ander worden ook bij haar de kruiden en cosmea's opgegeten door de slakken en woelmuizen en ruïneren de duiven de bessen. "Volgend jaar ga ik het helemaal anders doen," vertelt Jol. "Dan ga ik hekjes maken met gaas er omheen, waar de vogels niet vast in komen te zitten." Jol is een echte bouwer. Ze heeft allerlei hoekjes in haar tuin gemaakt waar ze kan zitten of liggen. Zo heeft ze niet alleen een loungebank getimmerd, maar ook een soort igloo van wilgentakken, ze heeft een heus bad waar ze vuur onder kan stoken zodat het water lekker warm wordt. Ja hoor, het is een echt paradijsje.

TIP van de maand: Planten App

In het interview met Jol vertelde ze mij van een handige App waar je een foto van een voor jou onbekende plant of bloem kan posten. Binnen de kortste keren krijg je te horen wat de naam is. Ga ook eens kijken op [Plantifier](#)

Een vijver met strand

Die wilgentakken heeft ze samen met Pieter zelf geknot van wilgenbomen op ons tuinenpark. Het is dan ook niet gek dat ze meteen gevraagd werd mee te werken met werkgroep de Punt. "Daar heb ik gezien dat je niet alles zomaar moet laten groeien," vertelt Jol.

"Volgend jaar ga ik het helemaal anders doen."

"Op de Punt hebben we paadjes gemaaid en stukjes groen wat leger gemaakt. Daardoor wordt het overzichtelijk en kun je de schoonheid van de natuur veel beter bewonderen." Ik vraag haar of ze geen last heeft van het hostel of de weg. "Nee hoor, tot nu toe vind ik dat reuze mee vallen. Het is een oase van rust hier." Heeft ze nog plannen? "Ik ga nog een vijver maken en een strand," vertelt Jol.





De nachtvlindernacht



FOTOANNA'08

Witte tijger gevangen op ons park

Geen echte witte tijger hoor, maar een nachtvlinder die die naam draagt. Zo werden ook de 'lieweling' en de 'huisvrouw' met gejuich ontvangen tijdens de nachtvlindernacht.

Misschien zijn dit wel de ultieme momenten op ons tuinenpark, midden in de nacht onderzoeken wat voor dieren er over het tuinenpark sluipen en fladderen. Ik kwam om half twaalf 12 een beetje onzeker het park oplopen. 'Zou de nachtvlindernacht nog gaande zijn?' Er brandde een fel licht in de Beleeftuin. Een klein groepje mensen zat er fluisterend omheen. De groep van 35 belangstellenden, die om 21.00 een rondleiding kreeg van Richard, was inmiddels geslonken tot een groepje van ongeveer 15 mensen. Een paar mannen liepen rond met een

netje. Theo van de Voort zei enthousiast: "Ik houd op met vissen, maar ga voortaan vlinders vangen. Veel leuker."

De echte expert, Rob Timmer van het IVN, zit met een imposante grijze baard achter een lange tafel met een stapel glazen potjes, waar de gevonden exemplaren ter observatie gevangen werden gehouden. "Een schietmot!, een soldaatje! Een schimmelspanner!" Er gaat een wereld voor me open. Ik wist echt niet dat er zo'n variëteit aan nachtvlinders bestond. Wij werden zelf ook echte nachtvlinders

toen we na het opruimen nog met een klein groepje in de kantine een glaasje zaten te drinken om 2.00 uur 's nachts. Richard organiseerde de Nachtvlinder-nacht samen met het IVN. Vakkundig werd een wit laken opgehangen, de sterke lamp aangesloten, de juiste potjes en de vlindernetjes uit de doos gehaald. Expert Rob zelf was ook erg enthousiast over de vlinders bij de Pioniers. Hij vond dat er veel verschillende soorten gevangen waren, meer dan 30!

PIO'S IN DE PERS

Een leuk stukje over Ineke en Joop in de wijkkrant, lees het [hier](#):

Meer dan dertig jaar samen tuinieren

Joop en Ineke van Ree kochten ruim dertig jaar geleden een huisje. Wat begon met romantiek aan de Blaauwkapelleweg, greift nu al jarenlang plezier bij De Pioniers.

Toen Joop en Ineke elkaar in 1972 leerden kennen, werkte zij in de bakkerij van haar ouders en de Blaauwkapelleweg en hij symbolisch een hoveniersbedrijf in de buurt van de Blaauwkapelleweg. En daar bleef het, want het raakte aan koken, maar de Acastratrasz werden ze nu al jaren vlak achter het - Ineke ging naar de lagere school in 't Landrup. Niet lopend, zoals de meeste kinderen, maar met de fiets, een speciale regenkleding en een schooltas vol met voor de bakkerij moest bezorgen. De beide zoons gingen naar de Van Blijenstraat, nu de Regenboogschool, en een paar kleinkinderen zitten sinds kort op Basisschool De Beekdijk.

Eerste tuinders
Ineke wijst aan: "Waar nu de flats verderop aan de Eykmanlaan staan, daar waren in mijn jeugd volkstuinten, aanvankelijk een aantal kinders die zich los van die doelstelling en werden er nieuwe volkstuinten opgericht. Toekus op 't Landrup, over wat nu de Van Esveldstraat en de Huiszingsaan zijn. Langs de dijk waren er in 1955 de eerste stulpjes grond. Die tuinen zijn in 1960 verhuurd naar de Kijfgaas, een klein andje vorderd, maar het gebied was nog locatie, 'De Pioniers', kochten daar en Ineke in 1964 kocht ze de tuin met een eenvoudig huisje. Een van de eerste dingen die maakte."



de tuin komen. Die staat dankzij de medewerking van het bestuur van de tuin en hulp van vrienden langzaam maar hield hij niet hoeft te bakken en hij ze verzorgd.

Bloemen en groenten
In het seizoen gaan ze vrijwel elke dag samen naar de tuin. Ineke gaat helemaal op in het bijhouden van de borden met plukbloemen. Joop wijst zich vooral aan het snoeien van groenten. Al pakt hij het minder groots aan dat in hun eerste jaren, als hij bijvoorbeeld in de vroege zomer een akkerje spinazie inzaaide dat hij dan met de zand korthoudt, of in het najaar een paar andjesplanten pootte. Ook bemaait hij met die andere de tuin met 'De Pioniers' aspecten van het terrein: de 'beleeftuin' waar bezoekers kunnen zitten, rondwanden en genieten, de 'beleeftuin', of in het...

Naakt door het leven

Wij Pioniers verwensen de slakken. Bijna iedereen die ik tegenkom, klaagt over deze slijmerige kruipsels die al onze zorgvuldig opgekweekte gewassen opeten. Het wordt tijd om ons eens te verdiepen in de slak. Wat kan een naaktslak allemaal?

Man en vrouw tegelijk zijn!

Slakken vermenigvuldigen zich door te paren met een andere slak. Deze voortplanting kan met elke andere slak, omdat naaktslakken hermafrodiet zijn. Dit betekent dat ze zowel vrouwelijke als mannelijke geslachtsorganen hebben. De geslachtsklier kan dan zaadcellen produceren, maar ook eicellen. Zo kan elke slak geslachts-gemeenschap hebben met elke andere slak.

Naaktslakken schieten een soort pijl af vlak voor de zaadlozing. Deze pijl schieten ze door de huid heen van de andere slak en deze pijl is hard en heeft een kalkstructuur. Op deze pijl zit slijm en in dit slijm zit een stofje die in het bloed gaat zitten van de andere slak. Dit stofje zorgt ervoor dat het sperma een grotere overlevingskans krijgt. De slak bewaart het sperma in het lichaam in het zogenaamde sperma-opslagorgaan

totdat de kleine witte eieren worden gelegd.

Ogen op steeltjes

De ogen van een slak zitten boven op twee lange tentakels en kunnen los van elkaar bewegen en ingetrokken worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je ze aanraakt. Het enige wat deze ogen kunnen registreren is het licht en het donker. Wanneer een slak zijn oog/tentakel verliest, groeit deze vanzelf weer aan. Naast de ogen heeft de slak nog twee andere korte tentakels aan de voorkant. Deze zitten een stukje lager. Deze korte tentakels zijn om te voelen en te ruiken.

Plakken bij gevaar

De voet van een slak is een zool met daarboven een langgerekte spiermassa die deze voet in beweging zet door afwisselend samen te trekken en te ontspannen. Het slijm wordt geprodu-

ceerd door de slijmklieren. Deze klieren bevinden zich onder de voet van de slak. Het slijm heeft als functie dat de slak zich makkelijk(er) kan voortbewegen, met name over een droge ondergrond. Bij een vochtige ondergrond is dit minder nodig. Wanneer een slak in een bedreigende situatie komt, wordt het slijm ook stoffen die andere naaktslakken aantrekken.

Bron: dier-en-natuur.infonu.nl



Feesten bij de Pioniers

Sommige leden vinden dat er te veel feest wordt gevierd bij de Pioniers. Anderen vinden het juist leuk en zijn altijd van de partij.

De belangrijke feesten zijn de GroenMoetjeDoenDag en het Pioniersfeest: Eten op het plein.

De GroenMoetjeDoenDag is voor de hele wijk. De tuinen-parken slaan de handen ineen en de laatste twee jaar was er zelfs een echte verbinding door de huifkar die op en neer reed tussen de Driehoek, Ons Buiten en De Pioniers.

Het Pioniersfeest op 2 juli is heel simpel: we eten met elkaar. Iedereen brengt wat mee, we delen lekkere recepten en leren nieuwe mensen kennen. Er is ook altijd wel een spel, wat muziek of een andere gezamenlijke activiteit. Welkom.

Buurvrouw weet alles

Beste buurvrouw

Sorry dat u me de laatste tijd niet gezien heeft, maar dat komt omdat ik me niet in het openbaar durf te vertonen. Ik heb namelijk veel last van acne en heb ook heel veel rimpels er bij de laatste tijd. Daar komt ook nog bij dat ik een beetje

teleurgesteld ben in de tuin, omdat alles wat ik heb geplant opgegeten wordt door de slakken.

Groet van een depressieve buurvrouw

Beste buurvrouw

Wat vervelend allemaal. Ik had graag eens met je een biertje gedronken op een mooie lenteavond. Maar helaas heb ik geen bier meer want dat schenk ik alleen maar aan de slakken tegenwoordig. Ik heb wel een goede tip voor je. Want misschien kunnen de slakken in jouw geval wel uitkomst bieden. Wist je dat slakkenlijm helpt tegen huidproblemen zoals veroudering en acne? Je kunt de slakken over je gezicht laten kruipen. Als u dat griezelig vindt, kunt u het slijm ook verkrijgen door de slakken over een gladde plaat te laten lopen en het er dan af te schrapen. Daarna smeer

je het slijm over je huid. Er is ook slakkenlijm in potjes te koop, maar dat is erg duur. De weekdierjes bevatten natuurlijke antibiotica en een zuur dat ervoor zorgt dat je huid gezuiverd wordt. Niet alleen regelt het slijm dat je huid lekker aanvoelt, ook zou het onder andere littekens en pigmentvlekjes vervagen en daarmee zorgen voor een egaal velletje. Deze informatie heb ik van www.beautylab.nl

Buurvrouw



Aan de slag

Op zaterdag 4 juni zoefden zes zeisers in wording uit Utrecht en omstreken richting Hellevoetsluis om van Sandy van den Ban zeisles te krijgen in het natuurterrein achter het erf van de boerderij van haar vader (die bouwt aan Historyland). Een complete dagopleiding stond hen te wachten. De groep was gemêleerd en bestond uit 3 mannen en 3 vrouwen – leden van de Pioniers, De Driehoek en Velt Utrecht – en niet te vergeten hond Tobias. De laatste gedroeg zich voorbeeldig; de andere 6 trouwens ook.

Sandy is niet de eerste de beste. Zijn beschikt over een heus Oostenrijks zeisdiploma (Sensenvereinösterreich, 2014), is officieel instructeur en doet ook mee aan kampioenschappen. In de Alpenlanden is maaien met de zeis helemaal hot. En wij Utrechters gaan er voor zorgen dat het hier ook een nieuwe trend gaat worden. Als eerste zijn de hooilandjes op de pioniers aan de beurt. En ook de slootoevers en het stinzenbos kunnen wel een knipbeurt gebruiken. Voordeel van zeisen is dat het geen herrie maakt, dieren niet sneuvelen, het gezellig teamwork is en geen energie kost. Het is sneller dan met een bosmaaier en ook preciezer. Je kunt plukjes bijzondere planten makkelijk overslaan. Ook wel fijn is, dat het maaisel netjes op rijen komt te liggen, dus hark je het zo bij elkaar. Maar deze voordelen ga je natuurlijk pas echt merken als je ervaring hebt. Veel doen dus. Gevaarlijk? Niet als je enkele veiligheidsregels goed navolgt. Behalve dat, moet je de zeis wel scherp houden.



Dat gebeurt door te wetten – om het kwartier slijpen met een natte steen – en af en toe te haren, soort koud smeden van het blad.

De cursus is gesubsidieerd via Groen&Doen. Van het geld zijn ook drie zeisen aangeschaft: een graszeis en twee ruigtezeisen. Ook hebben we een hamer en aanbeeld en wetstenen aangeschaft voor de vereniging. Voldoende om mee te beginnen. Voor wie kennis wil maken met werken met de zeis: er komen verschillende maaiavonden in juni maar ook in de nazomer, waarop wij onze kennis weer kunnen delen. Als je dat leuk lijkt, neem dan contact op met Paul, info@paulvankan.eu.

Paul van Kan

MEER INFORMATIE OVER ZEISLES VIND JE OP ZEISLES.NL