

Amateurtuindersvereniging de Pioniers

Bezoekadres:

Köglaan 30, 3571 PZ Utrecht
secretaris@depioniers.nl
www.depioniers.nl

Postadres:

Postbus 13017, 3507 LA Utrecht

Redactie: Evelien Pullens

Layout: Evarien Tuitert

In dit nummer

Herfstbericht van het bestuur	2
Voorplein en kantine	2
Buurtpreventie Whatsapp	3
Reactie op "Buurman weet alles"	3
Uit de oude doos	4
Buurman weet alles	5
Sloot opschonen	5
Tip van de maand: Snoeien	5
Interview Arjan en Caroline	6
Korte berichten	7



Van de redactie

De redactie – ik, Evelien – krijg regelmatig reacties op de nieuwsbrief, meestal hele positieve, maar een enkele keer kritiek. Dat is goed, want dat houdt me scherp.

Bovendien kan niet altijd alles goed gaan; Er zijn zoveel visieverschillen en er worden fouten gemaakt. Het is juist belangrijk om elkaar aan te spreken en in gesprek te gaan als je ergens moeite mee hebt. Daarmee voorkom je gemopper en conflicten die uit de hand lopen. Het is al met al niet zo gemakkelijk om een kleine samenleving te zijn, zoals wij op ons tuinenpark.

Gelukkig maakten we een goede indruk op de gemeente die recent op bezoek kwam. Ze huurden zelfs onze kantine een tweede keer om te vergaderen. De uitstraling naar buiten toe blijft van belang. Op de markt in

de week van de dementie werden we ook geprezen met de 'mooiste stand van iedereen'. En – niet gering – ons tuinenpark kreeg onlangs een internationale prijs. Intussen zet de herfst in en genieten we van de vochtige geuren van de natuur, de laatste bloemen en vruchten.

In deze nieuwsbrief is er verder aandacht voor de sloot, onze veiligheid, snoeien, het ontstaan van ons huidige terrein en een interview met twee Pioniers die in een half jaar tijd hun tuin van niets tot overvol omtoerden.

Evelien Pullens

KOM JE OOK?

Agenda

- 2 nov** Natuurwerkdag
- 8 dec** Ontmoeting met de burens, natuur en dementie
- 5 jan** Nieuwjaarsreceptie



Herfstbericht van het bestuur

Onze vereniging kan zich nog steeds bogen op erg veel belangstelling. Afgelopen weken zijn er weer intakegesprekken geweest met mensen die zich aangemeld hebben voor de wachtlijst. Daar staan nu weer 51 (!) gemotiveerde tuinders in wording op. Misschien voor de leden iets om je te realiseren wat voor kostbaar bezit je in bruikleen hebt!

Parkeren

Binnen het bestuur ploeteren we verder. Veel dingen lopen soepel. Andere dingen kosten veel energie: het tekort aan parkeermogelijkheden en de dingen op het voorplein. Bij het bezoek van de gemeenteraad aan de wijk hebben we het parkeren weer aan de orde gesteld. En ja, toen ook nog het college op vrijdag 27 september bij ons wou vergaderen, kon ik het niet laten om het daar ook nog maar eens te droppen.

Bestuurslid gezocht

Helaas ontberen we nog altijd een bestuurslid die zich in wil zetten op het beheer. De beheertaken hebben we nu verdeeld, maar komt er dus weer bij. En ja. Het bestuur heeft ook nog een tuin. Dus, is er nog een lid die zijn kunde wil inzetten? (kunde kan ook opgefrist worden, kennis zit bij oud-bestuursleden)

Bomencommissie

Eén van de zaken die we samen met gemeente Utrecht gaan aanpakken zijn de bomen op ons terrein; de windsingel met de essen die niet meer 100% gezond zijn. Ook de bomen die eigenlijk niet meer passen bij een tuindersclub (te groot, te zuur) willen we aanpakken en we zullen een plan maken om tot een rooi/snoeiactie te komen met gedeelde kosten waardoor het voor de leden goedkoper wordt. Er zijn al een paar gegadigden voor een bomencommissie. Wil je hierover mee denken, meld je even bij een bestuurslid. Binnenkort organiseren we een eerste bomenbijeenkomst.

Prijs

Leuk nieuws. De AVVN had de inschatting gemaakt dat wij wel in aanmerking zouden kunnen komen voor een internationaal Eco diploma. We hebben een verzoek daartoe ingediend en de AVVN had gelijk! Ons eerste Internationale diploma is binnen. De AVVN heeft deze eretitel voor ons in ontvangst genomen tijdens de Internationale Conferentie van de Europese Volkstuin federatie in Zwitserland. Vervolgens is hij op 12 oktober op ons tuinenpark uitgereikt door Ans Hobbelink.

*namens het hele bestuur,
Tjitske van der Woude*

Voorplein en kantine

Een jaar of 4 geleden ontstond het idee het voorplein en de kantine een opknappbeurt te geven. Als eerste is er een pergola voor de kantine geplaatst, vervolgens parkeergelegenheid voor minder validen en daarna is het plein betegeld om het tot een ruimte te maken die uitnodigt om elkaar te ontmoeten en lekker te gaan zitten.

Planten op het plein

Het plein ligt er nu nog wat kaal bij, ruik je de bemeste aarde? Maar eind oktober begint de eerste plantronde voor het plein en – je gelooft het misschien niet – er komen meer meters groen terug dan in de oude situatie. De pleincommissie heeft gekozen voor een invulling met veel variatie in vormen, bloeiwijzen en seizoenen. Het ontwerp is geïnspireerd door de tuinen van Piet Oudolf zoals de vlindertuin in het Maximapark. Eind oktober worden er een aantal vlinderstruiken en een vijgenboom geplant. Ook leggen we een depot aan van planten die we krijgen van andere tuinen of van Pioniers. Het water bij de pomp wordt deze winter afgedekt. In het voorjaar kan er dan een rooster geplaatst worden en komen er bakken met waterplanten.

Kantine

Ook in de kantine zijn de verbeteringen al zichtbaar. Het is opgeruimd en gezelliger. Een aantal nieuwe kantine-medewerkers versterken de 'oude ploeg'; Ludy Jongkind, Niny Otten en Lucia van der Velden. Richard heeft het voortouw genomen bij het structureren van de spullen. De oude keuken is een projectenkamer geworden, waar bakken te vinden zijn met materiaal voor de verschillende activiteiten. Daarnaast is de schoonmaakkast opgeruimd, zijn de vlaggen weer gevonden, is er een nieuw ophangstelsel voor exposities. Op dit moment exposeert Marieke van der Doef. Het doel is dat de materialen van de vereniging beter beheerd worden. Daarnaast is een inrichtcommissie nog veel meer plannen aan het maken.

Evelien



PURPLE RAIN, WATERABSTRACT. FOTOGRAAF: MARIEKE VAN DER DOEF

PIO Buurtpreventie Whatsapp

Je hebt vast al aan het hekwerk van de voor- en achterzijde van ons tuinenpark de bordjes met 'camerabewaking' en 'Buurtpreventie WhatsApp groep' zien hangen.

Werkgroep en whatsapp

In het vroege voorjaar hadden wij helaas te maken met verschillende inbraken in tuinhuisjes. In de meeste gevallen was de buit gering, maar wel veel braakschade aan de huisjes. Naar aanleiding hiervan is er een PIO buurtpreventie WhatsApp groep opgericht. Veel leden en buurtbewoners hebben zich hier al voor aangemeld. Als je ook lid wil worden van deze groep geef dan even je telefoonnummer door aan één van de bestuursleden. Hoe meer

PIO WhatsApp buurtpreventieleden, hoe beter: wij vormen de ogen en oren van het tuinenpark en kunnen verdachte situaties direct melden.

Bovendien is er een werkgroep Veiligheid en Preventie in het leven geroepen. Deze werkgroep gaat bekijken hoe het tuinenpark zo veilig mogelijk gemaakt kan worden. Eén van de reeds genomen maatregelen is camerabewaking. Mocht je zelf ook ideeën over preventiemaatregelen hebben, stuur dan een mail naar secretaris@depioniers.nl

Wat kan je doen?

Doe de hekken na 18.00 uur op slot voor een veiliger tuinenpark. Bewaar geen kostbare spullen of drank in het

tuinhuisje en lees eens de preventie-tips op onze website www.depioniers.nl. Bedenk dat een aantal zaken gedurende de periode 1 oktober tot 1 april niet onder de verzekering valt. Ook hierover vind je meer informatie op onze website.

Rian Kraan



Reactie op vorige nieuwsbrief

Soms gaat er wel eens iets mis en maakt de redactie ongelukkige keuzes. In dit geval heb ik (Evelien) het stukje in de vorige nieuwsbrief voor de rubriek "buurman weet alles" herschreven en daarin enkele van buurmans bedoelingen anders geïnterpreteerd. Het ging in het stukje van Buurman om de speeltoestellen. In het huishoudelijk reglement is recent opgenomen dat een speeltoestel mag worden geplaatst na goedkeuring door de bouwcommissie en in overleg met de burens. Dit om te bewaken dat we een vereniging van amateurtuinders blijven.

Een bijdrage voor alle Pioniers: een beetje nuance kan geen kwaad

In de laatste Pionieuwsbrief stond een aflevering van de rubriek "Buurman weet alles" die nogal wat stof heeft doen opwaaien, omdat het stukje nogal eenzijdig was. Tijd dus voor wat nuance door ook inzicht te geven in de andere kant van het verhaal.

Meestal heeft Buurman in zijn rubriek leuke weetjes en is hij behulpzaam, maar dat is in de vorige aflevering niet helemaal gelukt. Buurman zit narrig te doen, te klagen en anderen de les te lezen. "Kinderen vinden het trouwens heel leuk om te helpen...". Ja, dat weten Buurvrouw – en wij allen – ook, beste buurman. Sterker nog, veel Pionierskinderen doen allang wat u suggereert. Ze weten inmiddels van alles over de planten, beestjes, de groenten en het fruit op het park. Ze helpen vaak mee op de tuin. En na gedane arbeid willen ze graag nog wat langer op het park blijven. Net als buurman, die na gedane arbeid zijn krant zit te lezen in zijn hangmat. Maar de kinderen hebben nog energie en gaan lekker spelen. Mag dat alstublieft? Natuurlijk begrijpen we dat Buurman graag rust wil als hij in zijn hangmat ligt. Maar het is wel een beetje flauw dat hij doet alsof kinderlawaaï wel storend is als hij zijn krantje leest, maar zagen, snoeien en maaien niet...

Door buurman op deze manier in het clubblad aan het woord te laten suggereert de redactie dat dit geen mening, maar een standpunt van de vereniging is. Terwijl je ook zou kunnen vertellen hoe mooi het is dat de volgende generatie pioniers zich hier, al buiten spelend, ontwikkelt.

Het zou zo fijn zijn als het bestuur -of de redactie- niet alleen benadrukt dat ons park voor tuinieren is, maar ook laat weten dat iederéén welkom is. Ouderen die de krant willen lezen, buurtbewoners die komen genieten, iedereen. Dus ook kinderen die spelenderwijs leren over de natuur, en die bij ons kind mogen zijn. En buurman, als u graag wat rust wilt en ze zijn toch wat luidruchtig... kom dan gewoon even vragen of de kinderen rekening met u willen houden. Ze vinden het leuk om u te leren kennen en met u te praten.

Alfred Buunk, Tuin 34

Uit de oude doos

De Pioniers aan de Kögllaan

Vanwege de bouw van Tuindorp Oost moesten De Pioniers het complex aan de Ezelsdijk verlaten. Ze kregen een stuk grond aan de Kögllaan langs de Oosterspoorbaan toegewezen, niet ver van de Ezelsdijk.

Op het complex aan de Ezelsdijk waren 90 tuinen, dus ook 90 leden. 70 leden gingen mee met de verhuizing naar het nieuwe complex. Het nieuwe complex had 132 tuinen. Er was veel belangstelling en al snel was er weer een wachtlijst. In het voorjaar van 1960 werd de verhuizing afgerond. De gemeente Utrecht zorgde onder meer voor het vervoer van de kiosk. Deze heeft nog enige tijd op het voorplein van ons huidige tuinenpark gestaan. De verhuizing in 1960

Het nieuwe complex werd, in opdracht van de gemeente Utrecht, in 1959 aangelegd door aannemer Peek. De aannemer legde de (sintel)paden en de hagen aan en zorgde voor de beplanting rondom. Alle tuinen, gelegen aan een hoofdlaan van 3 meter breed, kregen een vruchtboom. In het totaal werden er 100 vruchtbomen geplaatst. Een aantal

exemplaren is nog steeds terug te vinden op ons tuinenpark!

De gemeente gaf alleen hulp voor de verhuizing, van verdere compensatie was geen sprake. De oude huisjes mochten niet op het nieuwe complex geplaatst worden. Dit betekende dat De Pioniers weer geheel opnieuw moesten beginnen met het bouwen van huisjes door de leden en een verenigingsgebouw voor de vereniging. De gemeente wilde eenzelfde model huisje in verschillende maten. De Pioniers waren voorstander van diverse modellen huisjes, maar daarmee ging de gemeente niet akkoord. Uiteindelijk was er keuze uit een huisje van 320x240cm (820 gulden), 320x320cm (1010 gulden), 400 x 320 cm (1300 gulden), alsmede een huisje van 240x240 cm met plat dak (570 gulden). In 1960 werden er al 85 huisjes gebouwd. Veel

van deze huisjes zijn nu nog op ons tuinenpark aanwezig.

De financiën

Volgens voorzitter en oprichter Jan Hellevoort was veel dank verschuldigd aan de penningmeester Jan Harreveld. 'Financieel expert als hij was als procuratiehouder op een groot notaris-kantoor, kende hij, wat poen betreft, alle klappen van de zweep' aldus Jan Hellevoort. Jan Harreveld - hij heeft tuin 104 gehad - wist alles van leningen, beleggingen, aflossingen en zo meer. Het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland (AVVN) was bereid de huisjes te financieren. Leden konden een huisje laten bouwen en in 10 jaar afbetalen. De rente bedroeg 6%. Zelfbouw was ook toegestaan mits de bouwvoorschriften in acht werden genomen. In 1960 werd ook begonnen aan de voorbereidingen voor de bouw van een verenigingsgebouw. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief.

Rian Kraan



▲ LINKSBOVEN HET NIEUWE COMPLEX VAN ATV DE PIONIERS AAN DE KÖGLAAN IN 1960. OP DE VOORGROND DE HUIZEN AAN HET KOUWERPLANTSOEN IN TUINDORP OOST. RECHTSBOVEN DE EZELSDIJK (THANS HUIZINGALAAN). DE KARDINAAL DE JONGWEG WAS NOG NIET AANGELEGD.



▲ DE KÖGLAAN IN 1962 GEZIEN VANUIT DE RICHTING VAN DE EZELSDIJK (THANS HUIZINGALAAN). OP DE PLAATS VAN HET HUIS OP DE FOTO STAAT NU HOSTEL DE HOEK. OOK OP DEZE FOTO IS DE KARDINAAL DE JONGWEG NOG NIET AANGELEGD. DEZE BREDE EN DRUKKE VERKEERSWEG DOORKRUIST NU HET GEBIED VOOR HET HUIS OP DE FOTO.

Buurman weet alles

Buurman en buurvrouw hangen over de sloot



Buurman: Eigenlijk best een mooi beeld, zo die sloot met die overhangende takken en boompjes

Buurvrouw: Maar alles groeit zo dicht, buurman. De sloten en de slootkanten en ook de straatjes. Wie doet daar wat aan?

Buurman: Die wilde natuur is natuurlijk best fraai, maar als tuineigenaar heb je een "zorgplicht" voor de voorkant van je tuin, de kant van het straatje, zeg maar, en ook voor de sloot en slootkant. Gelukkig was er zaterdag 14 september iemand van het waterschap die een mooi verhaal vertelde over het waardevolle werk wat het waterschap doet en de betekenis voor het gebied waar de pioniers zich in bevindt. Ook werd de waterloop en de rol van het gemaal van de pioniers toegelicht. Maar het waterschap kan het niet alleen en heeft echt de hulp van jou als tuinier nodig voor het goed onderhoud van de sloten op het park. En daarmee het goed werken van het pompgemaal wat de waterstand op peil houdt.



Sloot opschoneren

Oktober is de ideale maand om de sloot even op te schonen. Pak bijvoorbeeld voorlopig een helft van de sloot aan en verwijder daar takken en de waterplanten. Dat is goed voor het evenwicht van de sloot. Als je dan in het voorjaar de andere helft aanpakt blijven de planten terugkomen. Maar krijgt de snoek ook wat meer ruimte. Die houdt van bescheiden begroeiing, maar niet al te dicht. En die snoek is weer een jager op de jonge rode rivierkreeftjes die steeds vaker in de sloten voorkomen. De rivierkreeft legt ongelooflijk veel eitjes in een holletje in de oever, die daardoor verzwakt wordt. Die uitgekomen kleine rode rivierkreeftjes lust de snoek hel graag!

Plastic afval in de sloot

Nog een tip van de waterschappen: het gemaal loopt per jaar een aantal keren vast door plastic bloempotten en ander plastic materiaal dat vanuit de tuin in de sloot terecht komt door storm en wind. Berg dus in de komende weken alle losse plastic potten op, zodat ze niet in de sloot terecht kunnen waaien.

Tip van de maand

Snoeien

Als je zo eens wat om je heen leest over snoeien lijkt iedereen het te weten. De adviezen zijn soms tegenstrijdig. Dat is best lastig kiezen. Toch zijn er een paar basisregels.

- Snoeien in het najaar beperkt groei en is vormbepalend.
- Snoeien in het voorjaar is juist groeibevorderend.

Wanneer snoei je welke plant/struik?

Is de plant voor 21 juni (de langste dag) klaar met bloeien dan kun je in het najaar snoeien. Zo niet, dan liever na de winter in het voorjaar.

- Voorbeelden van najaarssnoei: fruitbomen, hagen, druif.
- Voorbeelden van voorjaarssnoei: vliedstruik, rozen, lavendel.

Lievelingsmoment:

vroeg in de ochtend of 's avonds. Er zijn dan weinig mensen op de tuin. Je hoort de vogels. Eekhoorns springen over het pad.

Lievelingsplant:

Arjan twijfelt, Citroen Verveine of Buddlea. Of toch die knalroze roos Rosa Rugosa (Roseraie de l'Haye). Voor Caroline is het de Amarantis.



Interview Arjan en Caroline, tuin 118

Onbeschreven blad

Tuin 118 was een volle begroeide tuin met veel bomen. Hij werd ongeveer 7 jaar geleden overgenomen door Rob die alles omploegde tot een volledig kale tuin met een splinternieuw huisje. De tuin bleef een onbeschreven blad tot afgelopen kerst Arjan en Caroline verhuisden van tuin De Blauwe Lijster, waar ze al 15 jaar tuinierden, naar de onontgonnen tuin aan de Rozenlaan. Arjan had er zin in. "De Blauwe Lijster was een mooie tuin, maar een bestaande tuin wordt nooit wat je wil. Hier kan dat wel." Arjan laat enthousiast zien wat ze in een half jaar opgekweekt hebben: courgetten, pompoenen, rabarber (nog van opa), bieten, zoete aardappelen, veel kruiden, een kweepeerboom van zijn vader. Rechts een strook voor de bijen en vogels.

Het tuinieren zit er bij Arjan al van jongs af aan in. Helpen bij opa op de volkstuin in Boskoop, daarna een eigen tuintje toen hij 10 jaar was.

"Ik had eigenlijk boer moeten worden." zegt Arjan "Ik vind het fijn dingen te laten groeien." Hij houdt niet alleen van tuinieren en bouwen, maar ook van koken.

Drie dagen in de week

Caroline doet volop mee. "Laat mij maar onkruid trekken, heerlijk meditatief" vertelt ze vrolijk. "Maar, het was hard werken, hoor. Als je eenmaal begonnen bent, wil je ook verder." Van kerst tot juni werkten ze drie dagen in de week aan de opbouw van de tuin. "Vaak stonden we donderdagavond al in de Hornbach." Dat

is ook wel te zien. De tuin groeit uitbundig en er is het eerste jaar al veel oogst. "Van mijn opa en vader leerde ik veel." vertelt Arjan. "Als je worteltjes kweekt moet je bijvoorbeeld nooit het middelste worteltje eruit trekken. Altijd de eerste in de rij."

"De Blauwe Lijster was een mooie tuin, maar een bestaande tuin wordt nooit wat je wil"

Er loopt iemand de tuin op. "Ha Joop" Joop van Ree komt even kijken hoe het gaat met de bouw van de kas. "Hij is een grote vriend geworden" vertelt Arjan "En hij heeft veel advies gegeven."

De Gouden Lijster

Er staat een bank op de plek waar de laatste zonnestralen de tuin raken. Daar zie ik Caroline met haar dochter op het eind van de middag zitten. Op het terras hebben ze een robuuste picknicktafel waar wel 8 mensen aan kunnen eten.

Carne de membrillo van kweeperen, lavendel crème brullee, appelstroop, curry met Thaise basilicum uit eigen tuin, frambozenlikeur, jam. "We verwerken alles." zegt Caroline.

Hoewel ze op de eerste plaats een tuin hebben om te tuinieren en voor de rust, vinden ze het leuk als er mensen bij hun tuin blijven staan voor een praatje. "Op die reuzencourgette die we aan het pad hadden gelegd werd veel gereageerd." Ze willen in de toekomst ook wel wat voor de vereniging gaan doen. "Als alles hier op orde is, wil ik wel iets meer met activiteiten mee doen." zegt Caroline. "Maar dit voorjaar hadden we daar geen tijd voor."

Het nieuwe naambordje moet nog gemaakt worden, maar de naam is bekend. De Gouden Lijster.

Evelien Pullens



Korte berichten



Week van de Dementie

Wat heb je als tuinenpark te bieden aan de ouderen met dementie in je omgeving? Wij wisten een hoop te vertellen en te laten zien in Huize Rosendael, waar allerlei organisaties uit de stad zich presenteerden in de week van de dementie.

RICHARD EN EVELIEN

Organic garden van de Kattaikkuttu

In het voorjaar hebben verschillende Pioniers een donatie gedaan voor de organic garden van de Kattaikkuttu school in Zuid India. Als symbool van onze vriendschap heb ik aarde van ons tuinenpark meegegeven naar Zuid India. Via deze [link](#) kun je een filmpje bekijken waarin de aarde gemengd wordt met de Indiase aarde.

Doneren kan nog steeds. Kijk op de website www.kalaimanram.nl

Internationaal Ecodiploma voor de Pioniers!

We hebben een Europees diploma als erkenning voor ons ecologisch tuinieren ontvangen. Daar zijn we trots op. Het diploma werd 12 oktober uitgereikt door Ans Hobbelink van AVVN.



Appelstroop

Ingrediënten

- 6-7 kg verschillende soorten appels
- 100 gram basterdsuiker per liter appelsap

Geschilde appelpartjes tot moes koken in een grote pan en vervolgens een nachtje door een kaasdoek (of dunne theedoek) laten uitlekken. Zorg er wel voor dat er gewicht op de moes staat. Dat bevordert het uitlekken. Het sap dat je opvangt kun je gebruiken voor het maken van de appelstroop. Doe de zelf geproduceerde appelsap in een grote pan met een dikke bodem.

Aan 5 liter sap voeg je 500 gr donkerbruine basterdsuiker toe (100 gr per liter). Kook vervolgens langzaam in. Dit duurt echt wel een aantal uur. Op het moment dat de substantie stroperig wordt en de druppels slierten trekken aan een lepel, is de stroop klaar. Je houdt ongeveer een halve liter stroop over na het inkookproces van 5 liter sap. Doe het meteen in brandschone potjes.